

Natur- och kulturvandring - Lastberget



Det var verkligen en kulen höstmorgon, det till med småregnade då och då. Vädret till trots skulle höstens sista natur- och kulturvandring gå av stapeln. Inför vandringen den 28 november 2017 hade hela 33 stycken glada SPFare anmält sitt intresse att delta i en vandring med förhoppningsvis fint höstväder.

Nåja, det blir ju inte alltid som man tänkt sig!

Dagens mål idag var att äta en god lunch på Lastbergets konferensanläggning innan återtåget till PIA-närköp skulle inledas. Efter att ha vandrat över gårderna



nära Skörby gick vi in i skogen mot Lastberget och förvåningen var nog stor när vi träffade på tomtemor och tomtefar ståendes där i duggregnet med något varm att dricka. Glögg och pepparkakor smakar riktigt bra i skogen, må ni tro!



Det ser kanske blött och kallt ut men med bra kläder, gott humör och något varmt i kroppen fixas det mesta!

Medelhastighet var över det normala denna dag, nog mest beroende på vädret. Detta innebar att vi skulle komma fram alltför tidigt till Lastberget. Självsvåldigt beslöt ledaren att förlänga vandringen med en avstickare till Naturskolan. Vi hade tur, det var en skolklass där och en av eleverna blev något förundrade när farmor dök upp. Nåja, Greta frågade mest var Gösta var någonstans! Vi fick några lektioner av de två duktiga lärarna som jobbar inom Naturskolan. En hel del om vildsvin och lite matte i uteklassrummet.





Efter ett mycket trevlig besök tog vi stigen från Vattunöden, stigen som korsar den så här års normalt smala bäck mot elljusspåret vid Lastberget. Allt regnande under november hade dock gjort denna bäck hade blivit till vad man kan kalla en forsande å.

Lervällingen var hal så alla fick ta det riktigt lugnt innan vi nådde elljusspåret.

Väl framme vid Lastberg stod en mindre skara SPFare och hälsade oss välkomna. Vissa kan kanske inte gå så långt men vill ha trevligt lunchsällskap!

Det är nog inte så ofta garderoben på Lastberget innehåller så många blöta regnjackor och regnbyxor som denna dag. När alla blöta kläder var upphängda hägrade en god lunch och denna dag erbjöds en värmande och god soppa som förrätt och till varmrätt fanns raggmunk med fläsk (det var ju en tisdag) och/eller sotad lax med tillbehör.



När vi väl hade fått i oss kaffe med kaka var det dags att hoppa i regnkläderna igen för att ta oss tillbaka till utgångspunkten. Nåväl, någon tog nog chansen att åka snålskjuts till PIA.

Vi var nog lite förundrade över vad vissa människor använder natur till när vi såg en "spontan soptipp" en bit in från Lastbergsvägen.



Den planerade längden för vandringen var 10-11 km men med det tillägget vi gjorde blev det mellan 13 och 14 km.

Ledarna blev uppmärksammade med en fin present för årets vandringar, något som verkligen uppskattades. Stort tack snälla ni!

Elisabeth Andersson och Kent Magnusson