

Natur- och kulturvandring - Härjarö naturreservat



Nej fick ni bara 9 mm regn, vi fick 19 mm så någon annan men värst var nog de som fått 25 mm regn under natten och morgonen innan 24 hoppfulla SPFare träffades för att ta sig ända till Härjarö naturreservat. Det var tämligen våta vägbanor och speciellt på de sista kilometrarna när vi åkte på en smal grusväg till parkeringen nära Äppelnäsgrund.

Det tog sin tid att ta sig de 4 milen till parkeringen så efter knappt en kilometers vandring smakade 11-kaffet vid Äppelnäsgrund riktigt bra.



Det är inte bara en mycket fina badplats där, som under sommartiden används flitigt av många båtägare i Bålsta utan det finns både en rastplats och en toalett för de nödiga.



Stärkta till kropp och själ vandrade vi en längre stund på Upplandsleden som tog oss utefter strandkanten i flera kilometer. Ibland nära vattnet och ibland en bra bit ovanför stranden. Utsikten över Mälaren var riktigt fin i det nu mycket fina vädret. Jackor och tröjor hade för länge sedan hamnat i våra ryggsäckar.





Foto Rolf Adolfsson

Skogen på andra sidan stigen var en riktig John Bauerskog och vid ett av våra kortare stopp fick vi se solens verkningar när fukten lämnade mossan på några stenar. Det var som om att det rök av mossan.



Foto Rolf Adolfsson

Vi fortsatte vår vandring och hade nu lunchen som hägrande mål. Efter ett tag lämnade vi Upplandsleden för att fortsätta mot Österby udd. Nog för att naturen är vacker och träden kan skapa underliga formationer men de flesta blev nog speciellt förundrade över alla de sparka som vi hittade vid ett tämligen dåligt underhållet vindskydd.



Vi antog att det är vinterfiskare som har lämnat sparkarna fastkedjade vid ett antal träd i väntan på nästa vinterfiskesäsong.

Enligt vår karta borde det finnas tre fina rastplatser att välja på nära Mälarens strand vid Österby udd.

Helt i demokratisk anda valde vi att stanna vid det första stället. Den lilla vinden som fanns nådde inte oss

där flera satt på en strandhäll som nådde ända ut i Mälaren. Andra satt vid den fina rastplatsen och njöt av solen. En och endast en vågade känna på vattnet och det var en av de hundar som följde med oss under vandringen.



Efter att ha avhandlat några av de större världsproblemen fortsatte vandringen runt udden för att sedan ta oss till den tydligen mycket använda lägerplatsen som ligger en liten bit från vattnet. En gymnasieklass med friluftsliv som speciell inriktning hade slagit läger här. Deras natt hade gått i blötans tecken, deras tält hade inte stått emot det kraftiga regnet men de verkade vara vid gott mod trots det.



Den helt nybyggda toaletten skapade en lång kö vilket gjorde att vi andra fick en välbehövlig paus.

Återtåget mot bilarna började på en, vad vi kallar, landsväg med gräs i mitten. Det var betydligt lättare att prata med varandra nu när man kunde gå två eller tre i bredd.



För en vecka sedan fanns det knappt en enda svamp i de skogar vi vandrade i men efter de senaste dagarnas regna har det skjutit upp allehanda svampar i mängd. Vi hittade en del kantareller och tämligen många Karl Johan-svampar.

För att komma tillbaka till bilarna fortsatte vi ännu en bit på Upplandsleden för att sedan ta en liten stig ut till den landsväg som ledde oss till vår parkering.

Humöret verkade vara på topp när vi återsåg våra fordon och Olle Atling tog tillfället i akt att göra reklam för Bengan Jansson med Trio X som kommer att underhålla på Fridegårdsscenen den 28 september 2017 klockan 19.00.

Arrangörer är Håbo kommun, SPF Seniorerna Håbo och Envisorna.



Foto Rolf Adolfsson

Det blev många bud på hur långt vi hade vandrat men vi kom till sist överens om att det nog blev 9 km i nästan sommarvärme.

Elisabeth Andersson och Kent Magnusson