

## **NORSKA PÄRLOR 1-4 JUNI 2017 och 13-16 juli**

### **EN RESA GENOM FÖRTROLLANDE LANDSKAP**

Denna resa var en sk egen resa, dvs vi bokade resan för SPF SENIORERNA HÅBO/BÅLSTA, efter förslag från Nord Syd Resor, efter den annonserade katalogresan, den 13 – 16 juli 2017.

Eftersom den första resan blev väldigt fort fullsatt, så fick vi löfte om att ha ytterligare 14 deltagare med på den ordinarie katalogresan.

Berättelsen är uppdelad i två delar.

#### **Resa 1 den 1-4 juni 2017**

Torsdagen den 1 juni 2017, kl. 07.00 startade 49 glada och förväntansfulla SPFAre sin resa från Bålsta. Vår guide, Einar Szpiro, välkomnades med varma applåder och vi såg fram emot en proffsig guidning.

Vår trevliga chaufför, Rolf Erik Hellström, körde oss med säker hand och fot genom fantastiska landskap. Vi njöt och kommentarerna var många, positiva förstås.

En liten miss vad gällde placeringarna i bussen, ordnades upp. Tack vare de inblandades STORA FÖRSTÅELSE. Låten "vi här bak i bussen" hördes då och då. Vi hade en fin gemenskap på hela resan. Buss-kaffet med tillbehör förhöjde stämningen ytterligare, inte minst på den norska sidan.



*Figur 1 Bussfika vid Norsälven*

Den första natten tillbringade vi lite utanför LILLEHAMMER, på Quality Hafjell Resort Hotell.

Hotellet hade nyligen öppnats i ny regi och personalen hade inte all information om bokningen. Den mycket skicklige och världsvane Einar Szpiro ordnade upp det hela till allas stora glädje.

Vi fick alla ett glas vin eller öl som compensation.

Fredagen den 2 juni.

Bussen satte fart mot Geirangerfjorden på Geirangervägen, ett fantastiskt landskap, ja nästan ett vinterlandskap. Snövallarna längs vägen var fortfarande ganska höga. Enligt



Figur 2 Geirangervej

beskrivning av Einar hade man bara för någon dag sedan plogat. Vissa år går det inte alls att köra den sträckan så tidigt på sommaren, eftersom det fortfarande ligger för mycket snö kvar



Figur 3 Geirangervej



Figur 4 Flidalsjuret Geiranger

Efter denna spännande och branta färd, går vi ombord på ett av Hurtigrutens fartyg, på väg mot Ålesund. Vi passerar naturligtvis alla de sevärdheter, som finns längs denna fantastiskt vackra sträcka. Utsikterna varierade, beroende på, på vilken sida av båten man befann sig.

Några av oss intog sin lunch, andra kanske redan hade ätit i Geiranger.

Vi anländer så småningom till Ålesund. Här inkvarterar vi oss på Scandic Parken Hotell.

Lördagen den 3 juni

Färden går vidare längs Storfjordens strand till VALLDAL. Vi gör ett uppehåll för lunch uppe på fjället. Som på många andra turistmål, fanns även här en souvenirbutik. Här inhandlades av mig ett par norska stickade handskar och sockor (kanske en passande julklapp).

Utsikten över landskapet och de slingrande vägarna längs Trollstigen ger oss en försmak på vad som komma skall. TROLLSTIGENS NEDFART.

Efter denna fantastiska färd – hissande kurvor och branta backar, berättade vår chaufför, Rolf Erik, att "hade jag talat om för er att det här var min första färd på Trollstigen, hade ni inte följt med mig". Var det sant?

Söndagen den 4 juni.

Nu beger vi oss hemåt, via Gruvstaden Röros. Vi gör en promenad till fots genom den gamla delen av staden. En slumrande, vacker liten ort, med vackra välbevarade trähus.

Så småningom lämnar vi Norge via Funäsdalen, Sveg och Mora.



*Figur 5 Funäsdalen*

Efter fyra strålande dagar och en fantastisk sammanhållning, anländer vi till Bålsta.

Avskedskramar var många och tack för underbara naturupplevelser.

"Det här gör vi om igen" hördes många röster. "När går nästa resa".

Jag vill härmed tacka alla glada, trevliga och humoristiska medresenärer.

Har man en sådan grupp, är det väldigt lätt att ordna "utflykter".

Stort tack även till vår mycket kunnige, charmerande proffsige Einar Szpiro.

Text: Elke Merkel Ragnarsson

Foto: Stanley Nilsson

**Resa 2 den 13-16 juli 2017**



Torsdagen den 13 juli samlades 14 st SPF-are från Håbo för att delta i Nord Syd Resor resa "Norska Pärlor" omfattande Hurtigruten (en halv dag), Geiranger/Ålesund och Trollstigen, Röros.

Vi startade tidigt på morgonen och hämtade upp resenärer i Enköping, Västerås, Arboga och Örebro, sammanlagt blev vi 48 st. Vår guide Einar Szpiro hälsade alla välkomna och beskrev resans innehåll. Dag ett var vårt mål Öyer strax norr om Lillehammer. Vi gjorde traditionella stopp för busskaffe och lunchen intogs i Charlottenberg (köpcentrum). Einar informerade hela tiden om platser, historik, händelser efterhand under färden mot dagens slutmål. Vi checkade in på Scandic Hafjell där en stor buffé var uppdukad. Hotellet byggdes till OS 1994, då Lillehammer var centralort.

Fredag, dag två var det tidig avfärd ca 0715, solig dag men endast 7 grader. Färden gick i huvudsak på nordvästlig kurs mot första delmålet Geiranger. Nu börjar vi komma in i den norska fjällvärlden med höga berg och djupa dalar och efter en stund ser vi den första snön på de högsta topparna.



Figur 6 Busskaffe i Otta

Vi följer den vackra Gudbrandsdalen mot det lilla samhället Otta där det blir busskaffe med "musik".



Figur 7 Gudbrandsdalen

Efter Otta följer vi Ottadalen mot Geiranger, där sista delen bjuder på fantastiska vyer ut över fjorden från ca 1000 m höjd och serpentinvägar ner mot fjorden. Efter lunch i Geiranger är det ombordstigning på ett av Hurtigrutens fartyg M/S Nordlys med hemmahamn i Tromsø.



Figur 8 Sju systrar i Geirangerfjorden

Under ca fem timmar färdas vi i Geirangerfjorden mot Ålesund. Vi passerar vattenfallen "De sju Systrarna" med "Friaren" mitt emot samt "Brudslöjan", en storslagen natur med vackra vyer, höga fjäll och den djupa fjorden som på sitt djupaste ställe mäter nästan 800 m, vilket kan jämföras med Östersjöns största djup (Landsortsdjupet 456 m). Mot kvällen anländer vi till Ålesund som är dagens slutmål, incheckning på Scandic Hotell och middag. Flera tar en sen kvällspromenad i de centrala delarna av staden inklusive hamnområdet.



Figur 9 Ålesund

Lördag är det avfärd mot Röros via Trollstigen. Vi börjar med att besöka utsiktsplatsen i Ålesund med en fantastisk utsikt över staden och fjorden. Vi passerar ett stort antal vägtunnlar på vår väg upp i fjällvärlden utmed Storfjordens strand mot Valldal med den slutliga stigningen upp mot Trollstigens övre del,



Figur 10 Rast vid Trollstigens café

lunch på Trollstigens café på toppen innan nedfarten via Trollstigen mot Ådalsnäs då vi återigen är nere på havsnivå. På vår väg mot Röros passerar vi Trollväggen, en bergssida med fritt fall på drygt 1000 m.

Vi anländer till gruvstaden Röros som är dagens slutmål. Röros (Bergstaden) är upptagen på UNESCO:s kulturarvslista, liksom Geirangerfjorden.

Söndagen inleddes med vandring i de äldre delarna i Röros som har en unik bebyggelse av gamla trähus från gruvtiden.

Resten av dagen var hemresa via Funäsdalen, Hede, Sveg, Mora (lunch) med ankomst Bålsta ca 2130.

Hotellen i Norge var överlag av hög kvalitet och middagarna som serverades där var också mycket bra.

Denna resa är av typ bussresa dvs upplevelserna är den tid man sitter i bussen och ser de fantastiska vyerna, sevärdheter och en mycket bra beskrivning/berättelse av vår guide Einar.

Ett stort tack till vår chaufför Tomas som framförde bussen på ett mycket säkert och professionellt sätt i den oftast svåra och trånga terräng som den Norska fjällvärlden består av.

Text: Lennart Carlsson

Foto: Gert Lidö