

Resa till Budapest 3-6 sep 2017

Dag 1

En tidig septembermorgon samlades 35 SPF-medlemmar för en fyra dagar lång resa till Budapest. Håbobuss till Arlanda och flyg till Budapest där vår guide Dénes Szász mötte oss. Vi började med att äta lunch som bestod av någon form av pannkaka fylld med gulasch och vin, öl eller vatten att dricka till, mycket smakrik måltid.

Eftermiddagen innehöll en rundtur i Budapest. Staden är delad av floden Donau i två delar Buda och Pest, Buda på västra sidan som består av flera höjder medan Pest på den östra sidan är platt. Från Gellerthöjden 200 m hög på Budasidan har man en strålande utsikt över staden. Vi gjorde en promenad i gamla stan och passerade en mängd olika byggnader, slott, borgar etc, alla med sin historia.

Broarna över Donau är nio till antalet och varje bro har sin historia, Kjedjebron är kanske den mest kända för sin speciella byggkonstruktion och utseende. Vi checkade in på vårt hotell Radison Blue i de centrala delarna av Pest. Middagen avnjöts på ett restaurangfartyg på Donau där vi serverades en buffé under en drygt två timmars båtfärd på Donau, fantastisk upplevelse att färdas och se alla stadens ljus från floden.

Parlamentsbyggnaden passerades under båtfärden



Dag 2

Dagen var planerad som en "egen" dag med olika program där var och en valde fritt. Många valde att åka till Termalbadet Szechenyibadet, ett av Budapest mest kända och äldsta termalbad, byggt 1915. Att bada termalbad tillhör ungrarnas vardag. Badet innehöll 17 bassänger varav tre utomhus, vattentemperaturen varierade från 17-42 grader, diverse olika bastutyper fanns också. Budapest har den fördelen att varmt vatten (80 grader) finns i underjordens varma källor i hela området och på flera platser ute i landet.



Andra aktiviteter denna dag var bl.a. besök på museer, saluhall, gågator etc. Några åkte upp till slottet med bergbanan andra besökte det berömda och anrika caféet Gerbaud.



En intressant upptäckt var de konstnärligt gjorda glassar som serverades på en glassbar i närheten av Stefansbasilikan.

På en promenad längs Budapests paradgata Andrassy út passerade en grupp det nya terrormuseet som står som symbol för allt ont som följde med nazisterna och kommunisterna.

Terrormuseet



En stor fördel är att alla EU-medborgare och fyllda 65 år åker gratis på all kollektivtrafik vilket gjorde det mycket enkelt att använda tunnelbana, spårvagnar, trådbussar och bussar, inget krångel med att lära sig något biljettsystem etc. Middagen intogs på vårt hotell.

Dag 3

Dagen innehöll ett besök på Pustan ca 6 mil sydost från Budapest. Vi började med att besöka en stor hästgård (Gerébi) där vi fick åka runt i två- och fyrspann och se ägorna och därefter en fantastisk riduppvisning med



mycket skickliga ryttare i olika formationer och ridkonster etc.

De flesta hästarna var av rasen Lipizzaner.

Resten av dagen innehöll ett besök på gården Öreg Tanya där ägaren Attila bjöd på en traditionell ungersk lunch bestående av gulaschsoppa tillagad över öppen eld och diverse tillbehör, lokala viner från trakten och någon form av snaps från trakten.



En musikgrupp spelade och dansade folkdanser under lunchen.



Vi fick också vandra runt i gårdens byggnader.

Middagen intogs på restaurang Callas som ligger granne med operan. Under middagen spelade en grupp ur operans fasta ensemble en mängd kända stycken samt sång av en operasångerska.

Dag 4

Förmiddagen ägnades åt fria aktiviteter. Kl. 1200 avgick bussen till flygplatsen och vi ankom till Arlanda strax efter kl. 1700 där Håbobuss väntade och tog oss hem till Bålsta. Det är några oförglömliga och intressanta dagar vi fått vara med om. Ett särskilt stort tack till vår fantastiska guide Dénes Szász med sina stora kunskaper om Ungern, Budapest och många olika områden som politiska läget, livsstilar etc, tilläggas är att Dénes bott i Sverige under långa perioder och talar perfekt svenska och kan även mycket om Sverige.

Text: Lennart Carlsson, Gert Lidö

Foto: Elisabeth Nilsson, Håkan Jonsson, Sven Nilsson och Gert Lidö

Här kommer ytterligare några bilder från resan:





Båtmiddagen på Donau



Guiden Dénes Szász informerar om gamla stan

4-spansstryttare

