

En utflykt till Örebro Slott och Wadköping den 19 september 2017

En tidig morgon den 19 september begav vi oss, 39 pigga SPF'are, iväg till Örebro med HÅBO BUSS. Mats, vår chaufför, hälsade välkommen och önskade oss en trevlig dag.

Efter en tids körning, vid 09.30-tiden hade vi ett stopp för s.k. "busskaffe" med ostfralla. (En del av deltagarna kanske minns det trevliga inslaget från Norge-resorna i år, dock utan det "norska tillägget")



Kl. 10.30 mötte vi vår guide Jenny, som berättade om Örebro Slotts historia. Hon gjorde det på ett mycket levande och behagligt sätt, med många spännande och muntra inslag, som uppskattades med flera skratt. Numera, sedan ett antal år tillbaka, är Örebro Slott hemvist för landshövdingen i Örebro.



Det gamla möblemanget som tidigare fanns i samtliga rum på slottet, har placerats i Landshövdingens flygel.

Slottet används sedan åtskilliga år som konferensanläggning. Det framgick med all tydlighet av den delvis moderna inredningen i salarna. Man har dock bevarat takbjälkarna i en del av rummen



Kl 11.45 lämnade vi Örebro Slott och begav oss till Restaurang AQUA, som ligger högst upp i Vattentornet i Örebro.



Efter en god buffélunch och vänlig service, gick färden vidare till Wadköping. Där hade vi förväntningar på ett möte med "Hjalmar Bergman".



Efter mycket om och men, förfrågningar och letande, fann vi till slut vår tidigare guide från slottsvisningen. Jenny! Hon väntade på oss vid ett litet torg.



Så småningom kom självaste herr "Bergman" spatsierande, med en bok i handen, och berättade om sitt liv. Vandringen gick vidare, tillsammans med guiden Jenny, genom gränder och berättelser om olika hus och deras tidigare invånare.



Ett roligt inslag på vår vandring genom gränderna var, att vi i ett av husen kunde titta in i seriefigurens "Kronbloms" kök, där han låg i sin soffa, sovande och snarkande, faktiskt riktigt levande gestaltat.

Vi tittade in i Bergmans Museum, smakade på hemlagad must och ilade vidare till den lilla gamla affären, som sålde både kaffe, te, godis, ja allehanda småsaker. Så återvände vi slutligen till bussen, kanske lite trötta efter en lång dag, och kom så småningom hem till Bålsta.

Text: Elke Merkel Ragnarsson