

Höstens första stads- och kulturvandring 2017

I härlig höstsol träffades 29 SPFare på stationen i Bålsta och tog sedan pendeln till Sundbyberg. Förmiddagskaffet intogs på Thelins café, där det erbjöds härliga bakverk och smörgåsar. Vädret tillät utesittande och njutning av solen.

Vi promenerade till Marabouparken, som ligger i anslutning till den f.d. chokladfabriken. Parken skapades på 1930-talet som en oas för fabriken anställda men också för allmänheten. I parken finns ett flertal skulpturer och i ett av husen också en konsthall.

Längs Bällstaån har byggts ett stort antal nya bostadshus och en promenadväg löper längs hela ån, som kantas av vackra mindre och stora motorbåtar. Många tillhör den 100-åriga Sundbybergs båtklubb, som har sitt klubbhus bakom Marabouparken.



Området var tidigare ett fabriksområde med diverse företag. Bl.a. tillverkades parfymen 4711 i ett av husen. Receptet på parfymen kom från Italien och 1905 – 1944 tillverkades den i Sundbyberg.

När vi kommit till Solna passerade vi så småningom Huvudsta gamla slott, som ägdes av Claes Horn av Åminne och där mordet på Gustav III lär ha planerats. Därför kallas slottet numera för "Mördarslottet". Jacob Anckarström var den som utförde mordet och dömdes till halshuggning. Släkten bytte senare namnet till Löwenström och 1811 skänkte släkten som botgöring en stor summa pengar för inrättande av Löwenströmska lasarettet, senare Löwenströmska sjukhuset.



Promenaden avslutades med en förträfflig lunchbuffé i restaurangen på Pampas Marina och vädret höll i sig så vi också här kunde sitta i solen och njuta av utsikten över Ulvsundasjön.

Text: Eva Lidö

Foto: Marianne Harrison