

1 9 9 8

1998 bestod styrelsen av följande

Ordförande:	Marianne Hjertqvist-Olsson
Vice ordförande:	Erna Gustafsson
Kassör:	Göte Andersson
Sekreterare:	Kerstin Höglund
Vice sekreterare:	Bertil Breitfeld
Kontaktman:	Lars Månsson
Ledamot:	Gerd Breitfeld

Antal medlemmar var 98 st. Årsavgiften var 120.-

Den 12 maj hade vi en 1-dagsresa till Ven. Vi var 36 deltagare. Det var Löfta Bussbolag som körde till ett förmånligt pris och vi var nöjda med resan. Vädrets makter var inte så gynnsamma i början för det var både lite regn och kallt när vi fick den första guidningen vid Tycho Brahe statyn, men efter en god lunch kom vi ut i solskenet. Vi fick en fin tur runt ön – inte minst vackert var det när vi kom till Backafallsbyn.

Elsa Gulläng har varit studieledare under våren för en cirkel om Sörmland, där vi va ett 20-tal deltagare. Under hösten har Elsa Gulläng varit ledare för en cirkel om Skåne och även där har varit ca 20 deltagare.

Lars Månsson var reseledare för en veckolång resa till Sörmland. Det var andra veckan i juni. Vi bodde på Åsa Folkhögskola och gjorde utfärder därifrån till många slott och herresäten. Bl.a. besökte vi Gripsholms slott och Ericssberg. På en kvällstur besökte vi Harpsund och vi fick även se den berömda ekan. Vår guide under veckan, Lars-Erik Axelsson, var både kunnig och trevlig liksom vår buss-chaufför Folke. Dessa bidrog till att vår Sörmlandsresa blev mycket lyckad. Ett tack till Lars Månsson, som hade anordnat resan. Fredagen den 23 oktober samlades Sörmlandsresenärerna på Guns Matsalar och åt en god måltid, pratade minnen och visade kort från resan. Kerstin och Torsten Höglund hade tagit diabilder, som dem visade. Jonnys Trio underhöll oss med sång och musik, som alltid blir uppskattat.

Under året har vi haft promenader varannan tisdag och öven boulevards under sommarmånaderna. Vi tackar Hillevi för hennes goda ledarskap.

Julfesten anordnades fredagen den 17 december på Kungsbacka Vårdshus och där serverades som vanligt god mat och vi åt i glada Vänners lag.



Harpsund med ekor



Kurs om Sörmland

1999

1999 bestod styrelsen av följande

Ordförande:	Marianne Hjertqvist-Olsson
Vice ordförande:	Erna Gustafsson
Kassör:	Göte Andersson
Sekreterare:	Anita Benkowski
Vice sekreterare:	Lars Månsson
Kontaktman:	Kerstin Höglund
Ledamot:	Margot Berg

Antal medlemmar var 93 st. Årsavgiften var 120.-.

Den 11 maj hade vi en 1-dagsresa till Visingsö med KE's Bussar. Vi var 36 deltagare. Vädrets makter var ej så gynnsamma, men vi gjorde den traditionella färden med remmalaget till Kumla kyrka och vidare till en konstutställning i Tempelgården. Efter rundturen åt vi en god lunch på ön.

Elsa Gulläng har varit studieledare under våren för en cirkel om Skåne. Vi var 28 deltagare på Skåneresan den 7-11 juni och inkvarterades på Sundsgårdens Folkhögskola och därifrån gjorde vi dagsutflykter med buss till olika sevärd platser, bl.a. Raus kyrka, Trollenäs slott och Ålabodarna. I Trelleborg besökte vi Axel Ebbes Konsthall och beundrade hans skulpturer. Vi gjorde också en guided rundtur i Lunds Domkyrka. Vi fick även på Öresundsutställningen i Malmö uppleva brobygget på planeringsstadiet och i verkligheten. En innehållsrik och välplanerad resa. Alla våra upplevelser har Berit Backner beskrivit i diktform.

Elsa Gulläng har även under hösten varit studieledare för en cirkel om Västmanland med ca 25 deltagare.

Den 22 oktober hade vi som varit med på Skåneresan en fest på Hamra Golfklubb. Några av deltagarna hade med sig foton från resan till beskådande. Lars och Irene Månsson avtackades för sitt arbete med reseplaneringen. Jonnys Trio underhåll oss under kvällen.

Torsdagen den 9 december hade vi julfest på Kungsbacka Vårdshus med god mat och musik-Underhållning av Jonnys Trio samt dans.

Under året har vi haft trevliga promenader varannan tisdag med fika efteråt och spelat boule under sommarmånaderna. Vi tackar Hillevi för hennes goda ledarskap.



Gåsapiga och gåsapåg i Skanör



Lunch på Skanörs Gästgivargård

2000

2000 bestod styrelsen av följande

Ordförande:	Marianne Hjertqvist-Olsson
Vice ordförande:	Erna Gustafsson
Kassör:	Göte Andersson
Sekreterare:	Anita Benkowski
Vice sekreterare:	Kerstin Ljungdahl
Kontaktman:	Kerstin Höglund
Ledamot:	Margot Berg

Antal medlemmar var 103 st. Årsavgiften var 120.-.

Den 2 maj gjorde vi en endagsresa till "Evert Taubes Bohuslän" med KE's Bussar. Vi var 37 medlemmar. Resan gick över Tjörnbroarna med den hänförande utsikten över Askerö- och Hakefjordarna fram till färjan, som förde oss till Malö och Flatö för ett besök i Handelsman Flinks affär samt fikapaus. Därefter gick färden till Lysekil och Havets hus, en spännande utställning av livet under havsytan. Efter en liten rundtur i Lysekil for vi till Fiskebäckskil för lunch i hotell Gullmarsstrand. Lunchen avslutades med kaffe och musikunderhållning med kända visor av Evert Taube. Resan gick sen vidare till Smögenbryggan i Kungshamn och eftermiddagskaffe på Skäret.

Elsa Gulläng har varit studieledare under våren för en cirkel om Västmanland. Vi var 21 deltagare på resan till Västmanland den 5-8 juni. På vägen till Tärna Folkhögskola, där vi blev inkvarterade, besökte vi Harald Wibergs utställning i Redberga konstgård med verk av bl. a. Anders Zorn, Bruno Liljefors och Carl Larsson. Vi besökte Engelsbergs bruk, Sala Silvergruva, Kumla kyrka och Abrahamsgården likaså Skultuna Mässingsfabrik. Kaffe drack vi i Elsa Anderssons berömda kafé.

Berit Backner har i versform beskrivit alla våra upplevelser i Västmanland.

Den 20 oktober hade vi som deltagit på Västmanlandsresan en fest på Skårs Gård med god mat och hög stämning. Erna Gustafsson, som ordnat våra välplanerade resor, blev hedrad. Jonnys Trio har till allas glädje underhållit oss med musik på våra sammankomster.

Den 5 december hade vi julfest i Församlingshemmet med god mat, som ordnades av Rosmarie Sjögren, och för musikunderhållningen stod Jonnys Trio.

Våra medlemsmöten har haft underhållande och intressanta program bl.a. berättelser och bilder från Fårö av Per Elfving, Sven Lange har visat bilder från gamla Göteborg, Berit Backner har läst dikter och spelat piano. Senior Shop har visat vår-kläder. Vid varje medlemsmöte har vi haft lotteri.

Under året har vi varannan tisdag haft promenader och fikat ute i naturen eller på något kafé, och spelat boule under sommarmånaderna.



Jonny's Trio i aktion



De äldstes församling

2001

2001 bestod styrelsen av följande

Ordförande:	Marianne Hjertqvist-Olsson
Vice ordförande:	Erna Gustafsson
Kassör:	Göte Andersson
Sekreterare:	Anita Benkowski
Vice sekreterare	Gunnar Larsén
Kontaktman:	Kerstin Höglund
Ledamot:	Hildur Gustafsson

Antal medlemmar var 96 st. Årsavgiften var 140.-.

Den 15 maj gjorde vi en bussresa runt sjön Sommen i Östergötland med Olofssons Busstrafik. Resan gick via Borås och Husqvarna till Gamla Smedbyn där vi bjöds på kaffe och fralla medan "Brand-Johan" berättade om Smedbyns historia och om utställningen av Cornelius Wreesvijks visor i bild. Vi besökte makarna Fälts unika trädgård i Helgesfall. Efter ett besök i Tiderums Slöjdaffär åt vi middag på Kisa Vårdshus. Resan gick sedan utmed sjön Sommen och genom Malexander och Boxholm till samhället Sommen.

Den 2-3 augusti reste vi med S&S-resor genom vårt landskap Halland, först till Törngrens Krukmakeri i Falkenberg. Efter ett besök på Falkenbergs museum åt vi lunch i Laxbutiken i Heberg. Övernattning på Katrinebergs Folkhögskola. Resan gick vidare till Laholm, där vi gjorde en guidad konstrunda. Efter lunch på Wårdshuet Tre Laxar i Mellbystrand reste vi kustvägen tillbaka till Kungsbacka

Tack vare Ernas och Ragnars engagement har vi haft en trevlig resa och upplevt mycket.

Den 6 december avslutade vi våra sammankomster för året med traditionell julfest på Kungsbacka Vårdshus.

Under året har vi på våra medlemsmöten haft besök av Ingela Strandberg, som presenterade sina böcker och Rolf Sävman, som berättade och visade bilder från hans utlandsresa. Vi har haft mannekänguppvisning och musikunderhållning av både Sten Rolandsson, Tore Börjesson och Jonnys Trio.

Vi har haft promenader och stavgång, spelat boule och deltagit i "Sätt Sverige i rörelse" genom att cykla en del av vägen för budkaveln. Hillevi, Gunnel och Ingemar har verkligen sört för vårt välbefinnande.

Under Elsa Gulläng och Marianne Hjertqvist-Olssons ledning har vi under hösten påbörjat en ny studiecirkel, där vi läser om landskapet Dalarna.

Alla våra sammankomster har gått under gemytets tecken med kaffebjudning och lotteri.



Några av kursdeltagarna



Kursledarna Marianne Hjertqvist-Olsson och Ingemar Börjesson

VÅRA AKTIVITETER

EN RESUMÉ ÖVER 10 ÅRS RESOR

1992 hade vi en 6-dagars resa till Öland med utflykter till bl.a. Borgholm med Solliden, Kalmar Slott m.m.

Vi hade även en mycket uppskattad dagsresa till Gullholmen.

1993 reste vi till Bohuslän och bodde då på Ljungskile folkhögskola i 5 dagar. Vi hade utflykter till Strömstad, Kosteröarna bl.a. Detta år hade vi dessutom en endagsresa till Norrvikens Trädgårdar i Båstad.

1994 blev vårt resmål Västergötland där vi inkvarterade oss i Hjo folkhögskola. Bland alla trevliga utflykter ingick även en dagstur på Göta kanal.

Vår endagsresa gick detta år till Österlen, där vi bl.a. besökte storkhägnet i Sövde.

1995 gick färden till Dalsland och Färgelanda folkhögskola. Båtresan på Dalslands kanal med akvedukten i Håverud ingick i programmet.

1996 var det dags att besöka Uppland. Där bodde vi på Wiks folkhögskola och trivdes verkligen där, mycket tack vare vår kursledare Erik Wall. En endagsresa till Ätrandalen hade vi också detta år.

1997 reste vi på vår femdagars resa till Småland, där vi bodde på Vimmerby folkhögskola. Många trevliga utflykter hann vi med bl.a. Astrid Lindgrens hembygd, Döderhultarns museum m.m.

Endagsresan gick till Ulricehamn där vi gjorde en utflykt till gårdarna runt sjön.

1998 reste vi till Sörmland där vi bodde på Åsa folkhögskola. Där fick Elinor visa sina kunskaper i att köra spårvagn. Ett besök på Harpsund m.m. En resa till Ven hade vi också detta år.

1999 hade vi vår veckoresa till Skåne där vi bodde på Sundsgårdens folkhögskola vid Råå. Massor med trevliga utflykter bl.a. till Ystad, Skanör och Sofiero.

En endagsresa till Visingsö i maj månad.

2000 gick resan till Västmanland där vi bodde på Tärna folkhögskola. Vi besökte Sala silvergruva och Skultuna Mässingsfabrik. Endagsresan gick till Evert Taubes Bohuslän.

2001 hade vi en tvådagars resa till södra Halland där vi bodde på Katrinebergs folkhögskola med utflykter till Laholm och Törngrens krukmakeri i Falkenberg. Endagsresan gick runt sjön Sommen.

STUDIECIRKLAR

Under de gångna 10 åren har vi varje år läst om ett landskap. Cirkeln har varje år avslutats med en resa till detta landskap. Vi har varit c:a 20-25 deltagare varje lektion. Elsa Gulläng och Marianne Hjertqvist-Olsson har varit studieledare. Våra lektioner har vi haft i Tölö Församlingshem.

PROMENADER

Varannan vecka har vi haft promenader med 15-16 deltagare varje gång. Ledare för friskvårdsaktiviteterna har varit Hillevi Torberntsson.

Stavgång har vi tillämpat de senaste åren. Vi var faktiskt den första föreningen i Kungsbacka, Som började med stavgång.

BOULE

Under sommarhalvåret har vi spelat boule varje tisdag med 15-18 deltagare. Även Här har Hillevi skött ledarskapet på ett mycket förtjänstfullt sätt.

Spelet har varje gång avslutats med en kafferast och en trivsamt pratstund.

Vi hoppas, att denna minnesskrift skall bli till glädje för våra medlemmar.

Anita Benkowski

Lars Månsson