



TÖLÖ

PENSIONÄRSFÖRENING SPF

30 ÅR



1992 års styrelsen



2002 års styrelsen med suppleanter

TÖLÖ PENSIONÄRSFÖRENING SPF 30 ÅR
EN ÖVERSIKT ÖVER DE SENASTE 10 ÅREN

När föreningen för 10 år sedan firade sitt 20 års jubileum gav vi ut en minnesskrift, som behandlade de första 20 åren i föreningens historia.

I denna jubileumsskrift berättar vi vad som hänt de senaste 10 åren.

Vid vårt 20 års jubileum 1992 bestod styrelsen av följande personer.

Ordförande:	Elsa Gulläng
Vice ordförande:	Sven Falk
Sekreterare:	Irene Månsson
Vice sekreterare:	Kerstin Höglund
Kassör:	Lars Månsson
Kontaktman:	Ragnar Bengtsson

Antal medlemmar vid årets slut var 90 st. Årsavgiften var 75 kronor.

1993

1993 var styrelsen oförändrad.

Antal medlemmar var 95 st. Årsavgiften var 100.-.

Elsa Gulläng har varit studieledare med Lars Månsson som medhjälpare. Kursen har haft 20 deltagare, uppdelade i två grupper. Vi har läst om landskapet Bohuslän och kursen avslutades med en trivsamt vecka på Ljungskile folkhögskola. Vi var 33 deltagare på resan. Olofssons bussbolag svarade för transporten. Utflykter gjordes varje dag från Strömstad och Kosteröarna i norr till Tjörn och Åstol i söder.

Den 3 augusti hade vi en resa till Norrvikens Trädgårdar, Torekov, Kullens fyr.

Eftermiddagskaffet intogs hos flickorna på Skäret innan vi anträdde hemfärden.

Den 24 september samlades bohuslänsresenärerna till en sammankomst på Annebergs Wärdshus där vi åt en god supé och såg på bilder från vår resa. Vi kunde också dansa en stund till Jonnys Trio.

Under hösten har vi startat en ny landskapskurs om Västergötland. Kursen kommer att avslutas med en veckas vistelse på Hjo Folkhögskola den 13-18 juni 1994.

Under året har vi haft 23 promenader med ca 15-20 deltagare varje gång.

Vi vår julfest den 9 december hade 45 medlemmar mött upp. En tredjeklass från Hedskolan bestående av 24 barn medverkade med Luciatåg och julsånger. Ett framträdande, som blev livligt uppskattat. Jonnys Trio svarade för sång och musikunderhållningen varefter festen avslutades med kaffe och mockatårter.

Under året har medlemmar från föreningen deltagit i två friskvårdskurser på Katrineberg och Löftadalens folkhögskolor. Vidare har vi deltagit i en KPR-cirkel med Kerstin Ljungdahl som ledare.

I föreningens regi har anordnats ett ALU-projekt i samarbete med arbetsföreningen. Projektet har gått ut på att hjälpa behövande medlemmar med trädgårdsarbete etc. Kerstin Ljungdahl har varit samordnare.

1993 har för föreningen varit ett lyckosamt år med fin gemenskap och trivsamma aktiviteter.

1994

1994 bestod styrelsen av

Ordförande:	Elsa Gulläng
Vice ordförande:	Sven Falk
Sekreterare:	Kerstin Höglund
Vice sekreterare:	Bertil Breitfeld
Kassör:	Lars Månsson
Kontaktman:	Ragnar Bengtsson
Ledamot:	Gerd Breitfeld

Antal medlemmar var 99 st. Årsavgiften var 100.-.

Elsa Gulläng har varit studieledare med Lars Månsson som medhjälpare. Vi har läst om landskapet Västergötland under vårsäsongen. Studierna har bedrivits i två grupper med sammanlagt 20 deltagare. Kursen avslutades med en veckas vistelse på Skara stifts folkhögskola i Hjo. Vi var 23 deltagare, som hade en verkligt trevlig vecka i Västergötland. Som vanligt skötte Olofssons Bussbolag våra transporter på ett föredömligt sätt. Vi hade utflykter varje dag och dessutom förmånen att få disponera en mycket kunnig och trivsamt guide. Båtresan på Göta Kanal från Töreboda till Karlsborg var en av höjdpunkterna.

Den 18 maj hade vi en 1-dagsresa till Österlen i Skåne. Vi hade räknat med att få se alla fruktodlingarna i sin vackraste fägring, men tyvärr hade blomningen knappast börjat. Det fanns dock mycket annat att beundra på Österlen.

Den 21 oktober samlades alla Västgötaresenärerna till fest på Signes Hus. Vi åt en välsmakande supé och därefter serverades det kaffe och tårta. Kerstin och Thorsten visade dia-bilder, som tagits under resan. En stunds avkopplande dans till tonerna från Jonnys Trio ingick också i programmet.

Under hösten startade vi en ny landskapskurs, denna gång om Dalsland. Vi är 22 deltagare uppdelade på två grupper. Kursen kommer att avslutas med en veckas vistelse på Färgelanda Folkhögskola den 12 – 17 juni 1995.

Under året har vi haft 24 promenader med 15-20 deltagare per gång.

Vid vår julfest i Församlingshemmet den 14 december deltog 46 medlemmar. 28 barn från Hedeskolan medverkade med sång och Luciatåg, som uppskattades. Jonnys Trio svarade för den musikaliska underhållningen med sedvanlig bravur, och Restaurang Varla för den lekamliga spisen på ett förtjänstfullt sätt. Festen avslutades enligt tradition med kaffe och mockatårta.

Föreningen har under 1994 haft ett framgångsrikt år med trivsamma aktiviteter och fin gemenskap.



Norrvikens Trädgårdar



Här blommar Astilben i Norrviken

1995

1995 var styrelsen oförändrad.

Antal medlemmar var 95 st. Årsavgiften var 100.-.

Elsa Gulläng har varit studieledare med Lars Månsson som medhjälpare. Vi har läst om landskapet Dalsland under vårsäsongen. Studierna har bedrivits i två grupper med sammanlagt 22 deltagare. Kursen avslutades med en veckas vistelse på Färgelanda Folkhögskola. Vi var 21 deltagare på resan. Tyvärr hade vi verklig otur med vädret, regn mest varje dag utom när vi reste på Dalslands kanal. Då sken solen som på beställning och vi hade en mycket trevlig färd i det vackra landskapet. Olofssons Bussar skötte alla våra transporter på ett föredömligt sätt. Den 27 oktober samlades alla Dalslandsresenärerna till en sammankomst på Hembygds-museét. Våra damer hade iordningställt en välsmakande supé. Evert Olson visade en film från vår resa varefter Bertil Breitfeld fortsatte med en film från Dalsland. Jonnys Trio underhöll oss med sång och musik.

Under hösten startade vi en ny landskapskurs om Uppland. Vi är 24 deltagare uppdelade i två grupper. Kursen kommer att avslutas med en veckas vistelse på Wiks Folkhögskola i slottsliknande miljö invid Mälaren. Vi åker från Kungsbacka måndagen den 3 juni och är hemma igen lördagen den 8 juni.

Vi har även haft en studiecirkel i föreningsteknik under ledning av Kerstin Höglund med ett tiotal deltagare.

Så har vi haft en cirkel i informationsteknik-IT under ledning av Kerstin Ljungdahl. Även här har vi varit ca 10 deltagare.

Under året har vi haft 23 promenader med 15-20 deltagare per gång. Våra duktiga friskvårdsledare har i samband med promenaderna ordnat intressanta och trivsamma besök inom vår kommun.

Julfesten hade denna gång arrangerats på Restaurang Varla, där vi undfångades med ett välsmakande och rikligt julbord. Vi fick besök av Kungsbackas lucia med tärnor. Jonnys Trio svarade för underhållningen på sitt vanliga trivsamma och virtuosa sätt.

Föreningen har under 1995 haft ett framgångsrikt år med trivsamma aktiviteter och en fin gemenskap.



Endagsresa till Skåne med Bialitt



Utflykt till Nasareth

1996

1996 bestod styrelsen av följande

Ordförande:	Elsa Gulläng
Vice ordförande:	Marianne Olson
Som ersättare:	Sven Falk
Sekreterare:	Kerstin Höglund
Vice sekreterare:	Bertil Breitfeld
Kassör:	Lars Månsson
Kontaktman:	Ragnar Bengtsson
Ledamot:	Gerd Breitfeld

Antal medlemmar var 97. Årsavgiften var 100.-.

Den 14 maj hade föreningen en 1-dagsresa genom Ätradalén. Vi var 28 deltagare på resan och Olofssons Bussar ordnade som vanligt transporten. Vi fick se mycket som var intressant, och middagen på Kalvsjögården var en av höjdpunkterna.

Elsa Gulläng har varit studieledare för en landskapskurs om Uppland. Cirka 20-25 medlemmar har deltagit. Kursen avslutades med en veckas vistelse på Wiks Folkhögskola. Denna ligger i direkt anslutning till Wiks slott vid Mälaren. Vi var 35 deltagare, som hade en verkligt fin vecka, mycket tack vare vår utomordentlige lärare och guide Erik Wall. Vi fick bl.a. uppleva en föreställning av Gluntarna från Uppsala. Detta ägde rum i Riddarsalen i det gamla slottet på Wik.

På våra utflykter runt om i landskapet fick vi se det mesta av Uppland, alltifrån Uppsala till de gamla fina järnbruken och Albert Engströms Grisslehamn. Olofssons skötte som vanligt alla resorna på ett föredömligt sätt.

Den 25 oktober samlades alla Upplandsresenärerna till en fest på Signeshus. Där åt vi en god middag med efterföljande kaffe och gräddtårta. Thorsten och Kerstin Höglund visade diabilder från resan, ett uppskattat programinslag. Jonnys Trio underhåll med sång och musik med verklig bravur.

Under hösten startade vi en ny landskapskurs, denna gång om Småland. Vi är ca 25 deltagare i kursen, som kommer att avslutas med en veckas vistelse på Vimmerby Folkhögskola andra veckan i juni.

Under året har vi haft promenader varannan tisdag, även under sommarmånaderna. Våra friskvårdsledare har ordnat med trevliga utflyktsmål. Vi får verkligen se mycket av vår kommun tack vare dem.

Julfesten anordnades på restaurang "Löjtnanten", där vi bjöds på ett förnämligt julbord. Linda och Frasse stod för sång- och musikunderhållningen. Signe Olsson, som nyligen fyllt 90 år uppvaktades med blomsteruppsättning.

1997

1997 bestod styrelsen av följande

Ordförande:	Marianne Olson
Vice ordförande:	Vakant /Lars Månsson
Sekreterare:	Kerstin Höglund
Vice sekreterare:	Bertil Breitfeld
Kassör:	Lars Månsson /Göte Andersson
Kontaktman:	Ragnar Bengtsson
Ledamot:	Gerd Breitfeld

Antal medlemmar var 98 st. Årsavgiften var 100.-

Den 13 maj hade vi en 1-dags resa till Gårdarna runt sjön. Vi var 42 deltagare på resan och Olofssons Buss ordnade som vanligt transporten.

Väl framme i Ulricehamn gick vi ombord på m/s Birgit Sparre där vi fick kaffe med dopp och en tur på sjön Åsunden. När vi kom i land åt vi en lunch/middag och sedan fortsatte bussresan till bl.a. Torp stenhus, som är ett av Sveriges mest bevarade medeltidshus – byggt på 1400 talet. Vi hade en duktig kvinnlig guide, som gjorde vår utfärd innehållsrik.

Elsa Gulläng har varit studieledare för en landskapskurs om Småland. Det har varit ett 20-tal medlemmar som har deltagit. Kursen avslutades med en veckas vistelse på Vimmerby Folkhögskola. Evert Olson hade ordnat resan, som blev mycket lyckad och vi hade ett underbart väder hela tiden. Det var en resa i Astrid Lindgrens fotspår – inte minst vår guide gjorde resan lärorik och intressant. Bl.a. besökte vi även Döderhultarn i Oskarshamn, vi besökte Västervik och Ösjöfors Pappersbruk samt inte att förglömma Rumskulla-eken. Fredagen den 10 oktober samlades Smålandsresenärerna till en fest på pensionat Sommarro. Där åt vi en god middag och Evert visade diabilder från resan.

Under hösten startade vi en ny landskapskurs. Denna gång om Sörmland. Vi är ca 25 deltagare i kursen, som kommer att avslutas med en vecka på Åsa Folkhögskola 2:a veckan i juni.

Under året har vi haft promenader varannan tisdag även under sommarmånaderna. I somras började vi även att spela boule varannan tisdag.

Våra friskvårdsledare har ordnat många trevliga utflyktsmål under året.

Julfesten anordnades på restaurang "Löjtnanten" och vi fick även denna gång ett mycket gott julbord. Det var Jonny, Gertie och Alf som underhöll oss med sång och musik. Det blev även tillfälle till några danser. Det blev en lyckad tillställning.

Föreningen har under 1997 haft välbesökta och trivsamma aktiviteter. Möten och studiecirklar har ägt rum i Tölö Församlingshem.



Promenad till Tjolöholm



Ingrid med famnen full av julrosor