

## HISTORIK SPF SENIORERNA SAGSJÖN

SPF Sagsjöns historia började med ett brev från SPF Kvarnhjulet i Mölndal i slutet av 1992 vari de informerade sina medlemmar boende i Kålleröd/Lindome, att det vore en fördel för nyrekrytering av medlemmar, om det startades en egen förening i detta område. Själva höll de på att bli för stora med drygt 660 medlemmar, varav 65 kom från Kålleröd och 55 från Lindome.

Torsdagen den 19 november 1992 blev vår förening till och då valdes en interimsstyrelse bestående av Harriet Hellgren, Birger Henriksson och John Persson från Lindome samt Ingeborg Flink-Pettersson, May Werner och Olov Johansson från Kålleröd med Kvarnhjulets ordf. Gunnar Lind som sammankallande. Anmälan om nybildad förening sändes detta datum till SPF, Stockholm.

Föreningen hade vid starten 39 antecknade medlemmar, vilket växte till 71 st i februari -93. Flera personer behöll till en början sina medlemskap i Kvarnhjulet. Då medlemmarna i den nya föreningen kom från både Kålleröd och Lindome skulle man enas om ett passande namn. Sagsjön, som förenar de båda kommundelarna, ansågs mest lämpligt av de inlämnade förslagen, och vid det första månadsmötet 4 februari 1993 med 54 närvarande medlemmar spikades namnet SPF SAGSJÖN. Interimsstyrelsen fick förtroendet att bilda föreningens första styrelse. Föreningen hade redan någon månad senare 117 medlemmar.

Vid årsmötet 1994 valdes Åke Nordström in som ordförande och 1995 Anna Olsson som sekreterare, två kända profiler, som innehåft sina poster i föreningen ända till 2008 resp. 2011. Övriga styrelsemedlemmar har varierat med åren.

I Kvarnhjulet fanns en sångkör under ledning av Rutger Milsta. Då kören bestod av medlemmar från alla tre SPF-föreningarna i Mölndal ändrades namnet under 1998 på initiativ från fam. Milsta till det mer passande TREKLANGEN. Detta år var vi 231 medlemmar.

1999 etablerade sig vår förening på Internet och blev representerad på Mölndals internethemsida.

År 2001 började vi med hälsoträffarna på initiativ av Ulla Olsson, något som hon ansvarade för i ett antal år. Dessa träffar arrangerades i samarbete med Kålleröds församling. Sedan några år är föreningen ensam ansvarig för dessa

träffar, som numera kallas Hälso/Kulturträffar. Boule finns numera också med i programmet.

SPF Sagsjöns 10-årsjubileum hölls i Johanneskyrkan 21 nov. 2002 med 87 deltagande medlemmar, som bjöds på buffé samt underhållning av vissångaren Martin Högberg.

2004 fick sångkören en ny ledare efter Rutger Milsta – nämligen Mari-Anne Münz, som fortfarande leder kören. Nu hade vi 283 medlemmar.

Utöver alla intressanta studiebesök och dagsresor har vi under åren också haft veckoresor till Toscana, Estland och Polen samt flerdagarsresor till Holland, kulturkryssning till Köpenhamn-Oslo och 4-dagars resa till Römö-Sylt. I många år har vi också åkt och tittat på Falkenbergsrevyn.

Vårt 15-årsfirande hade vi 15 nov. 2007. Kaffe, smörgås och tårta bjöd föreningen på men också sång av Treklängen och föredrag av Seppo Rapinoja om Galapagosöarna.

2008 startade Canasta-träffarna och under hösten passerades 300-gränsen i medlemmar. Vår ordförande Åke Nordström avtackades vid årsmötet 2008 efter 15 års styrande. Han är sedan dess hedersmedlem i föreningen. Sven-Olof Falkbring valdes i stället och han verkade fram till 2012 då Bengt Jinfäldt tog över klubban. Då Sven-Olof tidigare var föreningens kassör valdes Birgit Tengfjord till denna post 2008.

Under 2009 undersöktes möjligheten att flytta från Bohusdistriktet till Halland, som vi geografiskt sett egentligen borde tillhöra. Det visade sig dock inte medföra några fördelar för föreningen så dessa planer skrinlades.

Före årsmötet 2011 tackade Anna Olsson för sig efter att ha varit sekreterare i 15 år och ersattes av Sven Larsson.

2012 firade SPF Sagsjön 20-årsjubileum den 15 nov. Föreningen bjöd på kaffe, landgång och kaka. Firandet avslutades med jazz på "Göteborgska" framfört av Björn Clarin och Bertil Lindsköld.

2016 avgick Birgit Tengfjord, som kassör vilket hon varit sedan 2008. Till ny kassör valdes Ingrid Fischer. Vi var då 340 medlemmar en ökning med 2,7%.

2017 avgick Sven Larsson som sekreterare och till ny sekreterare valdes Barbro Hansson.

25-årsjubileum firades den 16 februari 2017 i samband med årsmötet. Det serverades landgång och tårta som föreningen bjöd på. Jubiléet avslutades med underhållning av Jüri Perems orkester med musik och sång.

Under flera år har föreningen aktivt arbetat med att försöka återinföra KPR (Kommunalt pensionärsråd) i kommunen dock utan framgång.

SPF Sagsjön har under ett flertal år haft en representant i Bohusdistriktets styrelse.

2018 valdes till ny sekreterare undertecknad som efterträdde Barbro Hansson, då hon avgått efter en kort tid 2017. Medlemsantalet var 334, en viss minskning.

Nu i slutet av 2020, som varit ett mycket annorlunda år p.g.a. pandemin, vill vi se framåt och hoppas på bättre tider 2021. Medlemsantalet är 302. Många möten, studiebesök, resor och studiecirklar har fått ställas in 2020 men boulen har delvis genom utomhusspel, kunnat hålla på. Vi har också startat med promenader som har varit uppskattade. 2022 väntar ett 30-årsjubileum för SPF Sagsjön.

Kållered och Lindome december 2020.

Maj-Britt Fröberg