

JUBILEUMSSKRIFT

1982 - 2022

40
ÅR



Jubileumsskrift

SPF Romele Seniorerna - 40 år.

Ingemar Rörriksson och jag, Ann-Mari Petersson, träffade Herta Bengtsson och Ingvar Jönsson för att göra några tillbakablickar i föreningens historia. Vi har alla funnits med i föreningen i många år. En solig sommarkdag träffades vi i Hertas fina uterum och hade en trevlig pratstund. Ingvar Jönsson gick med i SPF Veberöd 1995 och Herta Bengtsson några år senare. Denna förening hade bildats av bland annat Ingvars far Harald Jönsson och Margit Lilje-roth.

SPF Risen i Genarp startades 1982 av bl a Ella Nilsson, Gunborg Håkansson, Evelyn Nilsson, Anna Nilsson, Nils Wegard och Bengt Modig. Några medlemmar i Veberöd sökte också medlemskap i SPF Risen i slutet av 1990-talet. Så småningom blev det så många Veberödsbor i Risen att man tyckte att man kunde slå ihop de båda föreningarna. Detta skedde 1997 och man ändrade namnet på föreningen 2009 till SPF Romele Seniorförening.



Ingvar, Herta och Ingemar berättar om många olika händelser i föreningens historia. Månadsmöten har hållits 9 gånger om året och det har varit stor variation på underhållare på dessa möten t ex Erik Ask Uppmark , som uppträtt två gånger under årens lopp, Henrik Widegren, Kåge Gimtell, Staffan Olander, Lars Lundberg, Eva Gun Westford och många andra. Det har varit blandat med föreläsningar och musikunderhållning.

Det har arrangerats många teaterresor till Helsingborg, Kristianstad, Ystad och Malmö. Man har sett Cats, Aida, Sound of Music, Dr Zjivago och många många andra. Medlemmarna har även själva spelat teater. 2005 uppförde man operetten Vita Hästen.

Uppträdde gjorde Karin och Åke Lundin, Urban Söderberg, Lotta Antonsson, Hasse Hansson, John Nilsson m fl.



Scen ur Vita Hästen

Även kurs i Line Dance och Trivseldans med orkester har förekommit. Föreningen har också ordnat kurser i dataanvändning samt i användandet av mobiltelefon för ett antal år sedan. Under senare år har man också organiserat många andra aktiviteter som matlagning för män, friskvårdsgymna, promenader, vinprovning, mattcurling, akvarellmålning och till hösten ska vi utöka med Canasta och dans samt några andra aktiviteter.

Det har ordnats många långa och korta resor. Vi hade för några år sedan Lennart Torgeby som reseledare. Han var ibland guide och ibland busschaufför. Resorna har gått till Gotland, Skagen och Esbjerg i Danmark, St Petersburg, Italien, Rom, Prag, Pisa, Holland, Hurtigruten, Krakow, SPA-resor, Höga kusten, Värmland med besök hos Lars Lerin, Stockholm, Åland, Göta kanal och en hel del andra som vi inte kommer ihåg nu.



Tre glada damer på Skagens spets.

Resorna har dock inte varit utan missöden under åren. Vid en resa till Italien gick dörren därbak inte att stänga. Vi fick binda fast den med en rem och vänta på hjälp. När vi åkte till Hurtigruten i Norge fick chauffören växelspaken i handen redan i Veberöd. Det blev en ny buss kvickt. Vid ett Tivolibesök i Köpenhamn blev det motorstopp mitt på ett övergångsställe utanför Tivoli. Arga danskar tutade. Det löste sig så att vi passagerare fick tillbringa dagen på Tivoli medan en ny buss kom. 2013 skulle vi på julmarknad i Wismar men den blåste bort. I stället fick vi se en liten julmarknad i Lübeck. På hemvägen gick det inte att komma över Öresundsbron så det blev till att åka över via Helsingör och Helsingborg.

På Svenska flaggans dag har SPF gått med SPF-fana i Veberöd.

Lotteriet har följt med föreningen i många år. Det har varit många vinster tack vare att medlemmar skänker vinster och att vi lottar ut de blommor som dekorerat borden under månadsmötena. Dessa lotterier har gett ett bra tillskott till föreningens kassa.

2014 hade vi en gökotteträff vid Vombsjön där vi hade en fågelexpert som berättade om olika fåglar som finns vid och på sjön. Flera cyklade dit från Veberöd. Samma år gjorde vi en resa på Göta kanal.



Bilden tagen vid en senare gökotta vid Vombsjön.

Ett antal trafikdagar med manöverprov och diverse quiz har också anordnats där Ingvar J var en ledande profil. De flesta utgick från Björnstorps.

På senare år har föreningen ordnat en del andra aktiviteter som nästan blivit till tradition som allsångsträff vid Björnstorps slott och då har vi också studerat det vackra rhododendronbeståndet där. Även grillfesterna på Lilla Ättarp har blivit uppskattade.

Grillfest med OS-tema



Andra roliga fester vi haft är 50- och 60-talsfesterna, tysk och fransk afton, en mordgåta och en fest med Qvinnan i centrum.

Vi har kanske glömt något men med glatt humör och humor går vi nu vidare mot 50-talet.

Ann-Mari Petersson och Ingemar Rörriksson

John E Nilsson som innehåft ordförandeposten längst av alla berättar lite om sin tid som ordförande.

Första kontakten

En dag för ca 35 år sedan uppsöktes jag av en herre som presenterade sig som Nils Wegard från seniorföreningen Risen här i Genarp. Han berättade att föreningens ordförande och tillika dess grundare Bengt Modig skulle avgå och avtäckas med ett diplom. Önskan var nu om jag ville åta mig att texta diplommet. Min kommentar var att han nog kommit fel, men han förklarade att han kontaktat Bo Nilsson, konstnär här i Genarp, och han hade rekommenderat mig. Nå väl - så blev det då en liten länk tillbaka i tiden. Jag fick texta diplommet till föreningens grundare.

Andra kontakten

Några år därefter kom min nyinflyttade granne Olle Råberg och berättade att seniorföreningen Risen, som han tillhörde, stod inför ett svåröst problem. Deras programansvarige sedan många år hade drabbats av sjukdom och ingen hade velat axla hans mantel. Olle, som närmast kom från Malmö kände till mitt engagemang i föreningslivet där, menade med övertygelsens fasta ordval "Nu är du pensionär och ska ge tusan i Malmö och hjälpa oss här i vår förening". Ärad av förtroendet och tanken att träffa nya vänner i den by dit vi flyttat något år tidigare, lovade jag att försöka. Att bli medlem var ju inget problem, men jag tillhörde inte styrelsen första året, utan satt som adjungerad och fick delta i frågor gällande program och resor.

Året därpå uppstod nya problem. Sven Stridsberg, som var ordförande, hade anmält sitt utträde och valberedningen kunde inte finna någon efterträdare. Röster hördes att man kanske måste upphöra med föreningen. Jag får erkänna att jag upplevde detta tragiskt. Jag trivdes ypperligt



med föreningen och alla nya bekantskaper. Därför föreslog jag att jag kunde ta ordförandeskapet under ett år för att ge valberedningen möjligheten att under året finna en ny ordförande. Det tog 11 år.

Angående programblad

Jag tror vi var först i distriktet med att utforma programbladet i A5-format så som de är nu. Tidigare skickades ett maskinskrivet A4-blad med säsongens program även till distriktet. Tillsammans med vår duktiga sekreterare Gunnel Stenberg, som dessutom en tid var vår kassör, kom vi överens om att vika flera blad till ett häfte och då få plats med lite bilder och andra lustigheter. Några veckor därefter kom från Skånedistriktet ett erbjudande om en endagarskurs om hur vi gör våra program lite roligare. Utan tanke på vårt lilla tilltag blev förvåningen stor när en dam från kursgården ringde och frågade om jag ville hålla kursen. I en blandning av förskräckelse och nyfikenhet blev det ett tveksamt ja. I eftertankens kranka blekhet konstaterade jag att vad jag kunde tala om layout var kanske en halvtimme och kursen skulle vara i 4 timmar. Nu var kloka råd dyra. Jag samlade så mycket veckolektyr och annat bildmaterial jag kunde. Delade ut materialet till 4 grupper med uppgifter att göra varsitt illustrativt program som sedan diskuterades. Allt gick bra och jag kunde torka svetten ur pannan. Detta var vid den tiden då datatekniken inte gjort sitt inträde i seniorleden. Dock kom en nybliven medlem och berättade att man nu via dator kunde lägga in bilder. Tanken väcktes dock. Väl hemma kontaktades barn och barnbarn. Nu måste de komma hem och undervisa gubben i tidens landvinningar. Året därpå 2005 kom programbladet ut i dataskrift med färgbilder.

Seniorföreningen Risen
Genarp – Veberöd

VARENS PROGRAM 2005

Efter vinter kommer vår

Bästa Seniorvännen

Jo nog är vårt landskap skiftande, och nog har olika årstider sin charm. Även om vi i vår ålder nog gärna ser fram mot den tid när vitsipporna börjar visa sig och isgatan övergått till något fastare underlag. Därför drar vi åt vinterkappan och kryper inomhus de första månaderna och blir generösare med utelivet under vår och försommar. Vi hoppas ni ska finna utbudet intressant och trivas i vår förening.

Välkommen till riksgemenskap och gott gemratskap

Våra möteslokaler
Medborgarhuset i Genarp
Idala gård i Veberöd

Namnbyte

Risen är en underbar plats älskad av Genarpsborna - dock inte så känt utanför byn. Genom åren har flera boende i Veberöd blivit medlemmar i föreningen och deltog i styrelsearbetet. Jag föreslog ett namnbyte till Romele seniorförening. Båda byarna ligger på åsens sluttningar och lätt att lokalisera. Namnändringen fastslogs vid årsmötet 2009. Vid denna tid publicerades Veberöds nya tidning VNT och jag erbjöds att medverka i redaktionsgruppen. Man ville ha en representant från seniorsidan. Jag kunde nu fritt skriva om SPF:s aktiviteter där och bidrog även med några reseskildringar från våra resor.

Några aktiviteter under de första åren

Jag minns att på vårkanten organiserade Ingvar Jönsson, som ännu är aktiv i föreningen, en bilorientering. På småvägarna mellan våra byar fanns olika stationer med frågor i trafikkunskap, även vissa manöverprov och avståndsbedömningar kunde ingå. En uppfriskande påminnelse om gällande trafikregler.



"Här är gudagott att vara"
Ja så kunde det låta när vår sångkör leddes av f.d. kantorn, inte sällan som delinslag på våra möten och till glädje för de boende på Solhem där vi hade våra sångövningar.

Under flera år såg Karin Lundin till att våra kroppar höll den spänst vi ansåg oss förmå ha. Gym till musik och glada tillrop var upplyftande för både kropp och själ, och inte mädde magen sämre vid säsongsavslutningens firande med korvgrillning nere vid vattenmöllan.

De senare åren hade jag och Ingemar Röriksson ett mycket gott samarbete. Ingemar med erfarenhet i livsmedelsbranschen stod för det lekamliga och jag för det övriga. Jag minns en gång då temat på månadsmötet var Medelhavet. Ingemar hade hemma i sitt kök förberett maten till alla deltagarna. Vi delade även på ansvaret för olika researrangemang.

Ska jag nämna något som jag kanske tillförde föreningen under min tid som ordförande, var det möjligen fler teaterbesök, inte bara till Malmö utan även till de större teatrarna i Skåne, Helsingborg, Kristianstad och Ystad. Teaterintresset förmådde mig även lite äventyrligt att med våra medlemmar sätta upp Benatzkys operett Vårdshuset Vita Hästen med hjälp av vår sångkör och inhyrd orkester.

Här kommer till slut korta fakta om ordförande och jubileum under 40 år

Pensionärsföreningen Risen, avd 665 av SFRF (Sveriges Folkpensionärers Riksförbund) bildades den 11 november 1982 och **Gustav Modig**, Genarp, valdes till ordförande.

Den 11 december 1987 firades **5-årsjubiléum** på Medborgarhuset.

Bortåt 100-talet medlemmar hade bänkat sig och en av dessa skrev följande i gästboken: TACKA FORR AD JA E HÄR – JA E OSSE PANGSJONÄR.

Den 13 februari 1991 avtackades Gustav Modig och utsågs till hedersordförande. **Nils Wegard** valdes till ny ordförande.



Den 9 december 1992 firades **10-årsjubiléum** på Härkeberga Vårds-
hus.

Till årsmötet den 14 februari 1996 hade Nils Wegard avsagt sig be-
fattningen och **Britta Roupé** nyvaldes som ordförande.

107 medlemmar hälsades den 12 november 1997 välkomna till före-
ningens **15-årsjubiléum** på Medborgarhuset.

I verksamhetsberättelsen 1999 kan man för första gången läsa att
medlemmar från Veberöd kommit med i "Pensionärsföreningen Risen
SPF:s avd 665 Genarp-Veberöd".

Vid årsmötet den 9 februari 2000 valdes **Sven Stridsberg** till ordfö-
rande.

20-årsjubiléum firades på Hemvärnsgården i Kyrkheddinge den 13
november 2002.

Vid årsmötet den 12 februari 2003 nyvaldes **John E Nilsson** till ord-
förande.



30-årsjubiléum fira-
des på Slimminge
Bygdegård den 14
november 2012 och
128 medlemmar del-
tog plus 12 inbjudna
gäster.

Ann-Mari Petersson underhåller på 30-årsjubileet

Nästa ordförande tillsattes inte förrän 2014 då **Ingemar Rörriksson** blev ordförande. Tyvärr kunde han inte ha kvar detta uppdrag hela året utan vice ordförande **Ulla Jakobsson** fungerade som ordförande till nästa årsmöte.

Alf Jivéke blev då nästa ordinarie ordförande då han valdes den 11 februari 2015.

2018 hade föreningen två årsmöten eftersom den valda styrelsen avgick efter 2 veckor och en ny styrelse valdes vid ett extra årsmöte den 11 april. Då valdes **Gunnar Olsson** som ny ordförande.

Den 12 februari 2020 valdes **Kent Persson** som ny ordförande och han är kvar på den posten än idag.

Denna skrift är sammanställd i samarbete mellan Ann-Mari Petersson, Ingemar Rörriksson, John E Nilsson, Roland Bengtsson, Herta Bengtsson, Ingvar Jönsson och Sivert Gardell.

Bilden på framsidan är målad av Britt Wall Rydh.

Bloms tryckeri

Från och med hösten 2021 har föreningen alla sina sammankomster på Norra Ugglarps Bygdegård, både månadsmöten, som nu kallas Romeleträffar, och föreningsaktiviteter som matlagning, målarkurs, friskvårdsgympa och mattcurling. Föreningen bestämde sig för att utnyttja denna fina lokal under coronapandemin 2020- våren 2022 eftersom andra lokaler var stängda och det fanns också en tid då begränsningen för antal deltagare vid sammankomster var 50. Lokalen är stor och det var lätt att ha glest mellan borden och tillsammans med andra åtgärder mot smittspridning kunde vi ha vår sammankomster där. Vad vi vet har ingen blivit smittad under våra träffar. När vi dessutom fick ett bra avtal för hyran var det självklart att flytta vår verksamhet dit. Bygdegården ligger dessutom mitt emellan Veberöd och Genarp så alla har lika långt att åka. Förut var vi varannan gång i Genarp och varannan gång i Veberöd.

40-årsjubileum kommer att hållas den 12 oktober på Norra Ugglarps Bygdegård.

