

Resan till Nora 9 december 2023

Den 9 december var det dags för 26 personer från SPF Järfälla att anträda en dagsresa till Nora Julmarknad



Vädret i Järfälla var lite si och så när vi gav oss iväg med noll-gradigt och slabb på gator och trottoarer. När vi kommit en bit från Järfälla och började närma oss Bergslagen och Nora så blev det väldigt mycket vackrare även om solen tyvärr bara lyste med sin frånvaro.



Vi stannade i Kungsör för att dricka kaffe och äta ost- och skinkfralla



Etablissemangnet där vi skulle intaga vår förmiddagsfika heter Himmelsberga hembakt och ligger i Kungsör. Huset där bageriet och caféet var beläget hade gamla anor med flera svenska kungar som passerat förbi sedan 1500-talet.



Man hade tydligen glömt att plocka ner majstången från i somras för den stod kvar så stolt i vintervädret.



Några av vårt resesällskap som försett sig med kaffe och fralla.



Ytterligare några kaffesugna



Reseledaren och ytterligare 2 som var med på resan.



Det fanns många gamla rum att titta på med p.g.a. lite tidsnöd hann vi inte med att kolla på alla.



Nu har vi kommit fram till Nora. Bussen har parkerat en bit ifrån själva marknaden så det var bara att börja pulsa i snön fram till torget i Nora där begivenheterna fanns.



Kyrkan i Nora fanns mitt i byn.



Interiör från kyrkan.



Det var riktigt fin julmarknadskänsla eftersom snön singlar ner, dock inte så mycket att det var störande.



För de små barnen fanns förströelse i form av en karusell.



Även kommunens snöskottare hade fixat en liten backe som de minsta kunde kasa ner för. Snö är alltid roligt när man är liten.



Det fanns en hel del julbockar runt torget och här är exempel på ett.



Det var mycket folk i rörelse i Nora denna lördag men inte värre än att man kunde ta sig fram.



Brända mandlar är ett måste på varje marknads vinter såväl som sommar.



Trevliga tomtar med tomteluvan neddragen över ögonen. Pris 250,-



En panoramabild över en del av marknadsområdet.



Ostkaka är gott och också ett vanligt inslag på marknader.



Korvmojen i bakgrunden hade kö hela tiden vi befann oss på marknaden.



Det fanns marknadsstånd lite överallt på gatorna i Nora. Just här på denna bild syns kanske inte så många men vi tog en tur i angränsande gator och träffade på diverse försäljningsställen.



Lakrits och annat godis i mängder.





Stadshotellet i Nora



Smide enligt metod från förr i tiden. Grabbarna på bilden är representanter för en förening som tillverkar smidessaker så som man gjorde förr.



Här kunde man köpa och prova Kolbullar något som hustrun och jag gjorde. Smakade väldigt gott. Påminner starkt om fläskpannkaka.

Om ni vill se hur man gräddar kolbulle så klicka på länken här <https://youtu.be/pZoFpszwzEA>

Recept på kolbulle finns här om ni skulle bli sugna på att själva göra denna rätt. <https://www.ica.se/recept/kolbulle-724260/>



Tomten gjorde också ett besök på marknaden där barnen kunde önska sig julklappar. Tomten var noga att notera alla önskningarna i sitt noteringshäfte.

Kl. 15 startade återfärden mot Järfälla och vår busschaufför styrde bussen mjuk och behaglig trots att det fanns lite snöslask här och var på vägen hem.

Bilder: Sten och Rose-Marie Pernemark samt Viveka Söderberg

Text: Sten Pernemark

Senast uppdaterad 2023-12-16