

Resan till Huseby Bruk och Döderhultaren 16 - 17 september 2021

Den 16 september år 2021 var det dags för ett antal pensionärer från SPF Järfälla att anträda en bussresa till i första hand Huseby Bruk utanför Växjö och dagen därpå till Döderhultarens museum i Oskarshamn.

Här skall jag försöka skildra denna resa med bilder och lite text. Det har nu gått 2 år sedan denna resa genomfördes och även om undertecknad var med så minns jag inte alla detaljer.

Dag 1



Gamla Linköping



Lunchen intogs på Vårdshuset i Gamla Linköping.



Interiört från Vårdshuset i Gamla Linköping



I väntan på maten



Taket är väldigt gammalt med vackra målningar





Efter lunchen gick jag en liten tur i Gamla Linköping och tog några bilder. Här har till exempel banken.



Handelsboden



Polisstationen



En av många gator med kullerstensbeläggning



Färden gick vidare. Bilden visar med önskad tydlighet vilket väder vi hade på resan. Det regnade från det vi lämnade Stockholm tills vi återvände. Denna bild är från Linköping.



Framme vid Huseby Bruk i Småland utanför Växjö



Ett kvarnhjul som en gång användes för att driva någon maskin



Huseby Brukshandel



På väg upp mot i första hand kaffet och sedan till själva bruksgården



Vattenkraft användes mycket i gamla dagar att driva sågar och annat





Bruket's herrgård syns i bakgrunden. Till höger i bilden fanns en stor kryddgård.



Bruksgården från framsidan



Vi skulle få en guidad tur runt i huset. Här delas vi upp i 2 grupper innan vi tar oss runt.



En av guiderna ger en introduktion innan vi ger oss på tur runt. Huseby Bruk har en intressant historia som man kan läsa om på brukets egen hemsida <https://www.husebybruk.se/slottet/>



Fröken Florence Stephens var närmast besatt av kungligheter och trodde att hon var dotter till kung Oscar II. Hur det var med den saken har väl aldrig riktigt kommit till klarhet. Icke för ty så hade hon gärna kontakt med kungar och prinsar under sin levnad och detta och detta kom att kosta henne mycket pengar.



Matsalen









Sängkammaren och en bild på prins Carl som lurade Florence på mycket pengar.





En annan skurk som lurade fröken Stephens. Hans namn var Berl Gutenberg.
Här kan du läsa mer om den s.k. Husebyaffären och inblandade personer
<https://sv.wikipedia.org/wiki/Husebyaff%C3%A4ren>



Mycket gamla och tunga möbler från olika delar av världen.



Har för mig att detta var Florences arbetsrum.





Barnvagn modell äldre.



Pigkammaren



En av fröken Stephens kreationer



Mycket gamla men säker fina sker i huset.









Ytterligare några exteriörbilder innan bussen skulle ta oss till Kosta Art Hôtel där vi skulle inmundiga vår kvällsvard och sova gott.





Husen där arbetarna bodde på sin tid

Dag 2



Bussen har nu tagit oss till Oskarshamn där vi skall besöka Döderhultarens museum. Döderhultaren hette egentligen Axel Robert Petersson men fick namnet eftersom han kom från Döderhults socken utanför Oskarshamn.

Vill du läsa mer om Döderhultaren kan jag rekommendera följande länk

<https://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6derhultarn>



Här följer nu ett antal bilder på Döderhultarens verk.





I sitt tidiga liv gjorde Döderhultaren mer mjuka och släta figurer innan han slog in på de mer robusta grovhuggna modellerna som blev hans varumärke.





I vedboden

När Döderhultarn var 20 år gammal
flyttade han till Oskarshamn med sin mamma.
De flyttade in i ett litet vitt hus
vid stora torget.

På gården vid huset fanns en vedbod.
Där inne brukade Döderhultarn sitta
och tälja trägubbar.

Döderhultarn tyckte inte om att fantisera.
Han ville tälja sånt som han kunde se på riktigt.
Istället för att tälja drakar och prinsessor
täljde han sin mamma, kossor, hästar
och människor han såg på stan.

Trägubbarna blev grova och skrovliga
men det var så han ville ha dem.
Gubbarna fick liksom egna känslor
och de såg mer levande ut då!

Han försökte sälja sin trägubbar på stan
men det var få som ville köpa dem.
De ville ha släta och mjuka trägubbar
som föreställde vackra saker.









En som fått lite för mycket innanför västen



Hos bröllopsfotografen



Denna bild skall illustrera den sadistiske läraren Döderhultaren drabbades av när han gick i skolan.

Efter besöket i Oskarshamn med tillhörande lunch på en restaurang nere i hamnen styrde bussen kosan mot Stockholm dit vi anlände under sena eftermiddagen. Då hade det slutat regna ☺

Bilder: Sten Pernemark

Text: Sten Pernemark

Senast uppdaterad 2023-10-05