

Resan till Bornholm och Visby 11-14 juni 2023

Den 11 juni var det dags för 25 pensionärer från SPF Järfälla att anträda en kryssning med Viking Cinderella som skulle ta oss i första hand till Bornholm och i andra hand till Visby på Gotland. Här skall jag försöka skildra denna resa med bilder och text.

Dag 1



Efter en busstur från Kallhäll respektive Jakobsberg fick vi vänta utanför terminalbyggnaden medan Rose-Marie var inne och hämtade biljetter.



Intet är som väntans tider



Efter att ha kommit ombord och installerat sig i sina hytter var det många som gick upp på soldäck för att njuta av det vackra vädret och den underbara båtferden genom Stockholms skärgård.



Många stockholmare passade på att åka båt i det vackra vädret.







Många utnyttjade soldäcket innan middagen som serverades först kl. 19:30.



Två från vår Järfälla-grupp som njuter av vädret på soldäck.



Vi mötte ett annat av VikingLines fartyg som var på väg mot Stockholm



MS Glory



På soldäck fanns möjlighet att införskaffa drycker att svalka sig med i den varma solen.



Dag 2



Måndagen den 12 på förmiddagen skymtade vi Bornholm som var dagens destination.



Fartyget har lagt till i Rønne hamn på Bornholm och vi passagerare väntar på att få gå i land. Detta skulle ske via fartygets bildäck eftersom det inte fanns någon terminal i Rønne där passagerare kunde gå av.



Den danska Dannebrogen var hissad på fartyget som en artighet mot värdlandet.



Rønne hamn var kanske inte den vackraste platsen på Bornholm men snart skulle vi få uppleva Bornholm på riktigt.



Cinderella i Rønne



Nu har vi äntligen fått gå av fartyget och klockan har då hunnit bli 11:30 på förmiddagen
Solen skiner från en klar himmel som den brukar göra på Bornholm



Mot utflyktbussarna med stormsteg. Hela vår Järfälla-grupp hade bokat utflykten "Bornholms guldorn"

BORNHOLM



Den röda linjen visar den färdväg vi tog med utflyktsbussen.

Lite Bornholmsk historia från andra världskriget.

Vad många kanske inte känner till så väl är att Bornholmarna lidit under 2 ockupationsmakter under andra världskriget.

Först var det tyskarna som invaderade Danmark och Bornholm den 9 april 1940. Under drygt 5 år fick danskarna leva med detta liksom många andra europeiska nationer under samma tid.

Den 4:e maj 1945 befriades Danmark av Gen. Bernard "Monty" Montgomery och hans styrkor som tog sig upp via södra Jylland för att så småningom komma fram till Danmarks huvudstad Köpenhamn.

Bornholmarna var dock inte lika lyckligt lottade som övriga Danmark.

Vid krigets slut vägrade den tyske kommandanten att kapitulera till Sovjetunionen, eftersom han visste att de allierade hade kommit överens om att det var Storbritannien som skulle befria Danmark. Bornholm var därmed inte befriat den 4 maj 1945 som övriga Danmark. Sovjetunionen bombade därför städerna Rønne och Nexø den 7 och 8 maj 1945. De första sovjetiska trupperna landsteg på eftermiddagen den 8 maj 1945. Några få timmar senare skedde Tysklands totala kapitulation som trädde i kraft vid midnatt 8–9 maj 1945. De sista sovjetiska soldaterna lämnade Bornholm först **den 5 april 1946**. Då var hela Danmark befriat från ockupationsmakter.



Exteriör från Rønne centrum



Nästan alla på Bornholm bor i egna hem. Väldigt få flerfamiljsbostäder finns på ön.



Fiskehamnen i Hasle som ligger en bit längs västra sidan av ön
Fiske var en stor industri på Bornholm förr i tiden men idag förekommer inte så mycket fiskande i vattnet runt ön.



Nu har vi kommit fram till vårt första stopp på turen på Bornholm. Borgen Hammers hus som härstammar från 1200-talet och lät byggas av ärkebiskopen på ön. Danmark, liksom många andra länder i Europa, var katolskt på den tiden och biskopen fick påvens välsignelse att bygga borgen för att ha detta som sin utgångspunkt för att kristna folket.



Bilden visar Visitor Center där man kunde slå sig ner och få lite förfriskning om man inte som många i vår grupp följde med vår guide upp till borgen.



Här är några som valde förfriskningar i stället för promenad



Här har vi vår trevliga guide som heter Jan och är en infödd Bornholmare. Han kunde dock prata "skandinaviska" varför de flesta i gruppen väl förstod vad han sa. Själv har jag inga problem med danskan som jag både pratar och förstår utan problem.





Nu skall vi påbörja vår vandring upp till borgen.



Vacker vy på väg till borgen



Uppför på knaggliga stenar.



Detta är ett frihetsmonument som bornholmarna reste när man 1660 körde ut svenskarna från ön.

Ön tillhörde Danmark sedan länge men övergick till Sverige 1658 genom freden i Roskilde. De svenska styrkor som kom till ön mötte dock hårt motstånd, och efter svenskarnas misslyckande i nästa svensk-danska krig att erövra Köpenhamn återgick Bornholm till Danmark genom freden i Köpenhamn 1660.



Nästan framme men först några bilder från den sagolika utsikten





Vägen upp var inte den lättaste att gå då den mest bestod av stenar som pekade åt alla möjliga håll. Här har vi några tappra som trotsat solen och stenarna för att ta sig upp till borgen.



Nu är vi framme och här syns en del av muren som omgärdade borgen en gång i tiden.



En del av borgens byggnader. Eftersom borgen och dess tillhörande byggnader är över 900 år gamla så måste man restaurera hela tiden och här pågår ett sådant arbete.





Efter att gått runt lite och tittat var det dags att ta sig ner till bussen för vidare färd. Jag passade på att ta ytterligare en bild från den vackra ön.



Färden gick vidare genom samhällena Sandvig, Allinge, Sandkås och Tejn för att slutligen stanna i Gudhjem, ett litet fiskesamhälle som mest är känt för sina fiskrökerier.



Här skall vi inmundiga vår lunch. Gudhjem Røgeri = Gudhjems rökeri.



Detta är den lunch vi skulle äta d.v.s. "Sol over Gudhjem = Sol över Gudhjem".



Så här såg det ut när man försett sig med alla nödvändiga tillbehör d.v.s. öl och "En lille en = en liten snaps".



Gudhjems rökeri hade även en buffé att erbjuda men vår lunch var beställd i förväg. Nästa gång man kommer till Gudhjem skall man kanske prova buffén som såg mycket läcker ut.



Några nöjda Järfällabor efter lunch med tillbehör.



Ytterligare några som ser nöjda ut efter lunchen.



Här beställde man alla de goda flytande varorna



Här har vi några som uppenbarligen varit i baren och försett sig med både det ena och det andra.



Fler som ser nöjda ut efter lunchen.



Efter lunchen tog vi en lite promenad i Gudhjems hamn och lite runt omkring.





Glass är en stor grej i Gudhjem. Det fanns att köpa lite överallt.



En typisk dansk skylt som visar att här finns ett bageri.



Efter Gudhjem åkte vi till Österlars rundkirke = Österlars rundkyrka.



Rundkyrkorna byggdes som kombinerade kyrkor och försvarsverk och var och en av de bornholmska rundkyrkorna har sin speciella särprägel.



Dopfunten låg i en egen liten vrå av kyrkan.



Bänkarna fanns utspridda runt i kyrkan så alla kunde inte se vad som hände framme vid altaret. Å andra sidan fanns möjligheten kunna sova under gudstjänsten utan att prästen såg det!



Altartavlan i Österlars kyrka



Mest känd av Bornholms rundkirker är Østerlars Rundkirke, eftersom den är den största i Danmark och den mest besökta. Hit kommer mer än 150 000 besökare årligen utöver de vanliga kyrkobesökarna. Østerlars Rundkyrka anses därför också vara en av Bornholms största attraktioner.

Efter besöket på Østerlars styrde bussen färden tillbaka till Cinderella. På vägen passerade vi genom ett stort skogsområde som kallas Almindingen som planterades i början av 1800-talet. Det var den danske kungen Fredrik VI som beordrade att skogen skulle anläggas för att kunna förse danska marinen med virke att bygga nya fartyg eftersom England hade skjutit sönder alla de danska krigsfartygen under Napoleonkrigen.



Väl tillbaka på båten var det dags att äta middag. Här har vi några som låter sig väl smaka.



Ytterligare några från gruppen



Ännu fler



Ännu ännu fler.

Dag 3



Nu har vi kommit till Visby. Några i gruppen åkte med Hop On Hop Off bussen runt på Gotland medan flertalet, liksom undertecknad, tog transferbussen in till Österport i Visby för att ströva omkring i staden.



Österport



På väg in genom muren till Visby



Ingen nådig backe om man skall gå den uppför. Vi gick den bara nedför. På väg tillbaka hittade vi en annan väg som inte var så jobbig.



Stora torget i Visby.



Här har t.o.m. reseskildringsförfattaren fastnat på en bild tillsammans med 2 grannar där vi bor som också är medlemmar i SPF Järfälla.



Kyrkoruinen vid Stora torget



Inifrån kyrkoruinen



Visbys berömda domkyrka Sankta Maria med sina 3 torn.



Någonstans i Visby



En av många krogar i Visby



Vår promenad tog oss till Söderport innan vi vände om och gick tillbaka till Österport för att åka till fartyget.



Två av våra damer som hittat ett vattenhål i Visby



Visby kallas även rosornas stad och här ser vi lite av den varan





På kvällen bjöds vi på skaldjursbuffé på båten. Det fanns stora humrar, kräftor, musslor och annat gott.



Samling i baren efter middagen.





Rose-Marie visar upp vinsten hon vann på quizen som arrangerades av kryssningsvärden. Förutom väskan i sig så fanns en hel massa olika vinster i väskan.

Dag 4

Den fjärde dagen på resan utgick från Mariehamn på Åland dit båten hade gått från Visby. Båten ligger en stund i Mariehamn för att vi skall kunna handla full taxfree-ranson. Vi åt en brunch i bufférestaurangen vid 10-tiden för att sedan invänta återkomsten till Stockholm.



Här passerar vi Oxdjupen som alltid är en attraktion att titta på.



En del av Fredriksborgs fästning till höger i bilden.



Här har vi två som beundrar de vackra vyerna vid Oxdjupet



Fler bilder från Oxdjupet





Nu är vi väldigt när att fartyget skall lägga till i Stockholm

Bilder: Sten Pernemark, Rose-Marie Pernemark och Viveka Söderberg

Text: Sten Pernemark

Senast uppdaterad 2023-06-18