

Rapport från FM i bowling i Eslöv 13-15 september

Den 14 sep kl 8.00 började våra 7 anmälda spelare bilfärden de 60 milen till Eslöv, där vi fått starttid den 15 sep kl 15.00 i årets förbundsmästerskap i bowling arrangerat av SPF Seniorerna 108 vänkretsen Eslöv.

Sent på eftermiddagen var det dags att checka in på hotell Stensson vid stora torget, på vilket tävlings-ansvariga lyckats få ägarna att reservera 50 rum för deltagare i detta SPF-mästerskap och detta till ett väldigt förmånligt rumspris. Vi hade bokat 2 övernattningar och vi alla var jättenöjda med våra rum.



Den vackra innergården med glastak var vår frukostmatsal och där skulle även den avslutade banketten hållas.

Förmiddagen dag 2 ägnades åt promenader i stadskärnan och kringområden, för att lära känna staden Eslöv som ingen av oss tidigare hade besökt. Vi blev positivt överraskade.

Dock utsattes vi i starten för ett överraskande men kortvarigt skyfall. Som tur var fanns det flera möjligheter att söka skydd.



I god tid innan vår matchstart kl 15.00 installerade vi oss i hallen och kunde då bl.a se hur det gick för våra bowlingvänner från Sundsvall tillhörande SPF Freja.



Då alla deltagare i FM:s sista omgång var i hallen i god tid, så kunde tävlingsledaren hälsa oss välkomna o förklara vad som gällde ca 10 min innan kl 15.

Men innan start så var det dags för det obligatoriska gruppfotot:



Efter våra 6 serier kunde vi konstatera att en del av oss kan bättre än det vi presterade denna dag och de övriga var nöjda med sina resultat... De två av oss som var med för första gången fick mersmak för detta och laddar redan för nästa års tävling i Örebro.

Årets tävling hade samlat drygt 140 deltagare (34 damer) från 30 olika klubbar. Trevligt att träffa spelare från Sundsvall o Bollnäs, som vi lärde känna när vi i SPF Håbo arrangerade förbundsmästerskapet år 2011.

När resultatlistorna delades ut i samband med banketten, så visade det sig att vi alla 7 hade placerat oss på den nedre halvan i våra resp. åldersklasser. Bara att komma igen till nästa års tävling.

Skönt att banketten skulle hållas på hotell Stensson, på vilket vi alla bodde. Ett 90-tal deltagare hade anmält sig och vi bjöds på en jättegod buffé med kalla rätter. Efter att prisutdelningarna för alla klasserna klarats av blev det allsång o därefter härlig musik av de 2 engagerade musikerna.. till och med dans mellan borden.. där vi tillhörde dem som visade sig mest på dansgolvet...



Skönt med en god natts sömn och en härlig frukost i en återställd innergård innan den långa resan hemåt.



Till nästa år mästerskap i Örebro den 4-5 okt är det bara 20 mil..

Text o foto Hans Renner