

Natur- och kulturvandring Gånsta - Bredsand t.o.r.



Vi gjorde en utflykt till vår grannkommun Enköping denna gång. Efter samlingen vid Smultronstället tog vi ett fåtal bilar och åkte till Gånstagården som blev vår start och slutpunkt för vandringen.

Några var väl insatta i vad denna gård används till idag men en hel del historia om dess tidigare användning fick vi oss också till livs.



Det blev ingen längre vandring till vårt första stopp.

Naturförskolan Kåsan besöktes och en av "fröknarna" berättade livfullt om vad som händer och sker under varma dagar så väl som när regnet öser ned.

Till att början med vandrade vi på det motionsspår som börjar vid Gånstagården och strax innan vi vandrade ut på Upplandsleden intogs ett något tidigt 11-kaffe på ett fint iordningsställt rastställe.



Efter kaffet var det ett antal kilometer på Upplandsleden som tog oss igenom Södra brännskogen och Storskogen innan vi kom fram på en gammal timmerväg. Efter denna lättgångna del kom vi nära den nya bebyggelsen vid Bredsand. Väl framme vid Bredsand fick vi höra en hel del historia om vad vandrarhemmet har varit innan det fick sin nuvarande roll. Dessutom fick vi höra om Fagerudds betydelse och funktioner under mer än 100 år. Friluftsförbundet bestyr med sina stugor och bränder berättades det också om.



Vi hade föränmält att 22 personer skulle äta lunch på det som kallas Bresse krog men det hade man tydligen helt missat. Tyvärr tog det därför lång tid att servera oss. Under väntan på lunchen kom det faktiskt några droppar regn men inte mer än att vi satt kvar under bar himmel.

Efter lunch tog vi i början en helt annan väg tillbaka till bilarna vid Gånstaggården. Vi passerade Svarkärret med de nybyggda villorna men också det gamla koloniområdet med sina fina små "täppor". Därefter vandrade vi igenom Mariedal där den ena villan är större än den andra. Väl uppe på Bredsandsvägen gjorde vi ett stopp vid Nynäs gård och vi fick bland annat veta att redan Gustav Wasa höll till här på 1500-talet.



Efter Nynäs gård tog vi oss tillbaka till motionsspåret som leder till Gånstaggården.

En fin bänk användes flitigt av vissa. Helt förståeligt eftersom vandringen denna gång var hela 12 km lång.

Bara ett fåtal barn var kvar på naturförskolan när vi åter passerade den runt 15.30 innan vi återsåg våra bilar.

Elisabeth Andersson och Kent Magnusson