

Natur- och kulturvandring Krägga - Ekolsund



Inte mer 13 grader var det när vi träffades på parkeringen vid Smultronstället. Vi var väl lite skeptiska till vad vädergudarna hade att erbjuda denna dag men de log emot oss och vi fick ytterligare en fantastisk sommardag.

Efter att ha parkerat bilarna vid Krägga café och lanthandel tog vi oss via allén mot Krägga herrgård till den fina badplatsen och vidare upp emot banvallen som leder till Ekolsund. Vi fick oss till livs en hel del om historien om herrgården som redan på 1300-talet finns omnämnd, då tillhörande klostret i Vadstena.

Den nya lilla byn som växt upp nära herrgården passar kanske inte in så där förfärligt bra i vårt tycke med alltför små tomter men det är nog attraktivt att bo nära Mälaren, badplatsen och Krägga herrgård.



Karl-Erik Thulin anslöt vid badplatsen efter att ha deltagit i skolavslutningen för något barnbarn i Bålsta. Karl-Erik har varit en av eldsjälarna vid anläggningen av en gång- och cykelvänlig passage mellan Stämsvik och Ekolsund för att inte tala om den nya "bron".



Vi fick oss till livs alla de vedermödor de har haft med bristen på beslut från både Håbo kommun så väl som med Enköpings kommun. Trots alla motgångar lyckades de till slut få till ett Leader-projekt med allt vad det innebär. Allt

arbete skall vara avslutat under oktober i år och resultatet hitintills är imponerade. Idag kan man till och med köra en rullstol mellan Ellensvik och Ekolsund, förr gick det knappt att gå på sprängstenen.



Ekolsunds station var utsatt för rivningsbeslut redan 1973 men av någon anledning blev det inte av. Tack och lov för det! Familjen Öjdahl köpte det 2002 och satte igång en genomgripande renovering och ombyggnad (inomhus) för att bosätta sig där.

Kenth Öjdahl visade oss runt inte bara i trädgården utan vi fick också insikt i hur de har behållit mycket av det ursprungliga stationshuset inomhus. Vi alla är mycket tacksamma för den generositet som visades att komma stationshuset "in på livet". Till och med stationsklockan visar rätt tid, så länge någon skruvar upp den en gång i veckan.

Det något sena elvakaffet med tilltugg smakade mycket gott vid Mälarens strand.





På vår vandring tillbaka till Krägga café och lanthandel fick vi höra mycket mer historia runt järnvägen mellan Stockholm och Enköping och vad som har tilldragits sig runt Krägga, Stämsvik, Ekolsund och Hammarsudd, framförallt under 60-talet och framåt. Vem minns inte Totte Wallin och sången om tjejerna från Bålsta.



Efter kanske 8 km var vi tillbaka till bilarna vid caféet och en glass eller lite i magen satt bra innan resan hem till Bålsta inträdde.



Elisabeth Andersson och Kent Magnusson