

## Natur- och kulturvandring - Örnässjön runt



Vi samlade ihop oss i så få bilar som möjligt när vi lämnade PIA-närköp i Bålsta för att ta oss till parkeringen vid Lillsjön i Kungsängen den 13 februari 2018.

Målet med dagens vandring var att ta oss runt Örnässjön, en sträcka på cirka 6,5 km. Vid starten av vandringen fick vi veta en hel del om tillkomsten av naturreservatet och vilken typ av vegetation som vi skulle träffa på under vandringen.

Efter att vi lämnade parkeringen snuddade vi vid Lillsjöns norra del innan vi vandrade in i en fin skog utefter det motionsspår som kantas av ett frisbee-bana. Tätduon var lite ouppmärksam och missade den lilla stig vi tänkt gå men det gav oss möjlighet att upptäcka fortsättningen av motionsspåret som har en fin dragning utefter Örnässjön fram till en annan entré till den långa spång som vi hade planerat att gå på.

Vegetationer runt spången är ganska unik, kallas för lövsumpskogen. En liten bäck, för att inte säga sumpmark, förbinder nämligen Örnässjön med Lillsjön.



Vandringen fortsatte under trevlig samvaro i ett väder som var sisådär men vi hade mestadels vinden i ryggen.



Vi förundrades över alla de stora hus som ersatt de små sommarstugorna här ute i "ingenstans", fast motorvägen ligger förstås nästgårds. Klockan var gått och väl 11 och kaffet lockade verkligen. Strax innan Örnäs säteri finns en läktare som tydligen används för åskådare vid dressyr och/eller hopptävlingar vilken passade ypperligt för vår kaffepaus.



Att det också kom ut en del hästar med ryttare i "övädret" var en överraskning.



Foto Rolf Davidsson

Information om Örnäs säteri och den produktion av sylt och saft som förevarit här har inte varit lätt att hitta men en del fick vi i alla fall veta.

Med omvägen hade de 21 deltagarna avverkat cirka 8 km innan vi var tillbaka till parkeringen vid Lillsjön.

*Elisabeth Andersson och Kent Magnusson*