

Natur- och kulturvandring - Järvafältet



Det var en ganska kylig vind den soliga morgonen den 20 mars 2018 när vi träffades vi PIA-närköp för att gemensamt ta oss till norra spetsen av Översjön på Järvafältet. Sjön ligger i den norra delen av Järvafältet inte långt från Kallhäll.

När alla 15 deltagarna hade kommit till parkeringen och fått ordning på alla kläder fick vi oss en hel del historia om Järvafältets användning till livs. Staten beslutade redan 1905 att använda området som ett militärt övningsområde. Först 1970 lämnade militären de sista delarna av området och de inblandade kommunerna fick möjlighet att skapa ett antal naturreservat. Vissa bitar hade dock tidigare bebyggts runt Husby och Kista.

Tack vare att området har varit ett militärt övningsområde finns en hel del gamla gårdar och torp kvar sedan "urminnes tider". Dessutom finns ett större antal militära baracker och en del befästningar kvar i området.



Parkeringen ligger i skogskanten vilket gjorde att vinden knappast kändes och ännu bättre blev det under vår första del av vandringen som gick längs en mindre skogsväg. Vi passerade den så kallade Jaktvillan, torpet Bodaäng och ett antal jättekast under vår vandring mot den efterlängttade kaffepausen vid Kalkviken. Solen sken och det kändes skönt där vi satt i lä för vinden.



Från vårt fikaställe kunde vi se de första barackerna från den militära eran, ett lite större komplex som Hässelby scoutkår använder för sin verksamhet. Under den fortsatta vandringen mot den sydligaste delen av Översjön såg vi ett antal mindre baracker som verkade vara i ett gott skick. Vad dessa används till idag är dock obekant.

Innan vandringen mot norr och bilarna påbörjades besöktes både Järfälla orienteringsklubbs klubbhus så väl som Järfälla skidklubbs lilla klubbhus. Antalet skidspår i detta område är imponerande.



Nu var skogsvägarna slut och stigar i skogen tog vid. Lite snö hade kommit i dessa trakter, natten innan vi vandrade. Det var ingen nackdel utan vi fick bra grepp under kängorna under vår fortsatta vandring mot Molnsätra gård. Bosse Danielsson tog kommandot och ställde upp oss i god ordning framför gården (eller kanske snarare herrgården) för ett gruppfoto.

Under passagen av Molnsätra naturreservat hade vi en kall motvind men vi vände oss om vid ett antal tillfällen för att njuta av solen som annars värmdes ryggen.

Tillbaka vid bilarna efter cirka 7 km var vi nog överens om att utforska detta område vid flera tillfällen.

Elisabeth Andersson och Kent Magnusson