

## Natur- och kulturvandring - Hällkana till Kungsängen GC



En småkulan morgon den 24 april träffades 20 seniorer vid PIA-närköp för att tillsammans vandra 8 - 9 km tillsammans från friluftsgården vid Hällkana till Kungsängens golfklubbs restaurang och naturligtvis tillbaka igen till bilarna vid Hällkana.



Vi började följa det fina elljusspåret från friluftsgården mot det hägrande 11-kaffet. Tyvärr såg vi en hel del rester i naturen efter någon större fest vid det första vindskyddet.

Vi fortsatte oförtrutet mot kaffet som vi intog på udden som också har ett vindskydd, utan några rester av partyfolket. Troligen för långt från allfartsvägen. En del satt i vindskyddet och en del sökte lä för den vind som kom från Lejondalssjön. I vilket fall smakade kaffe med tilltugg bra.



Innan vi fortsatte vår vandring blev det en liten kulturstund när Elisabeth berättade det mesta om Lejondal och vad som har hänt under årens lopp med slottet och området häromkring.



Vi vandrade vidare och passerade den gamla sågen och förstod hur den nyttjade vattenkraften en gång i tiden.

Nu tog en fin men kanske lite jobbig skogsstig vid varför en del valde att fortsätta på elljusspåret.



Lite konfunderade blev vi som valde skogsstigen när vi aldrig såg våra kamrater vid den bestämda mötesplatsen.

Naturligtvis kom de, de hade bara kollat alternativa vägar.



Det som fascinerar mest i dessa skogar är antalet myrstackar och vi såg många och Bosse Daneliesson skådade djup in i en av dessa.

När alla var samlade igen fortsatte vandringen över Kungsängens golfklubbs område där vi och golfspelarna visade hänsyn mot varandra.

Väl framme vid restaurangen avåts en god lunch och eftersom det var en tisdag blev det många som åt raggmunk med fläsk.



Efter lunchen kompletterad med kaffe och kaka var det bara ca 3,5 km tillbaka till bilarna. Nu var solen framme och värmdde gott under vandringen på fina skogsvägar.

*Elisabeth Andersson och Kent Magnusson*