

2018-11-14

Natur- och kulturvandring t.o.r. Lastberget



En lite kulen novembermorgon träffades 27 seniorer vid "PIA-närköp" för att tillsammans vandra ut till Lastberget där det skulle vankas en god lunch innan återtåget till utgångspunkten.

Vi vandrade förbi Futurumskolan, Broby backar mot Skörby och in i "storskogen" mot Lastberget. Naturligtvis fångades våra blickar av allt vildsvinen ställer till med i naturen men något helt nytt, efter den varma sommaren, skrämde oss en hel del.



Skogsbranden verkar inte har utvecklats alltför mycket så våra tappra brandmän (kvinnor) har nog gjort ännu en förnämlig insats.

Tyvärr har det lagts på en del "makadam" på den normalt fina skogsvägen men vi fortsatte ändå ända ut på asfaltsvägen.

I stället för att gå direkt till Lastberget tog vi en avstickare till Vattunödens naturreservat för att kanske inmundiga vårt 11-kaffe men vad fanns där?



Glögg och pepparkakor passade nästan alla av vandrarna och det blev inte många äggmackor som åts denna gång.



Nästa stopp blev Naturskolan där barn från förskolan och ända upp till högstadiet får lära sig mycket om naturen och att leva i symbios med den. Monica Happe Linde, lärare på Naturskolan, berättade en hel del för oss om vad som sker i Naturskolan som drivs av Håbo kommun. Alla barn i Håbos skolor får besöka den minst en gång per läsår. Först tittade vi in i den lokal som skolan delar med jaktlaget. Där hängde ett vildsvin som troligen var skjutet under helgen.



Sedan fick vi höra vad barnen får göra efter det att de har åkt buss ut till Vattunöden. Det är allt från att hantera en kniv till att leta adjektiv i skogen. Någon av seniorerna undrade var man hittar adjektiv i skogen och då flinade Monica lite grann.

Innan vi lämnade Naturskolan fick vi se hur de pinnar barnen hade täljt till skulle bli kolpennor. Eftermiddagens uppgift skulle alla gånger bli att göra teckningar med hjälp av dessa pennor.



Efter ett intressant och givande besök fortsatte vi mot dagens höjdpunkt men nu började det bli ett lite äventyr att komma upp på den motionsslinga som leder mot Lastbergets konferensanläggning. Passagen över bron var väl inget större hinder men gyttjan på andra sidan gjorde att många använde de "små blå påsarna" på kängorna under lunchen.



Det var säkert fler som såg fram emot en god lunch när vi fick syn på konferensanläggningen. Dagens meny var tämligen omfattande och som start fanns en mycket god bouillabaisse och sedan många goda förrätter med bland annat inlagd strömming (min favorit) samt som huvudrätter lammgryta och/eller en god fiskgratäng gjord på sej med räkor, fänkål och vitvinsgrädde. Naturligtvis fanns det en massa sallad och bröd samt kaffe med goda kakor efteråt.

Ni kan förstå att lunchen tog sin tid trots att vi hade ca 6 km kvar att gå för att komma tillbaka till PIA-närköp. Vi tackade för maten och inledde vår vandring tillbaka.



Två av lunchgästerna tog sina bilar direkt ut till lunchen vilket innebar att vissa tog tillfället i akt att få skjuts tillbaka till Bålsta men de flesta av de 27 vandrarna gick hela vägen tillbaka.

Detta var höstens sista vandring och vi ser fram emot att få träffa er igen under vinterns första vandring i februari 2019.

/Elisabeth och Kent