

Resa Bohuslän 11-14 juni 2018

Måndag

En regnig junimorgon samlades 40 st SPF-medlemmar för en fyra dagar lång resa till Bohuslän. Håbobuss med chaufför Mats körde oss med avbrott för "bussfika" i höjd med Kumla och lunch i Grästorp vidare till Ljungskile där vår guide Jan Lindwall mötte oss. Efter inkvartering på Ljungskile Folkhögskola och middag blev det en föreläsning om Evert Taube och information om resans innehåll.



Figur 1 Ljungskile folkhögskola

Tisdag

Efter frukosten, avresa och besök på de platser där Evert tillbringade mycket tid under första halvan på 1900-talet. Resan gick via Orust till "Taubeland" dvs Malö Strömmar, Malö, Flatön och Ängö.



Figur 2 Färjan till Malö

Båtbyggare Johansson besöktes där Evert bodde vissa tider. Förmiddagsfika intogs vid Handelsman Flink.



Figur 3 Flinks handelsbod

Därefter gick färden vidare till Fiskeläget Grundsund, inspelningsplatsen för Viveka Lärns "Saltön". Vi vandrade runt i området och var även uppe på ett mindre berg där vi hade fin utsikt över hav och skärgård.



Figur 4 Kanalen i Grundsund

Lunchen intogs i Fiskebäckskil på ett stort konferenshotell, Gullmarsstrand vackert beläget vid havet. Efter lunch gick färden vidare med färja över Gullmarsfjorden till Lysekil och vidare till Brodalen för att titta på en av Bohusläns många hällristningar från tiden 1000 år och upp mot 3000 år före Kristi Födelse. Vi återkommer till Ljungskile för middag och därefter en musikstund med Everts visor tolkat av Otto Falk där flera kända visor framfördes som allsång.

Onsdag

Efter frukost avresa mot Smögen och Hållö via Kungshamn. Busskaffe intogs på Smögens Brygga innan avfärd med Hållöfärjan till Hållö.



Figur 5 Färjan till Hållö

Framme på Hållö väntade våra specialguider Bengt och Ingela på oss som under ett par timmar berättade om öns historia och visade oss runt på ön med fyren som byggdes 1842 och fortfarande är i tjänst.

Vi fick ingående information om livet som Fyrpersonalen med sina familjer levde i



Figur 7 Lunch på Hållö



Figur 6 Hållö fyr

ytterskärgården på västkusten. Idag finns det vandrarhem, museum och möjlighet att gå upp i fyren för att beskåda utsikten från ca 40 meters höjd över havet. Avståndet



Figur 8 Hållö kapell

till Danmark och Skagen är ca 70 km. Vi blev inbjudna till det nybyggda kapellet på ön. Altartavlan med utsikt över ön och fjärden var magnifik.

Efter att intagit den medhavda lunchen var det fritt att vandra omkring på ön och någon passade på att ta ett dopp i Marmorbassängen som är en av naturen skapad del i en av de små vikarna. Vi återvände till Smögen med Hållöfärjan för vidare färd norrut där vi passerade de kända semesterorterna Hunnebostrand, Bovallstrand med stopp vid Sotenkanalen där vi såg en broöppning för att släppa fram ett antal båtar på väg söderut.

Gerlesborg konstnärsskola passerades och besök vid Svenneby Gamla Kyrka från 1100-talet. Klockstapeln uppe på klippan manövrerades med ett långt rep som hängde utmed klippbranten.

Hemfärd mot Ljungskile där middagen bestod av en fantastisk skaldjursbuffé.



Figur 9 Svenneby gamla kyrka

Torsdag

Efter frukost påbörjas hemfärden som går via Uddevalla där vi besöker Gustavsbergsbadet och går strandpromenaden ca 2 km in mot centrum.

Vidare besöker vi Bohusläns Museum som började växa fram på 1860-talet till att idag vara ett stort museum med mycket innehåll. Här kan man bla se tidigare generationers föremål till vardags och fest, det hårda livet till sjöss och i skärgården. Konsthall som visar merparten av de konstnärer som verkat helt eller delvis i Bohuslän. Lunchen in togs i museets restaurang och därefter ställdes kursen mot Bålsta drygt 40 mil. Hemkomsten blev strax efter kl 1800.



Figur 10 Strandpromenaden

Sammanfattning

En mycket givande och intressant resa med ett mycket bra upplägg. Vädret var strålande bortsett från nerresan tex sol, vind någon sekundmeter på Hällö etc.

Några ord om vår guide Jan Lindvall, bakgrund som journalist (chef för SVT Väst redaktion i Uddevalla), lärare vid Folkhögskolan (journalistutbildningen), uppvuxen i trakten och mycket stora kunskaper om Bohuslän tex detaljkunskaper om Everts boende i de olika husen och exakt vilket rum han bodde i. Det finns inte plats att beskriva alla detaljer om det område vi färdades i.

Tack Jan för en utmärkt guidning.

Text: Lennart Carlsson

Foto: Gert Lidö