

Stadsvandring vid Brunnsviken

En varm dag i början av juni träffades vi, ett 20-tal SPFare, för att resa till Stockholm med pendel och T-bana till Universitetet. Första anhalten var kaféet på Riksmuseet, där vi njöt av kaffe med dopp.



Vår vandring fortsatte till Bergianska trädgården, som nu stod i blom. I trädgården, som har legat på denna plats i över 100 år, finns träd som planterades i slutet av 1800-talet och som fortfarande grönskar. Från Sven Hedins resor i Östasien har trädgården en samling östasiatiska träd och buskar. Här finns 8000 växtarter, främst utländska. Växterna är i regel försedda med namnskyltar. Vi passerade den Japanska dammen, som inspirerats av den japanska traditionen att försöka återskapa ett stycke natur i miniatyr. Omgivande träd är planterade för att skärma av från omgivningen och för att vara en meditativ plats i trädgården.



Efter en stunds promenad längs vattnet kom vi fram till Ålkistan, kanalen mellan Brunnsviken och Lilla Värtan.

För att komma över kanalen måste vi först gå längs berget på den södra sidan, fortsätta upp på Roslagsvägen över kanalen, sedan ner på andra sidan och vidare längs bergssidan fram till koloniområdet.



Bergshamra koloniområde, som ligger mellan Roslagsvägen och Brunnsviken, kom igång under första världskriget för att hjälpa till med tillgång på mat, speciellt rotsaker. Initiativtagare till kolonierna var Anna Åbergsson, som 1919 fick ett arrendekontrakt på kronoegendomen Bergshamra och kunde starta ett koloniområde. Många kolonilotter har varit tvungna att flytta på grund av breddningen av Bergshamravägen, men ett tjugotal finns ännu kvar.



Snart är vi inne i den lummiga Pipers park och kan njuta att skuggan mellan träden. Parken, som fått sitt namn efter trädgårdsarkitekten Fredrik Piper anlades på Gustaf III:s tid men blev aldrig färdig. Området i anslutning till Pipers park heter Tivoli. Namnet är inspirerat av kungens italienska resa på 1780-talet.



Efter att ha gått drygt halva sträckan var det äntligen dags för paus. Då fick vi tid att sitta ner och vila ben och fötter vid Kafé Sjöstugan och svalka oss med en glass.



Nu återstod den vackra vägen längs Brunnsviken, där vi avslutade med lite förtäring i Hagaparken efter ca 7 km vandring i sol och värme.

*Text: Eva Lidö
Foto: Gert Lidö*