

# Bridge på Skeppet



En onsdag i slutet av februari samlades en stor skara bridgeentusiaster för den sedvanliga onsdagsbridgen. Att Skeppet kan vara svalt och att det håller på att sjunka, vet vi ju alla som ofta vistas där, men att det också innehåller för-stadie till istappar fick vi erfara denna kalla onsdag.

När vi vaknade på morgonen och tittade på termometern och såg att det var dryga -16 grader förstod vi att det var läge för att hänga på sig en extra tröja för att klara av cirka fyra timmars stillasittande vid bridgeborden.

Känslan fanns att idag blir det nog inte fullsatt vid bridgeborden, men bridgespelarna på Skeppet är ett härdat gäng, så det blev som vanligt i det närmaste full anslutning till bridgespel även denna eftermiddag

Det blev lika många bord som vanligt, 13 fullt bemannade bord samt ett  $\frac{1}{2}$  översittarbord, således var vi totalt 54 tappra spelare, av cirka 70 spelare i bridgesektionen!

Bridge är ett märkligt och förunderligt spel som kan variera kolossalt i spännvidd och utmanande svårighet, från att du ena gången är högt på resultatlistan till att man en annan gång "Har lite otur" och hamnar sist.

Vi har ett gäng "Bridgare" som är väldigt duk-tiga och som vi kan lära mycket av, i alla fall vi som normalt håller till i den undre halvan av resultatlistan!

Bridgen är fascinerande på det viset att varje spelbricka är unik. En bricka kan spelas på, så många olika sätt, och ge olika resultat, vilket tydligt framgår när vi efter färdigspelad bricka matar in resultatet på vår spelterminal Bridge-mate.

Mångas erfarenhet visar att, när man väl börjat lära sig, ökar intresset rejält för detta förunderliga och spännande kortspel.

Vi har också ett helt gäng eldsjälar som är ansvariga för alla detaljer runt en Bridge-eftermiddag. Bord skall placeras ut, kort skall blandas med hjälp av kortblandare, kortbrickorna skall fyllas, någon håller koll på hur många spelare som är på plats, andra sköter kaffedetaljen och åter ett annat gäng ansvarar för våra Bridgemate - inmatningar och framtagning med rapportering av dagens resultat.

Dessa intryck nedtecknades av en något frusen bridgespelare en onsdag i februari. Att spela Bridge i kyla, och med ytterkläderna på går faktiskt bra det också!



Snart är det ny onsdag med nya givar och annat väder, kanske!

*Text och Bild*

*Bridgeparet*

*Yvonne o Calle Lindström*