

SPF-resa till Tyrolen 15-20 maj 2023

Måndag 15 maj begav sig 15 hågade resenärer tillsammans med vår guide Gloria i väg på den länge planerade resan med Swissair till Zürich. Vi anlände sen eftermiddag och utanför terminalen mötte oss vår chaufför Carmine med sin buss. Innan vi åkte till vårt hotell i Feldkirch, stannade vi för en försenad middag på en liten restaurang i Zürich. Färden fortsatte sedan vidare till Feldkirch för incheckning på hotell Zum Bären.

Tisdagens resa gick till Ön Mainau. Det regnade lite då och då. Blommorna var ännu inte utslagna men gräsmattorna var vackert gröna och i trädgården stod rhododendronen i full blom.



Ett intressant inslag i parken är en lind, som planterades i parken till minnet av Lennart Bernadottes farmors, Sveriges drottning Victoria, hertiginna av Baden, födelse här 1862. Linden står fortfarande i sin fulla prakt i parken.



Regnet fortsatte när vi åkte vidare till Konstanz, där Gloria tog gruppen på en guidad tur i den gamla delen av staden.

Onsdag morgon var det tidig avfärd till Bregenz.



Från Bregenz hamn åkte vi med båt över Bodensjön till Lindau. Där gick vi en promenad genom staden med utförlig historieberättelse av Gloria. Vi passerade det vackert dekormålade rådhuset och efter



fri tid samlades vi igen vid järnvägsstationen för vidare färd.



Vi fortsatte till Friedrichshafen, där vi besökte Zeppelinmuseet. Vår guide berättade om Zeppelin-luftskeppen, som under ett antal år före andra världskriget transporterade bl.a. turister över hela världen, även till Sverige. Skeppet Hindenburg var det största skeppet, 245 meter långt och 41 meter i diameter. Efter den katastrofala olyckan i New York 1937 upphörde persontrafiken med luftskepp.



Resan gick vidare till Wasserburg med ett besök på en vinodling. Ägaren själv, herr Schmidt, invigde oss i vinets sköna värld med mousserande vin som välkomstdrink. Vi testade flera sorters viner tillsammans med en fantastisk middag.

På tidig **torsdag**smorgon gick färden till tågstationen i Chur. Vår sedan länge efterlängtnade resa med Berninaexpressen startade här. Resan gav oss en fantastisk utsikt över de snötäckta alperna, djupa dalgångarna och spektakulära broar och tunnlar.



Men tyvärr fick vi inte resa hela sträckan med Berninaexpressen. Vi fick information om att vi, p.g.a. spårproblem, var tvungna att

avbryta resan med tåget. Istället åkte vi buss över toppen och vidare på serpentinvägar till nästa station, där vi steg på ett ordinarie tåg, som tog oss till orten Tirano i Italien.



I Tirano väntade vår chaufför på oss och efter en god lunch vände vi hemåt på



serpentinvägar över bergen. Under färden till vårt hotell, åt vi en god middag på "Landgasthof Au" i Liechtenstein.

Fredagen innehöll tre besök på olika intressanta platser. Första besöket var i byn Sonntag-Stein i Grosswalsertal. Där kunde de som önskade åka med Kabinbanan upp på berget.



Övriga i gruppen fick ta del av ett föredrag om hur man i byn bl.a. arbetar med barnen om hembygden.

När alla åter var samlade blev vi underhållna av "Bergsgetterna", två lokala damer som sjöng folkloresånger och spelade gitarr och harmonika.



Efter denna trevliga tillställning besökte vi destilleriet "Löwen", där vi kunde avsmaka och köpa gin och andra spännande drycker. Här serverades också en god lunch.



Tredje besöket denna dag var på "Alpenkäse Bregenzer Wald" i Bezaun, ett ostmejeri. Efter information om ostens framställning, provsmakade vi några ostar.

Sedan begav vi oss till restaurang Schäfle i Feldkirch, där vi åt vår avskedsmiddag.



Sista resdagen, **lördag**, besökte vi Zürich för en sightseeing och en kort guidning av Gloria genom en del av staden.

Flyget avgick ganska sent och vi anlände till Bålsta när lördagen övergått till söndag.

Vår resa tog oss omväxlande mellan Schweiz, Österrike, Tyskland, Italien och Liechtenstein. Vi tackar Gloria för en utmärkt guidning, alltid vänlig, glad och engagerad.

Vi hade från första stund en fin gemenskap i gruppen. Tack alla som gjorde resan så trevlig och att det var en fin stämning under hela resan. Allt var solsken i våra hjärtan. Att det regnade i början har vi redan glömt.

Text: Elke Ragnarsson, Eva Lidö

Foto: Gert Lidö