

Natur-och kulturvandring Biskops Arnö 26 april

Vi samlades vid Gamla Järnvägsstationen en kylig morgon för att åka till Biskops Arnö. Trots vädret ställde 32 förväntansfulla vandrare upp. Dagen till ära hade vi två fantastiska guider med oss.



Först besökte vi Gotiska salen där Sven-Eric Svensson berättade om Biskops Arnös historia och Folkhögskolans verksamheter. Förste kände ägare till Biskops Arnö är Greger Birgersson. När han dog sålde sönerna till Ärkebiskopen i Uppsala. Jacob Ulvsson var den siste ärkebiskopen som bodde på ön. För oss i Håbo är Jacob känd som den som betalat Albertus Pictor-målningarna i våra kyrkor.

Föreningen Norden fick 1956 nyttjanderätt av husen på Biskops Arnö för att bedriva bildningsverksamhet och ett par år senare startade folkhögskolan. Ledande utbildningar i landet som skriver/författarutbildningar, fotolinjer och dokumentärlinjen. Exempel: Filmen om Lennart som sänt på Svt flera gånger. Även en linje med naturmedicin lockar många att ta tillvara naturens läkande förmåga.

Joacim Tiefensee tog med oss på en 2 km lång vandringsled genom vitsippsbackar, och lite smått grönskande träd och buskar. Efter en stund pausade vi vid en stensättning för fika. Medan vi fortsatte vår promenad berättade Joacim om vad man förr kunde använda från naturen i sin



vardag. Fnöske som framställs av tickor, vilka växer på träd och kan användas att tända eld med. När mössen började komma inomhus på hösten la man stickigt enris i mushålen.

Text: Sven-Eric Svensson och Eva Johnson

Bild: Eva Johnson

Kulturarrangemang i samarbete

