

## Utflykt till Alsike Kloster och Bodatomtens Hantverksgård.

En regnig onsdagsmorgon i juni samlades 38 SPF-are för att ta bussen som tog oss till Alsike Kloster.

Där möttes vi upp av syster Karin som visade oss in i Alsike Kyrka där vi skulle sitta under hennes föredrag. Hon berättade om sin barndom och hur hon under årens lopp kom fram till att hon ville bli nunna. Att gå i kloster beror på en kallelse en längtan efter att svara på Guds tilltal.



Syster Karin visade sig vara en väldigt varm och rolig person som berättade med en sån enorm entusiasm och glädje för det arbete som de uträttar på klostret.

År 2014 utsågs nunnorna till årets svenska hjältar för sitt arbete med flyktingar.

Här har vi kapellet som ligger en trappa ner i stora huset klostret, där de samlas för böneverksamhet.



De är tre personer i komuniteten och syster Karin är priorinna (föreståndarinna) sen har vi de blivande systrarna Rose och Elisabeth.

Några dagar efter vi varit där så skulle Rose den 6 juni avlägga sina första löften, lilla professen som det kallas.



Vi tar farväl och tackar syster Karin för över två timmars fantastiskt intressant föredrag.

Nu var det dags för lunch som vi intog på Sigtunastiftelsen där vi fick buffé som denna dag var en kycklingrätt och olika sallader samt kaffe efteråt.

Vädret visade sig från sin bästa sida nu och många av oss tog fikat med ut i trädgården.



Efter en timmes lunch så åkte vi vidare till vårt sista mål för dagen som var Bodatomtens Hantverksgård.

Här togs vi emot av Göte Rydh och hans fru Margita. Vi delades upp i två grupper eftersom vi var så många. Nu hade det blivit väldigt varmt så nu åkte jackorna av innan vi började rundvandringen på deras fantastiskt vackra gård med ängar och dammar med små broar över.





Det här är Himmelskeppet som kan rulla fram, ro, segla, flyga, dra sig fram och skruva sig fram på sin färd framåt och uppåt.

Himmelskeppets tillkomst blev av efter Göte Rydhs 102-åriga mammas bortgång.

Tanken var att symbolisera en vidare färd.



Kan det här kanske vara världens längsta motionscykel 8.73m lång. Vilket konstverk som rör sig mekaniskt, helt fantastiskt!



Här har vi ett hantverkshus med timmer från 1744. Konstnären Bo Ahlström har gjort de målningar som finns där.

På gården kunde man i övrigt finna ett dussintal äldre byggnader med olika funktion. Bland dessa kan nämnas ett skomakeri ,ett härbre, en visthusbod, en väderkvarn och en bensinmack m.m.



En gammal handelsbod med hyllor från golv till tak fyllda med prylar från äldre tid.

Efter några timmars rundvandring på denna vackra gård var det så dags för eftermiddagsfika som vi blev serverade i en modernt utrustad byggnad med vackra målningar av Bo Ahlström.

Det smakade väldigt bra med kaffe och sju sorters hembakta kakor var det nog till.



Till slut var det dags för hemfärd och att tacka för en väldigt trevlig och lärorik eftermiddag alldeles i närheten av Bålsta som denna lilla pärla finns.

Nu hade vi bara att sätta oss i bussen som tog oss tillbaka hem till Bålsta.

Ett stort tack till alla inblandade som bidragit till att just den här dagen blev så trevlig.

Syster Karin på Alsike Kloster, Göte och Margita Rydh på Bodatomten samt Sigtunastiftelsen.

Text: Lisbeth Nilsson

Bilder: Lisbeth Nilsson Kent Magnusson och Lillemor Ring