

STADSVANDRING 21 APRIL RUNT RIDDARHOLMEN

En solig vårdag var vi 19 vandrare och vårt första stopp blev Riddarhuset som faktiskt fortfarande anses vara en av norra Europas vackraste byggnad – uppfördes omkring 1640 – ca 1670.



Riddarholmen hör inte till Gamla Stan utan är en egen stadsdel. Det äldsta kända namnet är "Kidaskär" - en gång har antagligen getter och deras kid betat här.

Omkring 1270 byggde franciskanemunkar ett kloster och en kyrka på den då obebyggda betesholmen. Munkarna kallades gråmunkar efter sina grå kåpor. Därefter fick platsen heta Gråmunkeholmen. Under 1600-talet fungerade klostertanläggningen bl.a. som barn- och tukthus.

Riddarholmskyrkan är holmens äldsta byggnad – började uppföras omkring 1280 och spiran av gjutjärn restes 1835 ca 550 år efter kyrkans tillblivelse. Kyrkan är Sveriges förnämsta gravkyrka och den sista som jordfästes i kyrkan var Gustav V – död 1950. Kyrkan är numera museum.

Promenaden gick vidare mot Wrangelska Palatset kunglig nödbostad efter Tre Kronors brand 1697. Av palatsets 2 rundtorn kommer det södra från Gustav Vasas befästningsverk från 1530. 2 år efter att kungafamiljen lämnat Wrangelska Palatset intog Svea Hovrätt byggnaden 1756 och finns där än idag.

Invid vattnet bakom palatset ligger Evert Taubes terrass som pryds av den vackra skulpturen "Solbåten" rest 1956 av Christian Berg. Även en Ångfartygshamn fanns som var ett viktigt kapitel i Sveriges Kommunikationshistoria. 1898 kunde man i hamnen se ångbåtar och ute på fjärden väntade segelskutor på kajplats.

Mellan Riddarholmen, Riddarhuskajen och Strömsborg fanns ett rikt badliv i mitten av 1700 talet.

Idag är stormaktstidens adelspalats förvandlade till olika ämbetsverk. 1809 kom Sveriges grundlag. 1865 avskaffades ståndsriksdagen och ersattes med ett tvåkammarssystem.

Ann-Christine och Eva