

Resa till Skultuna och Miniature Kingdom.

En snöig, blåsig och kall morgon blev vi på bussen inför vår resa.

Dock kom vi inte hela vägen fram. Mellan Enköping och Västerås hade det inträffat en stor trafikolycka. Där stod vi still, prognosen sa att vägen skulle vara avstängd allt från 1 till 4 timmar. Vi stod drygt en timme helt still i kö innan vi kunde fortsätta vår färd.

Väl framme i Skultuna smakade kaffet och den stora goda bullen bra. Några fina inköp blev det för några i butikerna.

Då tiden var förskjuten fick hela vårt program följa därefter.

Bussresan fortsatte mot Kungsör och vår lunch på Kungsudden. På Himmelsberga Hembakt avnjöt vi en paj till lunch.



Många passade också på att besöka deras hembygdsmuseum uppe på vinden.

Kort väg därifrån låg Miniature Kingdom .

En imponerande miniatyrbyggnad av Sverige. Man har hittills byggt från Lappporten i norr ner till Örebro, fortsättning följer. Efter guidning av Magnus fick vi följa med på tur genom Sverige med tåg, båtar och bilar som åker på utlagda banor i landskapet. Byggnader är uppbyggda och många kända personer tex Anders Tegnell, Leif GW Persson och Cornelis Wreeswik finns som små miniatyrer utplacerade i landet.



Alla deltagare var djupt imponerade.

Hit kommer vi säkert tillbaka om två år då hela Sverige är färdigbyggt.

Trots vårt stillastående under morgonen i bilkö, avlöpte resten av dagen utan problem och åter i Bålsta konstaterade vi att det varit en händelserik dag.

Text: Kerstin Adestedt

Foto: Gert Lidö