

Vår vecka i fantastiska Provence

Dag 1

Vi var ett glatt gäng förväntansfulla SPF-medlemmar som en lördag förmiddag i september tog bussen till Arlanda för att flyga till Nice. Färden gick vidare med buss som tog oss till hotell Eden i Cannes där vi skulle bo i en vecka.

Dag 2

Stadsrundtur i Nice med marknadsbesök och hamnpromenad där vi möttes av fantastiska lyxbåtar.



Vi vandrade runt i gamla stan bland de färggranna fasaderna från 1500-och 1600-talet vilket är som en tidsresa bakåt i historien, vi såg också utsmyckade barockkyrkor som inte finns någon annanstans i Frankrike. Lunchen intogs på någon av de mysiga restaurangerna.



Efter vår härliga dag i Nice återvänder vi till Cannes där vi senare gjorde en kvällspromenad för att utforska staden närmare. Cannes anses vara en av de mest eleganta semesterorterna utmed Rivieran och har främst gjort ett namn för sig tack vare den internationella filmfestivalen som äger rum där varje år i maj.

Dag 3



Idag åker vi till Grasse staden som världen förknippar med kända parfymer som Dior, Chanel och Rochas är några av de många stora namn i branschen som har Grasse att tacka för sin doft.

Vi gör ett guidat besök på Fragonard en av de största parfymfabrikerna i staden, där fick vi känna på några av dofterna som gjorde oss så flärdfulla att de fick följa med hem.



Nu går färden vidare till den medeltida byn Gourdon som ligger placerad på en klippa 780 meter över havet där vi hade fri utsikt över den 80 km långa kusten. Vi vandrade uppåt och intog vår lunch högst upp.

Nästa stopp gjordes i Le Pont du Loup där vi fick ett guidat besök i en chokladfabrik, lite speciellt med lavendel i chokladen men väldigt gott.



Fram mot eftermiddagen ankommer vi till Saint-Paul de Vence vårt slutmål för dagen. Vi utforskar de gamla gågatorna som både rymmer historia och kulturarv. Stadens många konstgallerier lockar många konstnärer och artister.

Dag 4

Utflykten idag går till Antibes – i Picassos fotspår



Hit har många konstnärer rest i sökandet efter inspiration, en mycket känd konstnär som varit bosatt i det här området Le midi, är Pablo Picasso. Vår chaufför Laurent guidar oss runt i Cap de Antibes och visar oss huset som Charlie Chaplin hade bott i. Den franske författaren Jules Verne hade även han bott i samma kvarter så också konstnären Claude Monet. Det här var en extra tur som var helt utanför vårt program och det uppskattades av oss alla. I Antibes kliver vi av bussen för en orienterande promenad i den antika staden och vi går förbi Picassomuseet Château de Grimaldi. Därefter tar bussen oss tillbaka till vårt hotell för en fri eftermiddag.

Dag 5



Efter frukost var det dags att åka till den glamourösa kuststaden Saint Tropez där vi vandrar runt i gamla stan bland pyttesmå gränder och torg. Här ser vi denna staty med Brigitte Bardot. Vi letar oss ut igen till den världsberömda yachtmarinan varifrån vi njuter av utsikten över den glittrande bukten med Mauresbergen vilandes vid horisonten.



I hjärtat av Provence ligger regionen Var som har de äldsta vingårdarna i hela Frankrike och idag besöker vi Chateau de Sainte Roseline som är uppkallat efter nunnan Roseline eftersom vingården tidigare varit ett kloster. Vi provsmakade några olika sorter av det lokala vinet som produceras på gårdarna.

Dag 6

Idag åker vi över gränsen till Italien för att besöka städerna Sanremo och Dolceacqua.

Sanremo är en äkta italiensk rivierastad –pittoresk och känd som vistelseort för mängder av kungligheter och aristokrater. I Sanremo ser vi också Alfred Nobels villa där han tillbringade sina sista år i livet.



Här ser vi Casinot i Sanremo.

Bron finns i Dolceacqua som är byn som stal Claude Monets hjärta och som vi kan tacka för många av hans odödliga konstverk.

Dag 7



Vår sista dag med besök i Éze Village och Monaco.

Éze Village anses vara en av de vackraste byarna på Franska rivieran belägen på en brant bergstopp, 1400 meter över havet. Eftersom all trafik är avstängd i den historiska staden får vi ta oss till fots upp för kullen. I de smala gränderna gömmer sig pittoreska hus med tillhörande trädgårdar, där finns också butiker, restauranger och konstgallerier.

Här finns också Hotel Chateau Eza som är ett 400 år gammalt Prince`s Residence där en av våra svenska prinsar bodde. I dag är det ett 5 stjärnigt lyxhotell.



Vårt sista besök för dagen och även för den här resan gör vi i fantastiska Monaco med all sin flärd.

Monaco har styrts av ätten Grimaldi i över 700 år, styrs idag av furst Albert II.

Vi hade turen att få se den högtidliga vaktavlösningen vid Furstepalatset och även en skymt av furstinnan Charlene i en bil som körde i full fart in på borggården.



Självklart besökte vi den vackra romanska katedralen från 1800-talet där furst Rainer och prinsessan Grace Kelly ligger begravda.



Vad kan vara flärdfullare än att få avnjuta en liten drink eller kaffe på Casinot i Monte Carlo som blev en speciellt trevlig avslutning på alla våra utflykter.

Monacos Grand Prix är en viktig del för landets turism och ett av de viktigaste evenemangen som landet är värd för varje år.

Efter besöket på Casinot var det så dags att gå till bussen och vår chaufför Laurent, som vi avtackade i bussen för suveränt framförande av bussen och speciell guidning.

Under tiden vi väntade på bussen tog vår fantastiska reseledare Erik upp sin flöjt och spelade några vackra låtar för oss mitt i gatan, verkligen speciellt att få uppleva.

Det blev flera gånger under veckan som han tog upp flöjten och spelade några låtar för oss.

Nu åker vi tillbaka till hotellet för att ha en trevlig kväll och äta vår sista middag tillsammans.

Vi tackade Erik för en mycket trevlig och mysig vecka tillsammans med honom.

Denna sista kväll gratulerades en i vår grupp med en flaska vin av KulturreSOR för hon fyllde år denna dag.

Nästa dag var det dags för hemresa på eftermiddagen.

Stort tack till er alla som gjorde den här resan till ett trevligt minne!

Gruppen framför Furstpalatset.



Hälsningar

Lisbeth och Kerstin

Text: Lisbeth Nilsson

Bilder: Stanley Nilsson