

Natur- och kulturvandring vid Broängarna



Vaknade till en härlig morgon, kanske fortfarande lite kallt men solen sken från en klarblå himmel. Vilken start för en natur- och kulturvandring för alla anmälda.

Vi träffades vid Bro IP och så många bilar är det nog inte ofta en vardag på den parkeringen. Snart var vi indelade i fyra grupper om max 8 personer och vandringen kunde starta. Vi följde Upplands Bro-leden en bra bit och blev lite förundrade över de så kallade miljösmarta transportererna COOP har med tåg. Det satt ett kylaggregat på nästan varje av det 40-tal vagnar som stod där och de drevs troligen med diesel. Vi kunde förnimma lukten av diesel. På håll såg vi också SLs stora anläggning i Bro.



Vi fortsatte leden och nära det före detta Rysstorpet fick vi höra mycket om Brogård från förr till dess det blev Bro Hof Slott. COOP hade verkligen kört slottet i botten innan golfklubben renoverade inte bara slottet men också de tillhörande byggnaderna och anlade en av Sveriges ”bästa golfbanor”.

Brogård har en lång historia som under 1500-talet blev Husby, en frälsegård och år 1565 uppfördes en sätesgård. Stamfadern för släkten Rålamb, Anders Sigfridsson, erhöll området kring Bro kyrka som belöning för gjorda tjänster åt staten. Han uppförde en mer ståndsmässig gårdsbebyggelse närmare Mälaren. Huvudbyggnaden anordnades centralt i en rak, trädplanterad allé (dagens Brogårdsallé) som sträcker sig från norr om gården ända ner till Mälaren, där en brygga anlades. Här finns Fiskartorpet, idag en välbevarad torpmiljö från 1800-talet.

Gården upplevde sin blomstringstid under Johan Sparre. Han drev ett framgångsrikt storjordbruk, ett mejeri och Brogårds tegelbruk, det senare existerade under olika former fram till 1966. Till gården hörde utöver huvudbyggnaden med sina fyra fristående flyglar även flera torp, ett vattentorn, statabostäder och stora välbyggda ekonomibygnader. Speciellt kan omnämnas ladugården med loge, byggd 1896 i tegel och falurött färgat trä. Johan Sparre avled 1938 barnlös och egendomen ärvdes av hans systems dotterdotter Ebba Reuterskiöld, född von Rosen.



År 2004 fastställde Upplands-Bro kommun en ny detaljplan som tillät hotell-, konferens- och golfverksamhet. Två år senare invigdes nuvarande anläggning under namnet Bro Hof slott. Samtidigt fick slottet ett nytt vapen som visar ett lejon på en bro framför en borgmur som tillsammans symboliserar namnet Bro Hof Slott. Där finns även ett valspråk på latin: "traditio pons ad futurum" vilket betyder "tradition är bron till framtiden".

Under den fortsatta vandringen på Upplands-Broleden fick vi en hel del information om de vedermödor som bland annat Bålsta modellflygklubb har haft med sina flygfält men vi var tacksamma att se de fina gräsytor som Kungsängens modellflygklubb har nära COOP och deras klubbhus med fina bänkar för ett eventuellt fika.

Senare tittade vi ut mot den kanal som byggts för att få vatten till en möjlig brand på COOPs anläggning.

"Modellflyg i trevlig gemenskap"

Motorflyg - Elflyg - Segelflyg - Helikopter - Multirotor

Kungsängens Modellflygklubb 47 år som klubb 2021!

Vi upphör med vår hemsida!

Vi upphör med vår hemsida från senhösten 2020. Anledningen är att arbetet med att hela tiden hålla en hemsida aktuell inte fungerat så bra. Visst är det ledsamt, men klubbens aktiviteter har däremot inte upphört! Vill du bli medlem eller besöka oss kontaktar du: kassor@kmfk.se eller ordforande@kmfk.se

Senast uppdaterat: 19 december 2020

Kungsängens Modellflygklubb B300

V lämnade Upplands Bro-leden och ställde kosan mot Kalholmen och det naturreservat som finns där.



I ett samarbete mellan Upplands Bro kommun och Bro Hof Slott har naturreservatet Broängarna skapats. Bro Hof Slott har bekostat markköpet samt varit med och anlagt reservatet. De skötte också förvaltningen i 10 års tid (från 2009). Tyvärr ser man inte mycket av underhållet i dessa dagar! Leden runt Broängarna hade mycket mer att önska liksom även de grillplatser som finns utmärkta på kartan på kommunens hemsida. Vi hittade i alla fall bra platser för vårt 11-kaffe!

Några färdigställda platser saknas men stock och sten är inte heller fel!

En fiskgjuse var tämligen intresserad av våra förhavanden, den cirklade runt ett tag men försvann innan någon hann ta ett foto.





Vår mästernofograf Rolf Adolfsson, känd från SVT, TV4, Mitt i Bålsta och annorstädes var naturligtvis tvungen att klättra upp på en rotvälta för att fånga omgivningarna.

Efter en bitvis lerig vandring tog vi oss ut till det fina fågeltornet som är beläget precis utanför fågelskyddsområdet. En hel del svanar såg vi men vet inte vilken sort för vi såg bara bakdelarna eftersom de letade mat under vattenytan. Trots att vi var indelade i fyra grupper med bra avstånd emellan grupperna blev det lite köbildning vid tornet men alla fick möjlighet att skåda de fåglar som fanns i närheten.

Återtåget till bilarna gjordes i utkanten av golfbanan och det kändes skönt att vandra på asfalt.



Elisabeth Andersson och Kent Magnusson, foton av Rolf Adolfsson, Kerstin Träskböle och av oss.

Kulturarrangemang i samarbete med

