

Luciakryssningen 8-9 december

En gråmulen 8 december åkte 38 medlemmar mot Stockholm för att gå på luciakonsert och därefter fortsätta med julbordskryssning med Cinderella. Vi anlände med bussen till Sibyllegatan och gick in på den västra ingången på Hedvig Eleonora kyrka. Väl inne i kyrkan fann vi att den var välbesatt men vi lyckades hitta spridda platser att sätta oss på. Kyrkan har en magnifik interiör och den har en annorlunda uppbyggnad med 4 tvärskepp.

Konserten inleddes med att ungdomar ur Hedvig Eleonoras ungdomskör, ”Helung”, tågade in i vita dräkter med ljus i hand och ställde upp sig framför koret. Vi fick höra ett stort antal traditionella luciasånger. Kören leddes av en lärare från Adolf Fredrik och sången var mycket vacker och välljudande. Under sången trädde Lucia in framför kören.



Efter luciasångerna sjöng Lars Johansson Brissman tre sånger, I juletid, Giv mig ej glans, ej guld.. och avslutade med Adolphe Adams O Helga Natt. Konserten avslutades med att ungdomarna återkom körklädda och sjöng några kända svenska julsånger.

Efter konserten tog bussen oss till Viking Lines terminal. När vi kom in i byggnaden hade inläppet precis öppnat och det blev en lång kö eftersom det var krav på att visa covidpass. Det gick ändå förhållandevis smidigt eftersom de flesta var väl förberedda på att visa sina pass.



Vi hade biljett till den första julbordssittningen men det var ändå gott om tid att packa upp och klä om. Vi fick bord i Buffématsalen och det bjöds på mycket god och välsmakande mat av allt man önska på ett julbord. Bordet var komponerat av det svenska kocklandslaget. Efter julbordet spred vi ut oss i båten och lyssnade på musik av Olle Eilestam i pianobaren eller Bröderna Rongedal i dansrestaurangen Etage.

Dagen därpå fick vi en härlig sovmorgon för istället för vanlig frukost bjöds på brunch kl. 10.30. Det var en traditionell frukost- och lunch-buffé. Allt mycket välsmakande liksom gårdagen.

Resan hem gick smidigt genom Stockholm men vid Bro stockade sig trafiken, troligen på grund av en olycka, så vi valde att köra den gamla vägen genom Bro till Bålsta dit vi kom lite senare än planerat, ca. 17.30.

Text och foto: Gert Lidö