

Natur- och kulturvandring vid Hjalstaviken



En kullen morgon under senare delen av mars 2020 träffades inte mer än 27 SPFare vid PIA närköp. De varken snorade, hade ont i halsen och hade ingen feber utan kändes sig riktigt pigga.

Natur- och kulturvandringen skulle ske vid Hjalstaviken. Tack vare familjen Rosling fick vi möjlighet att parkera våra bilar på deras ägor. Vi valde att inte stuva in alltför många personer i bilarna så det blev rätt många fordon. Henry och Anette berättade en hel del om de svunna tiderna när vi stod vid Henrys mormor och morfars gamla ägor.

Första delen av vandringen skedde på det som jag kallar en landsväg. Grus och lite gräs i mitten på sina ställen.



Vi fortsatte ned mot VästerThiel och väl framme vid entrén till naturreservatet tog Elisabeth tillfället i akt att berätta om Gunnar Brusewitz eskapader runt Hälstaviken på 1940-talet när han och en kompis cyklade från Stockholmstrakten för att skåda fåglar och kanske också teckna av dem.

Den som är intresserad av vad ha tecknade och skrev om Hälstaviken kan på närmaste antikvariat söka efter ”Naturreservat i Uppsala län 1995”.

Motvinden var nog lite besvärande i början men vi valde att ta den fina stigen mot Kvarnberget och det kändes rätt behagligt där vi gick i skogen. Ett helt nytt stängsel fanns under en längre tid på vår högra sida som nog begränsar både de vilda såväl som de tama djuren (korna) att komma in i reservatet. Några backar ned och en bra backe upp ledde oss till den första utsiktsplatsen, tror den kallas för Gubbhyllan av ortsborna. Henry hade ingen bra förklaring till namnet utan sade ”Skit i det”. Det blev senare svar på många andra frågor under vandring!





Tiden går fort när man har trevligt och kaffetarmen önskade sig några droppar. Väl framme vid Kvarnberget var klockan några minuter efter elva och på frågan om det skulle passa att inta sin medhavda kaffekorg här var svaret ett otvunget JA trots blåsten vid utsiktsplatsen.

De flesta sökte skydd för blåsten men några blev kvar vid den fina eldstaden som finns där. Tror alla njöt av de som fanns i rygsäckarna.



Några fick bråttom efter kaffet för att ta sig ned till den fina toalett som ligger nedanför berget, i slutet av spången från Parnassen. Snart var alla ikapp dessa nödiga. Innan återtåget till bilarna besökte vi gömslet i vassen en bit mot Parnassen. Trots blåsten kunde vi identifiera ett antal sjöfåglar. De var inte många idag men förutom dessa lyckades vi se en örn långt upp i luften och det var troligen en havsörn.

Vi passerade utfodringsstället för småfåglar på vandringen tillbaka till våra bilar och efter ytterligare en kilometer var vi tillbaka till VästerThiel.



En fin vandring var snart slut och stort tack till Anette och Henry Rosling för att ni berättade om gamla tider och för att vi fick parkera på era domäner. Vi hade nog avverkat en 5 till 6 km under dagen i frisk luft och med trevligt sällskap. Endast en hostning hördes under vandringen!

Händer inget drastiskt med vår hälsa under den närmaste månaden har vi tänkt att vandra den 29 april 2020. Var någonstans återstår att se!

Kent Magnusson