

Natur- och kulturvandring runt Frösundavik



Är det inte många som längtar ut och få lite sällskap på distans i dessa besvärliga tider?

Tyvärr var vi tvungna att sätta stopp vid 50 deltagare denna gång. Några blev nog besvikna men vad gör man när det finns rekommendationer som man bör följa.

Vi träffades på parkeringen vid Kalmar kyrka och den blev helt belagd av våra fordon. Vid vår kontakt med kyrkcentrum fick vi veta att inget skulle hända i kyrkan denna dag så de sa att det var helt ok att använda parkeringen. Leif Hagelin, som oftast är väl underrättade, berättade att en begravning skulle ske klockan 14.00 denna dag. Ingen fara, vi borde vara borta innan dess.

Elisabeth Andersson berättade om kyrkan och miljön runt kyrkan och om hennes favorit, Bista gård och dess tragiska historia. Joachim Tiefensee anlände lite sent på sin cykel men lyckades trots det att komplettera Elisabeths berättelse.

Från Kalmar kyrka gick vi förbi Stall Frösunda mot båtklubben som finns bakom lås och bom. Innan senaste laga skiftet fanns här i området 6 gårdar men idag återstår bara två. En av de flyttade gårdarna heter Gyllendal och alla uppmanades att ta en titt på denna fina gård.

En sex sju knattar med ”fröknar” mötte oss i båthamnen men de blev nog mest förundrade över mängden ”gamlingar” som kom vandrande. Ingrid Ljungqvist berättade vid båthamnen en hel del om sin så kallade forskning om de stora stenblock som finns runt Granbacken.



Vi gjorde vår bästa för att hålla det så kallade sociala avståndet och det gick hyfsat bra?



En brant backe upp tog oss till baksidan av Granbacken där Joachim underhöll oss med information om den biologiska mångfaldigheten men vet inte hur han fick ihop det med åldrandet och sedan vissnandet.

Joachim lovade dessutom att i nästa nummer av Medlemsforum berätta allt om de konstiga spikraka raderna av björkar vi såg vid en tidigare vandring till Salnecke slott, något vi ser fram emot! Naturligtvis hade han också ett finger med i dessa planeringar.

Vi närmade oss en av dagens höjdpunkter, kaffe med vad som nu fanns i ryggen.

Detta måste vara en av de skönaste platserna i vår kommun, speciellt när solen skiner och vattnat ligger spegelblank.

Vid kontroll var det inte många, av de nästan 50 som var med på vandringen, som hade satt sin fot vid denna fina utsiktsplats.



Två mycket fina bänkar finns att vila benen vid, för de som är lite trötta efter uppförbacken.



Vi njöt en lång stund och konstaterade att en mindre skogsbrand måste ha skett inte allt för länge sedan. Många tallars bark var riktigt svarta.

Tiden mellan 11-kaffet och korvlunchen var inte så lång men tror att alla njöt av att grillen var tänd och glöden riktigt fin när vi kom ner från berget.

Tack Egon för att du hade fixat glöden åt oss!



Elisabeth Andersson och Kent Magnusson

Antalet korvar som grillades är dolt i dunkel men många blev det och korvbröd, senap och ketchup gick i alla fall åt.

Grillplatserna i Frösundavik är verkligen att rekommendera för en utflykt med barn och barnbarn men välj helst en vardag, tror de som bor i dessa trakter gärna använder anläggningen under helgerna.

Återtåget till Kalmar kyrka blev lite splittrat, vissa skulle köpa ny tvättmaskin och andra hade andra uppgifter.

Väl vid parkeringen undrade Joachim vad vi tyckte om den nya bebyggelsen runt kyrkan och vi var alla överens om att det har nog inte blivit så bra.

Nu ser vi i fram mot den 5 juni när vi skall Hittaut!