

Natur- och kulturvandring runt Örsundsbro



Inte mindre än 26 medlemmar i SPF Seniorerna Håbo mötte upp för att få lite motion och en hel del information om vad som har varit och nu är i vår närmaste tätort, Örsundsbro och naturligtvis följde vi myndigheternas rekommendation om social distans. Värmen hade försvunnit och det var inte mer än 5 grader varmt när vi träffades bredvid Kappen. Vi fick bland annat veta att detta var det första egentliga kooperativa butiken i Sverige, invigd redan 1850.



Utmaningen idag var att vandra på den gamla järnvägsbanken från Örsundsbro en bit mot Uppsala. Vid den före detta järnvägsbron över Örsundaån gjordes ett stopp och vi fick en hel information om järnvägen mellan Enköping och Uppsala, när den byggdes, vilka bekymmer Uppsala Enköpings Järnväg (UEJ) hade med ekonomin under alla år den användes fram till nedläggningen 1979.

Trots kylan njöt vi av att slånen börjar blomma så försiktigt längs banvallen. Det är fantastiskt att banvallen fick vara kvar så att man i stort kan vandra eller cykla hela vägen från Örsundsbro till Uppsala. Tänkt om vi hade fått samma möjlighet från Bålsta till Bro?



Efter cirka tre kilometer vek vi av från banvallen för att ta oss till Gryta kyrka.



Många förundrades av de björkplanteringar som finns både här men även utefter 55:an mot Uppsala.

Vem har gjort det och i så fall varför funderade vi på men fick inget svar.

Gryta kyrka är en ovanligt väl dekorerad kyrka, målad av Albertus Pictor. Tyvärr ville inte Lagunda församling släppa in oss på grund av det elakartade virus som bekymrar oss i dessa dagar men Elisabeth fick istället ”prata om ormen”.

På andra sidan av byvägen i Gryta ligger ett mycket stort vitt hus men snart fick veta dess historia. Det kallas i folkmun för majorsbostället efter dess användning i många, många år.

Vi fortsatte byvägen mot Salnecke slott och noterade tacksamt att någon har tagit bort all sly som tidigare har skymt de fina stengårdsgårdar som finns på båda sidor om vägen.



Väl framme vid Salnecke blev det en hel del information om slottet från "tidernas begynnelse" till våra dagar innan vi fick vår efterlängtnade fikapaus.

Vissa valde att sitta åtskilda inne och andra valde att sitta ute på balkongen. Personalen ställde välvilligt upp med att ta beställningar från de som valde balkongplats. Troligen något helt nytt för dem, det tog dock ett tag innan de förstod vad vi menade med bordsbeställning.

De filtar som syns på bilden byttes snart ut mot uppknäppta jackor när solen tittade fram.

Vi kan inte annat än rekommendera Salnecke slottscafé och snart kan man få ett glas gott vitt vin till sin räkmacka!



Vi fortsatte vår vandring genom delar av Örsundsbro som nog inte många hade besökt tidigare. Genom flera villabebyggelser tog vi oss mot nästa mål, den Gamla bion.

En hel del om dess historia fick vi oss till livs och tack för de kompletterande berättelserna som Leif Hagelin, Kenneth Eriksson och Peje Josefsson gav oss vid detta tillfälle. Alltid trevligt när de som upplevt något, där vi stannar, kan berätta det för oss andra.

Vi uppmanade alla att kolla in bions hemsida och ta del av programmet de kanske kommer att ha under Corona-tiderna. Ett medlemskap kostar 150 kronor per år men i år kommer nog pengarna mest att användas för underhåll av de fina husen?



Innan vi kom tillbaka till våra bilar vid Örsundaån stannade vi till vid Höja säteri för att beskåda de fina byggnaderna som uppfördes under 1700-talet.



Under vår vandring på ungefär 6,5 kilometer hade vi inte bara fått lite motion utan också en hel del information varför Örsundsbro har varit en betydande centralort i denna del av Uppland.

Väl framme vid bilarna insåg vi att vi följt myndigheternas rekommendationer att hålla avstånd inte bara utomhus utan också när vi tar oss till och från våra evenemang. Många bilar blev det!



Många undrade om vi inte kan arrangera fler utflykter i det fria under dessa tider och troligen kan ni se fram emot en utflykt under mitten av maj. Kolla vår hemsida för det ”senaste och bästa” i vår förening.

Elisabeth Andersson och Kent Magnusson