

Natur- och kulturvandring i Grillby

En lite tråkig oktorbermorgon träffades hela 35 SPFare vid idrottsplatsen i Grillby. Man kan ju undrar varför men tanken var att uppleva orten via det så kallade Hittaut som orienteringsföreningen i Enköping har anordnat inte bara i Grillby utan också på tre andra ställen i Enköpings kommun.



Till att börja med fick vi oss till livs vad som har varit och vad som sker i samhället, allt från 1300-talet och framåt. En gång i tiden fanns här många affärer och ett blomstrande föreningsliv men numera är det väl Tempo som håller ortsbefolkningen med mat och drivmedel. Järnvägens betydelse en gång i tiden fick vi också höra om. Kenneth Eriksson bistod också med sina erfarenheter av Grillby.



Hittaut i Grillby kan man nog dela i två delar, en som tar en runt i den fina skogen mellan idrottsplatsen och motorvägen. Skogen är verkligen fin och stigarna lättframkomliga. Den andra delen tar en genom samhället med många fina byggnader som också är sevärda. Tack och lov så tittade solen fram då och då varför dagen blev tämligen njutbar.



Det finns 20 stycken ”Hittaut-stolpar” att registrera i Grillby och vi var tämligen överraskade att några hade lyckats ta alla 20 på så kort tid. Hittaut har inneburit att flera av våra vandringar under våren och sommaren har kunnat ske med det så kallade sociala avståndet. Vi har varit i Enköping, Lillkyrka och nu i Grillby. För den som är intresserad finns även Fjärdhundra att utforska med Hittaut. ”Stolparna” kommer nog överlag att tas in runt den sista oktober så det gäller att hänga på.

Vi bestämde redan vid idrottsplatsen att vi skulle träffas vid ”stolpe 182” runt klockan 12.00 men tror att många var redan där innan dess. Lite kaffe och en äggmacka satt nog fint i Anna Lindhs park. Leif Hagelin, som skulle vara med men fått förhinder, bistod oss med en massa information om Anna Lindh och hennes levnadsbana som Elisabeth återberättade. Lite hjälp fick hon av Eva Lidö.

Är nog helt övertygad om att våra medlemmar i SPF Seniorena Håbo har fått en helt ny bild av vad Grillby kan erbjuda i både natur och kultur!



Anna Lindhs lind planterad
2004, bakom Elisabeth.

Elisabeth Andersson, Kent Magnusson och Rolf Adolfsson (vissa foton)