

## Natur- och kulturvandring vid Wijks slott



Vi hade bestämt träff vid parkeringen nedanför Wijks slott klockan 10.00 den 6 juli och hela 35 SPFare från Håbo dök upp och höll under hela vandringen och efterföljande fikapaus det mycket omtalade sociala avståndet.

Vi beskådade det imponerade slottet från sjösidan innan vi fortsatte vår vandring förbi de av Uppsalabor uppskattade badplatserna där det till och med finns möjlighet för handikappade att komma ner i vattnet.

Den fina grässlånten från stenhuset till badplatsen var helt full av soldyrkare innan regnperioden kom, berättade personalen i caféet.

I lugnt tempo fortsatte vi till den fina utsiktsplats som finns nära båthamnen. Vi pekade och gissade på var olika ställen finns och Bagarbo var ett ställe som någon hade kläm på. Annars var det mest Örsundsbro och Skokloster.



Långa sträckor av vandrigen i slottsparken har iordningställt så att de som kommer i rullstol eller har rullator kan komma ut i slottsparken. Delvis fina asfalterade delar och med rullator tar du dig nog runt hela parken. Lite tråkigt att inte region Uppsala har lyckats hålla slyn borta från vissa delar av vandringsleden.



Många beundrade de mycket gamla ekarna som måste varit planerade runt år 1600 strax innan vi kom till en ganska ny företeelse, ett av Upplands smultronställen.

Stenen sattes troligen upp på 1800-talet men skulpturerna tillkom nog härom året.

Ingrid Ljungkvist berättade en del om hassellundar och dess betydelse för självhushållet för länge sedan.



Vi fortsatte vår vandring och beundrade de fina byggnader som bland annat Tengbom ritade på 1910-talet och som numera används av folkhögskolans i diverse konstinriktade kurser.

Dagen hade börjat så där men nu kom regnet när vi skulle få veta allt om slottets historia. Blåsten och regnet gjorde det svårt att ta till sig informationen!





Vi intog vårt kaffe eller lunch i folkhögskolans matsal, kanske inte det mysigaste caféet men de har gjort sitt bästa så att vi kunde hålla det omtalade sociala avståndet. Räkmackorna fick ett mycket hört betyg av de som provade dessa läckerheter.



Efter vår lunchpaus fortsatte vandringen med ett besök på slottet och i riddarsalen berättades det om slottets historia och rätt mycket om de sägner som finns om spökena på slottet.



Vi såg också den förre detta toaletten och den smala trappan som går mellan våningarna där spökena troligen vandrar varje natt enligt sägnen.

Efter en fin dag tog många den smala och kurviga vägen hem via Ölsta mot 55-an och vidare via Hjalsta mot hemmet.

Håll gärna koll på vår hemsida inför vår nästa natur- och kulturvandring!

PS!

Vi hade vissa diskussioner om en fin blomma vi såg, vissa trodde det var en hässleklocka, snarlik blåklockan men mycket större. Tack vare foton från Ursula Edfast har vi nog kunnat fastställa att det var så.

*Elisabeth Andersson och Kent Magnusson*