

Rapport från bowlingavslutningen den 26 maj i "det fria"

Då vår inplanerade bowlingavslutning den 12 maj i Bowlroom fick ställas in pga av Corona-restriktionerna, undersökte jag intresset bland våra spelare för en "picnicavslutning" vid Kvarnkojan den 26 maj.

Då jag fick många positiva svar beslöt Bo D och jag att arrangera en trevlig sammankomst med bl.a tipspromenad o pilkastning.

Våra samtliga spelare fick en inbjudan till att träffas kl 11 den 26 maj uppe vid Kvarnkojan och då taga med egen mat o dryck, campingstol o eventuellt ett utomhusspel och ett glatt humör.

Vid otjänligt väder skulle träffen ställas in.

I god tid innan kl 11 fixade Bo o jag till tipspromenaden o pilkastningsplatsen och var jätteglada över att det såg ut som att vi inte skulle behöva trängas med "andra aktörer"...

Vi kunde inte ha valt en bättre dag... säsongens första dag med sommarlikt väder...



Bara att vänta på våra deltagare

I en jämn ström anlände dessa och hittade utan problem en lämplig sittplats, en bit från ”närmsta granne”...



Strax efter kl 11 hade 23 av våra medlemmar anlönt och efter en välkomsthälsning och info om våra aktiviteter och var toaletterna fanns så berättade Bo var han hade placerat frågorna och deltagarna sändes iväg med ca 1 min mellanrum.





Några tog på sig ansvaret att fixa till den ”obligatoriska grillelden” innan det var dags för tips-promenaden.

Efter avslutad tipspromenad var det så dags för pilkastning, 5 pilar plus ett provkast, och därefter lite handsprit innan nästa aktivitet.



Stilstudie på vinnaren i damklassen



Stilstudie på vinnaren i herrklassen



Handsprit efter avslutat kast

Trevligt att sedan se många av våra deltagare dela upp sig på de olika ”banorna” för att utmana varandra på boule, kubb med siffror o utan





Innan det var dags för mat och dryck delgav Bo de rätta svaren på de 10 tipspromenadfrågorna och delade sedan ut en ryggsäck sponsrad av Sparbanken till vinnaren i dam- resp. herrklassen.





Ingegerd E-E bästa kvinna

Leif R bästa herre

Sedan delade jag ”ut mitt pris” till vinnarna i pilkastningen



Mona S

Leif A

Därefter kom tidpunkten många väntat på... lite mat o dryck...



Till slut var det dags att tacka alla som deltagit denna dag och som med sin positiva inställning sett till att ”picnicavslutningen” blev så lyckad. Hur höstsäsongen skulle bli fick framtiden utvisa.

Därefter var det bara att packa ihop sina grejer och bege sig hemåt.

Text o foto Hans Renner