



## Besök i Strängnäs den 20 september 2019

En vacker höstdag i september samlades 48 medlemmar för en dagsresa med Högbergs Buss till Strängnäs för att där besöka Lena och Gösta Linderholm i deras galleri och butik på Stallarholmen.

Lena tog emot oss, föreläste och visade sina olika konstster i tyg, servetter, keramikvarianter, målningstekniker etc.



Det var en mycket intressant, lärorik och rolig genomgång av hennes 35-åriga karriär som konstnär. Det blev många skratt under föreläsningen när hon berättade många minnen från livet som konstnär på olika platser i Sverige och utomlands.



Efter föreläsningen blev det tid att studera alla hennes alster och en hel del inhandlades av deltagarna.

När klockan blev 1200 så var det dags för lunch hos **Meg's Kök och Trevligt**.

Vi serverades en förrätt (sallad med bröd) och huvudrätt en välsmakande variant på kycklingbröst med ris. Kaffe med välsmakande kaka.



Under kaffedrickningen kom Gösta Linderholm in och under ca 45 min underhöll han oss med sina klassiska musikstycken och även ett nyskrivet.

Gösta berättade om sitt liv som musiker/sångare under sin snart 50-åriga karriär på ett mycket bra sätt framkallade många skratt.

Efter ca två timmars lunch med underhållning fortsatte vi till Strängnäs Domkyrka som var den andra punkten på dagens utflykt.

Där möttes vi av Julia Insulander som under ca en halvtimme berättade om kyrkans historia från 1000-talet till idag. Domkyrkan är en mycket vacker kyrka med många historiska händelser genom åren.



Det kan nämnas det vackra altarskåpet som har olika utseende under kyrkoåret. Vi fick också möjlighet att själva vandra runt och studera alla de olika sevärdheterna som finns och Julia fanns hela tiden på plats och svarade på frågor. En fråga var hur läget är med de stulna riksregalierna som återfunnits och är något skadade. Svaret är att de finns hos en konservator för reparation.

Dagen i Strängnäs avslutades med eftermiddagskaffe i Grassagården som är ett kafé med anor från 1700-talet.

Efter en intressant dag med många nya intryck, möten och historiska händelser i Strängnäs vände vi hemåt mot Bålsta.

Ett tack till Högbergs Buss och bussförare Stina för en väl genomförd resa.

*Lennart Carlsson (text, bilder)*