

SPFs Kroatienresa 8 – 15 oktober 2019

Tisdag

Vi startade tidigt på morgonen. Håbo Buss körde runt i Bålsta och hämtade oss redan kl. 06. Det var kyligt i luften och alla 38 SPFare var förväntansfulla inför resan till det varma Kroatien.

Kl. 9.30 avgick Norwegianplanet och efter ungefär 2,5 timma var vi i Dubrovnik. Där väntade vår reseledare och guide Djurdja, en mycket vänlig och pigg dam på 78 år. Hon tog mycket väl hand om oss hela veckan.

Vårt hotell Astarea, som ligger 20 minuters bussväg från flygplatsen, i den lilla orten Mlini, ligger alldeles vid havet och är dessutom försett med 3 pooler, varav en pool med saltvatten. Alla fick rum med utsikt över havet.



Hotell Astarea

Senare på eftermiddagen var det välkomsträff med bubbelvin och information om veckan. Och efter middagsbuffén var många trötta efter en lång dag och drog sig tillbaka.

Onsdag:

Efter en riklig frukost tog Djurdja oss med på en vacker promenad längs havet till den lilla orten Srebreno, där vi kunde införskaffa diverse frukt och dricka på Konzum.



På väg till Srebreno

På vägen till-baka stannade många för att ta ett glas eller två eller att inta lunch på någon av de trevliga restaurangerna. Eftermiddagen var fri att njuta av solen vid poolen eller vid havet.

Torsdag

Tidigt uppe. Bussen avgick redan kl. 8. Dagens mål var Montenegro, det lilla landet, som inte är med i EU men har Euro som valuta. Vi åkte den vackra vägen längs kusten.

Första stoppet i Montenegro var den vackra staden Perast. Vi åkte längs Kotorbuktens kust. Bukten kallas ofta Europas sydligaste fjord. Vägen kantas av höga berg längs hela kustlinjen. Från Perast åkte vi båt ut till en konstgjord ö med en kyrka.



Our Lady of the Rocks

Kyrkan byggdes på 1400-talet efter att en halt fiskare blivit frisk efter att ha hittat en ikon med Madonnan och barnet på en klippa. Han tog ikonen med sig hem, men den försvann. Den återfanns senare på klippan och man såg detta som ett tecken att bygga kyrkan "Our Lady of the Rocks" där. Varje gång fiskaren och hans vänner passerade klippan kastade de sten på den och så småningom var ön så stor att de kunde bygga en kyrka där. Tyvärr plundrades kyrkan av pirater och andra. Men man renoverade kyrkan under 1600-talet och den är fortfarande intakt.

Bussresan fortsatte längs kusten till staden Kotor. Staden är en av de bäst bevarade städerna vid Adriatiska havet och byggdes på medeltiden. Vi blev guidade av Djurdja i den gamla delen av staden med sina vackra torg och smala gränder. Uppe på berget kan man se den 4 km långa stadsmuren sträcka sig ovanför staden. Vi intog en tre-rätters lunch på hotel Càttaro bestående av grönsakssoppa, ost- och skinktschnitzel med sötpotatis och till dessert en utsökt kaka.



Lunch i Kotor

Dagens utflykt avslutades med besök i den gamla staden Budva. Här gjorde vi också en promenad i den gamla delen av staden som är omgiven av en medeltida stadsmur. Budva är också en mycket berömd turistort med flest miljonärer per capita i Europa. På vägen hem åkte vi en genväg genom en tunnel i berget, som tog oss direkt till en smal passage i fjorden och där vi tog bilfärja över till andra sidan.

Fredag

Ledig förmiddag för promenad och bad. På eftermiddagen var det några timmars besök i Dubrovnik. Också här tog Djurdja med oss på en promenad i den gamla delen av staden, en vacker stad med stadsmur och många gamla byggnader. Staden blev mycket förstörd under Balkankriget 1991-1995 men har renoverats på ett mycket bra sätt. Efter rundturen hade vi fri tid ungefär en timma och därefter var det dags för middag. Åter en tre-rätters meny med risotto som förrätt, kalvschnitzel med potatissallad och en efterrättskaka att avsluta med. Allt smakade utsökt som vanligt. När vi kom ut från restaurangen var det mörkt och vi gick tillbaka till bussen på det berömda ströget Stradun, som var vackert upplyst.



Stradun i Dubrovnik

Lördag

Idag gick färden till Bosnien-Herzegovina, där vi besökte en vinbonde. Här bjöds vi på fyra olika viner, två vita och två röda. Som tilltugg torkad skinka, tre sorters ost, bröd och oliver. En av ägarna berättade om gårdens historia och om vinerna.



Vinprovning

Vi for vidare in i landet till den gamla staden Trebinje, där vi mottogs av en guide, som talade mycket god engelska. Vi gick bland gränderna i den lilla staden. Just denna dag var mycket folk i rörelse eftersom det var marknadsdag och internationell cykeltävling.

För att komma ut och in i Bosnien-Herzogovina, som varken är med i EU eller Schengen, måste vi passera tullen. Här var man mycket noggrann med att gå igenom pass. Men kön var inte speciellt lång, så proceduren gick ändå rätt fort.

Söndag

Vi tog båten till staden Cavtat, som ligger på andra sidan av Zupabukten. När vi kom till denna sommarstad gick många en promenad runt udden, med vacker utsikt över bukten. Så småningom kom båten och hämtade oss för att ta oss till en ö strax utanför Cavtat. Där väntade lunchbuffé med bl.a. sallad, bröd, makrill och bläckfisk. Även fri dryck i form av vin eller vatten ingick. Det var härligt att sitta och inta mat och beundra de vackra vyerna från ön.



Marin lunchbuffé



Djurdja

Eftermiddagen var fri att njuta av omgivningarna runt hotellet eller bad.

Måndag

Ledig dag att tillbringa efter eget önskemål.

På kvällen träffades alla i pianobaren för avslutning med valfri cocktail. Vi avtackade Djurdja och sa att hon tagit väl hand om oss både som reseledare och guide. Efter drinken var det middag på restaurang Konoba Astorea alldeles i närheten av hotellet. Här blev det ytterligare tre rätters meny med räkor, kött/fisk och glassdessert. Till detta bjöds på välsmakande vin/öl.

Tisdag

Nu var det dags för packning och tid att lämna hotellet efter en härlig vecka med strålande sol, blå himmel och lagom sommarvärme varje dag.

När vi kom hem till Arlanda väntade Håbo Buss som tog oss hem till Bålsta, där vi möttes av det kyliga vädret. Men vi hade haft en härlig vecka i Kroatien, så värmen fanns kvar inombords.

Text och foto: Eva och Gert Lidö