

2019-05-01

## Natur- och kulturvandring vid Hjälstaviken



De senaste nätterna hade varit tämligen kyliga varför vi var lite tveksamma till hur långt backsipporna hade kommit i sin blomning när vi den 16 april 2019 tog oss till Skönsberg vid Hjälstaviken.

Våren hade väl kommit av sig en del men riktigt många var intresserade av att följa med på månadens vandring. Tempot skiljer en hel del och efter inte alltför lång tid blir det långt mellan första och sista personen.

Innan vi hade kommit alltför långt fick vi höra om Hjälstavikens historia och även en del om den gamla såväl som den ”nya” kyrkan i Hjälstå. Det finns en del rester kvar av den gamla kyrkan på de marker som tillhör Skönsbergs gård.

Vi sökte efter spår av kungsängsliljan men kunde inte hitta någon tendens till att de hade tagit sig upp ur jorden.

Lyckan var stor när vi kom fram till det lilla uppförslutet där backsipporna stod i full blom och antalet var oräkneligt stort.







Efter att många många foton hade tagits av blomsterprakten fortsatte vi vandringen via det tämligen nya fågeltornet mot vår kaffepaus. Hur hittar man ett ställe som kan härbärgera över 30 personer sittandes i naturen?

Visst kan det gå bra med lite fantasi!



Spången var torr och tämligen bra att sitta på och vi fick gott och väl plats.

Vi fortsatte ytterligare ett par kilometer innan vi vände om och gick tillbaka till bilarna. Den lite kyliga morgonen hade gott över och solen värmdde ganska skönt.

Antalet tussilago vi såg på ett gärde när parkeringen slog nog alla rekord.

Vi hade avverkat cirka 6 km i gott sällskap och många ser förhoppningsvis fram emot nästa vandring.

/Kent Magnusson