

2019-09-30

Natur- och kulturvandring - Grönsöö



Solen hade tittat fram men värmen var ännu en bit bort när ett tjugotal seniorer buntade ihop sig i så få bilar som möjligt för en trevlig bilfärd mot starten av dagens aktivitet.

Vandringen i september var planerad att ske vid Grönsöö. En före detta trädgårdsmästare på Grönsöö slott anlade för ett bra tag sedan en naturstig som börjar vid slottets parkering och tar oss via några fina äppellundar innan den fortsätter igenom några skogsdungar. Skogen antar lite olika utseenden, delvis några små hyggen och delvis nästan som en John Bauer-skog.



Strax efter den fina skogen kunde vi beskåda resterna av ett gammalt färjeläger som sägs vara byggt av militären under 1980-talet. Färjan därifrån skulle vara ett alternativ till Hjulstabron om den av någon anledning skulle bli förstörd.

Väl uppe på den egentliga stigen passerades ett antal fina klipphällar med en värmande sol men inte så pass att ett bad i Mälaren lockade någon. Vid den, i vårt tycke, finaste hällen med lagom många sittvänliga stenar intog vi vårt medhavda kaffe med tillugg. Klockan var nog lite över elva påpekade någon men det gick nog bra ändå.



Stigen fortsätter nära vattnet en bra bit och kommer sedan fram till en lite grusväg, vägen leder ned till en brygga med förtöjningsplats för fritidsbåtar.

Det finns ett antal informationsskyltar uppsatta efter stigen och här finns en som berättar om att ett antal ”kors” finns uppsatta från den tiden utflykter gjordes från allehanda ställen runt Mälaren till slottet.

På en klippa nere vid vattnet kan du se några märkliga minnesmärken av gjutjärn. Det är kors som är uppsatta i samband med utflykter till Grönsöö under andra halvan av 1800-talet. Dåtidens slottsherre, Pebr Jacob von Ehrenheim, var stadsråd och talman och hade goda förbindelser i många riktningar. Arbetsförmedlingen ibland annat Eskilstuna gjorde vid flera tillfällen utflykter hit då de överlämnade sina gjutjärnskors till von Ehrenheim. Det var säkerligen högtidliga tillställningar.

När vi rekognoserade vandringen kunde vi inte hitta dessa kors så nu fick alla i uppgift att söka i naturen efter dessa ”kors”. Det tog en stund innan vi alla kunde samlas runt dessa märkliga minnesmärken.



Vi fortsatte på den lilla grusvägen mot slottet men först vek vi av mot Bränneriet för att se och höra om det fina snäckhuset som syns från Bränneriet. Vem tittade ut från Bränneriet – jo självaste greven kom ut och fyllde på berättelserna om Grönsöö och gjorde naturligtvis reklam för de kommande äppelmarknaderna vid slottet.



Därefter var det dags igen för en massa kultur, vi fick höra allt om slottet och om de flesta som har ägt det. Dagens trädgårdsmästare ”Robban” hade nog en felkod för gräsklipparen stod alldeles stilla under en buske.



Det var som att ingen ville avsluta dagens vandring där vi stod vid bilarna, till och med satte sig några på en fin plats och drack en påtår. Man kan ju inte åka hem med kaffe och tilltugg kvar i ryggen, sa de.

Hursomhelst tog vi oss tillbaka till Bålsta på diverse fina vägar på Trögden och hoppas på lika fint väder under vår oktobervandring.

Kent Magnusson