

2019-08-14

Natur- och kulturvandring - Biskopskulla



Det blev hela 41 stycken pigga seniorer (och tre barnbarn) som kom till Biskopskullas kyrka den 13 augusti 2019 efter att ha navigerat på diverse finvägar från Bålsta och Enköpings-trakten.



Tack Lagunda församling som ställde upp och låste upp kyrkan så att vi fick beskåda alla de målningar som fortfarande finns kvar sedan 1400-talet. Märkligt att så mycket finns kvar efter över 600 år och efter allt som gjorts, under vissa århundraden, för att dölja dem. Vi fick en hel del historia oss till livs innan vi gick in i kyrkan.

I sakristian visade Carina oss två stora nycklar, den största gick till den tunga dörren till sakristian och den mindre till kyrkdörren.

Biskopskulla är inte bara känt för sin kyrka utan också på grund av Erik Jansson, han som tillsammans med ett tusental likasinnade utvandrade till USA och skapade Bishop Hill.



Först fick vi höra en hel del om historiera runt Erik Jansson och hans "livsverk" där vi stod utanför den före detta prästgården. De nya privata ägarna har tillsvidare upplåtit den gamla bagarstugan till Bishop Hill-sällskapet för att museet om Erik Jansson skall kunna leva vidare.

Vi slussades in några i taget, museet är inte alltför stort men innehåller mycket information om hans liv och leverne.



Innan den egentliga vandringen startade rekommenderades ett besök i en annan byggnad på andra sidan vägen.

Där finns ett antal fina tavlor (ej original) gjorda av Olof Krans som var Erik Janssons "dokumentatör" med den tidens hjälpmedel.

Tror många blev berörda av dessa två museer.

Har du inte varit där rekommenderas ett besök!

BISHOP HILL-MUSEET



Vår egentliga vandring startade och målet var den minnessten som restes av hembygdsföreningen och Vasaorden bredvid resterna av torpet där Erik Jansson föddes 1808.



Första biten av vandringen gick på en fin grusväg som leder mot Håmsta men innan vi nått dit svängde vi av och gick efter kanten till en veteåker. Vi passerade ett antal bikupor med gott om bin men som någon undrade, var hittar de något att fånga in till kupan. Inte en enda blomma i närområdet.

Efter någon kilometers vandring tog vi oss in i en kohage för att komma fram till minnesstenen. Gräset var så högt att vi inte såg stenen förrän vi var bara någon meter ifrån den.



Det blev inget 11-kaffe idag utan det hade beställts äggsmörgås med kaffe på Landsberga gårdsbutik till i stort sätt alla deltagarna. Sagt och gjort, den sista kilometern gick fort och alla smörgåsar var klara när vi kom fram till gårdsbutiken.





Vädret hade varit på vår sida under hela vandringen men när vi väl satt där med vårt fika kom en tämligen stark och sval vind som gjorde att många föredrog att sitta inne i gårdsbutiken.

Ännu en trevlig och innehållsrik dag, tror jag många kan hålla med om.

Kent Magnusson