

2019-02-20

## Natur- och kulturvandring till Viby by

Vi träffades som vanligt vid PIA-närköp och tog så få bilar som möjligt, vi var trots allt 29 pigga seniorer som var sugna på att få veta vad Viby by är.

I Sigtuna parkerade vi bilarna nära Malmbryggan för att vandra förbi ett antal gamla byggnader som vi fick höra en hel del om. Vem visste till exempel att Gunnar Ekelöf bodde sina sista år i en flygelbyggnad till Grillska huset eller att Komötet var en lada/plats där stadens innevånare mjölkade sina kor för länge sedan.

Mycket fick vi höra talas om!



Vandringen fortsatte sedan mot Viby by via Upplandsleden. Tack och lov gick det bra på ibland ganska isiga passager.



Innan vi kom fram till byn föreslog Jonny att vi skulle inta vårt medhavda i skogen för vinden kunde vara mindre lämplig i det öppna landskapet i byn.

Sagt och gjort



Under fikarasten kom en ensam flicka vandrande emot oss och naturligtvis undrade jag vem hon var. Hon var ifrån Alaska och kommit för ett par dagar sedan för att delta i Sigtuna-rännet dagen innan vi gjorde vår vandring. Tyvärr blev långfärds-skridskoloppet inställt men hon verkade glad ändå. Hon letade efter en vikingaby men tyvärr gjorde vi nog henne besviken men hon följde trots allt med oss till Viby by och fick tillsammans med oss höra historien om klungbyn som under lång tid låg under Venngarns slott. Mysteriet med klostret fick vi också höra talas om.



Även under denna kalla årstid finns vissa innevånare i byn.



Under vandringen tillbaka till Sigtuna förundrades vi över en minnessten där Sigtuna benämns som Sigge Tuna år 1666. Det hade vi ingen aning om.

Dagens innehållsrika vandring avslutades på Strandvillans café där kön till kaffet med dopp blev tämligen lång.



Vi hade avverkat ungefär 6,5 km i gott sällskap och många ser nog fram emot nästa vandring.

/Kent Magnusson