

2019-11-28

## Natur- och kulturvandring - Lastberget



Vädret var kanske inte det bästa när vi startade vår numera traditionella sista höstvandring till Lastberget. Det börjar bli en hel del med traditioner inom föreningen men är kanske inte så konstigt med tanke på att föreningen bildades 1985.

Inte en enda avanmälning hade nått oss när vi träffades vid Smultronställets närköp tidigt den 13 november 2019. Hela 51 stycken pigga seniorer hade anmält sig till evenemanget men några få valde att åka bil direkt ut till Lastberg, tror att en god lunch kan locka andra än bara de som vandrar.



Vi som vandrade hade i alla fall lyckan att få tömma våra termosar och äta vårt medhavda precis innan vi gick in i skogen som leder från Skörby till Lastberget. Lite uppehåll i regnet var tacknämligt.

Det har väl också blivit en tradition att vi intar kaffe vid 11-draget oavsett väder och plats.

Fåren tittade lite nyfiket på oss och undrade nog vad vi höll på med. När vädret är som det var denna dag blir inte rasten alltför lång utan strax var vi på väg igen!



Det har också blivit en tradition att tomtemor och tomtefar finns någonstans utefter vandringen med varm glögg och pepparkakor och visst hittade vi dem i år också. Vid entrén till Vattunödens naturreservat såg vi några som rörde sig i ett tält och tro det eller ej, det var tomtarna!



Vissa är verkligen snabba när det gäller! Gissa vem som var först att få en mugg glögg och några goda pepparkakor?

Efter att vi hade fått lite värme i kroppen fortsatte vi till Naturskolans område vid Vattunöden.

Naturskolan var inte där idag utan vi fick nöjet att träffa Nina och Lisa från Aspen på Gransäterskolan. Nina berättade mycket intressant om ett EU-projekt inom Erasmus+. Sex skolor från sex olika länder - Polen, Rumänien, Slovakien, Norge, Sverige och Tjeckien - deltar i projektet.



Under projektet kommer eleverna att lära sig om och dela med sig av sina rötter - det kulturella, nationella och språkliga arvet. Eleverna får av andra länders deltagare lära sig om deras kulturer, ett led i att uppskatta europeisk mångfald och de gemensamma värderingarna. Eleverna kommer även uppmuntras att utforska och utvärdera sina förmågor och styrkor.

Brukar du använda youtube, sök gärna efter "Film about Sweden" redigerad av Leo Ericson. Filmen är gjord tillsammans med Aspen på Gransäter, vad jag förstår.

I demokratisk anda valde vi att inte gå på spången över den fina bäck som rinner innan man kommer upp på elljusspåret runt Lastberget. Vi insåg att leran och gyttjan runt bäcken troligen skulle vara riktigt hal och olyckor så nära lunchen vore inte det bästa.

Vi återvände därför till asfaltvägen som ledde oss den sista kilometern till Lastberget.

De som valde att ta bilen ut till Lastberget var liksom en välkomstkommitté när vi kom fram.



Sin vana trogen serverade Lastberget och mycket välsmakande lunch med soppa till förrätt, två varmrätter och en god kaka till kaffet. Alla njöt i fulla drag, hoppas jag.





Fick nästan en känsla av att ingen riktigt ville bryta taffeln men tillslut blev vi tvungna att dra på kängorna igen. Alla ville komma hem innan mörkret åter lade sig över nejden. Ut igen i grådasket denna novemberdag 2019.



Hoppas vi syns igen 2020! Troligen börjar vi igen med en trevlig vandring under februari, förhoppningsvis i lite snö med strålande sol. Håll tummarna för det!

*Kent Magnusson*