

2019-03-23

## Natur- och kulturvandring runt Wenngarn



Vilken måndag det var, snö och kallt men på tisdagsmorgonen såg det mycket bättre ut. Lite kallt och blåsigt men solen hade tittat fram när vi träffades vid PIA-närköp.



Foto Rolf Adolffson

Målet med vandringen var Wenngarn som har en lång och brokig historia. Vi fick lära oss mycket om slottets historia allt från 1100-talet till nutid. Många fastnade nog vid att slottet har i nutid används som herrklubb med stripteaselokal och mycket annat.

Slottet var under en längre tid kontor för Lewi Petrus personal när Pingstkyrkan ansvarade för "Anstalten".



Under vår vandring runt slottet genom den vackra allén fick vi en bra uppfattning av det orangeri som finns i slutet av allén. Vi såg också några av alla de bostäder som byggts sedan Olle Larssons byggfirma köpte hela Wenngarn. På vår vandring mot Askarehage naturreservat såg vi en hel del vårtecken och en get som hade intagit högsta möjlig stenblock för att kunna kolla in oss 28 seniorer från Bålsta med omnejd.

Vi förundrade oss över vad den gamla betongfabriken användes till idag, dagis/fritids, konferens och sporthall men fortsatte mot den fina utsiktsplats som har en spång anpassad för rullstolar. Vinden var tämligen kylig så vi lämnade platsen och fortsatte mot fågeltornet där vi tänkt inta vårt medhavda. Eftersom vinden var tämligen hård och vi är ganska flexibla intogs kaffet i lä efter att vi lyckats ta oss över spången.





Naturligtvis hade blåsten bedarrat när vi kom fram till fågeltornet men vi var nöjda med vårt kaffeställe trots allt.



Vi passerade ett antal tämligen nybyggda hus/villor och blev intresserade av en arborist som klättrade högt upp i ett träd straxt innan vi fick veta en hel del om Anstalten, vattentornet, stenladan och många andra byggnader som betytt mycket här på Wenngarn.



Vi avslutade vår vandring på ett värdigt sätt med en påtår och kanske något därtill på slottscaféet. Hela slottet är tänkt som ett modernt "folkets hus", det vill säga öppet alla dagar året runt och så är det nog. Många tog tillfället i akt och besökte alla slottets våningar.

Vi hade avverkat cirka 5,5 km i gott sällskap och många ser förhoppningsvis fram emot nästa vandring.

/Kent Magnusson