

## **SPF SENIORERNA HÅBO/BÅLSTA RESTE TILL ISLAND 15 - 19 MAJ 2019 - MED CK RESOR, CHRISTER KULLBERG.**

"WENN JEMAND EINE REISE MACHT - DANN KANN ER 'WAS ERLEBEN.  
Och så var det.

Vi hade fantastiska upplevelser och färdades genom ett fascinerande landskap, utöver det vanliga.  
Om man hade haft en föreställning om Island - så blev man inte besviken, tvärtom, man överraskades mer och mer.

Vi var ett glatt gäng SPFare, som begav sig iväg från Bålsta till Arlanda med Håbo Buss (d.v.s. jag på egen hand från Skokloster). Lisbeth och Stanley höll ställningarna som vanligt.

Vid ankomsten till flygplatsen Keflavik möttes vi av självaste Christer Kullberg, vår ständige guide, informatör och underhållare. En buss väntade på oss och förde oss in till Reykjavik. Vi bjöds på en liten tur i staden, innan vår reseledare tog oss till vårt hotell, HOTEL NATURA, där vi bodde under vår vistelse i Island.  
Innan vi satte oss till bords, intog vi en välkomstdrink.  
Vi serverades en delikat middag.  
Dagarna inleddes med frukost.

En av dagarna gjorde vi ytterligare ett besök i Reykjavik, sightseeing per buss. Vi besökte bl a det nya operahuset "HARPA". Vidare till PärLAN, en glaskupol - ett av Reykjaviks landmärken.



Operahuset

Ett intressant besök i Halldór Laxness hus - numera ett museum - där vi lyssnade till en spännande historia om Halldór Laxness liv.



Halldór Laxness hus

Färden gick vidare till Álafoss Ullspinneri med en fabriksbutik. Flera av oss kunde inte motstå frestelsen att inhandla några av deras fantastiska ullgarn.

Åter på hotellet, hade vi möjlighet, för den som kände för det, att hämta våra badkläder. Vi åkte till Reykjavíks största badanläggning. Många var modiga, som badade i det tempererade vattnet - poolerna var olika varma, från 38 grader i den första till den varmaste med 44 grader varmt vatten. Återigen en delikat middag.

Efter den stadiga frukosten, gick färden till Gyllene Cirkeln med Geysir - 100 gradig vattentemperatur, som sköt upp i höjden som en fontän, med intervaller mellan 5 - 7 minuter. Intressant och spännande.

Bussen förde oss vidare till Gullfoss. Ett vattenfall, även det ett av Islands stora sevärdheter.



Gullfoss

Vi besökte Tingvalla, Islänningarnas äldsta naturområde, där sedan urminnes tider har hållits storting.

Tingvalla (Thingvellir) som är symbolen för den isländska medvetenheten - ligger precis i sprickan mellan de europeiska och de amerikanska kontinentalplattorna.



Kontinentalplattor möts

I Tingvalla sjön lever fiskarter, som bara finns i denna sjö, inte någon annanstans i världen.

Tingvalla är ett av UNESCO'S VÄRLDSARV. Det är den plats där Islänningarna höll sitt första Riksmöte - Alltinget.



Tingvalla

Efter några dagar i detta fantastiska land, gick tankarna tillbaka till allt vi hade varit med om.

Vi hälsade på hos några små islandshästar, matade dem med tillhandahållen hästgodis.



Våra dagliga utflykter genom landskapet gav oss en överblick över denna storslagna natur.

Berg med snö på topparna, stora forsar, Geysir med 100 gradigt vatten. Här och där kokade marken, het ånga syntes på långt håll.



Geysir



Het ånga

Vi besökte den Isländske Presidentens Residens, med kyrkan i dess närhet - dock allt bara på avstånd.  
Dessa naturupplevelser ger mersmak, att utforska Island ytterligare.

Min egen upplevelse och det som gjorde störst intryck på mig.  
Sommaren 2019  
Text och foto  
Elke Merkel Ragnarsson

Fler bilder







