

Medlemsforum



Skeppsgården sidan 8

SPF Seniorerna 35 år sidan 10

Våra släktnamn sidan 18

Våra gamla fordon sidan 22





Styrelsen har ordet

Jag föddes i Norrköping 1946. När jag var nio år flyttade familjen till Gamleby. 1961 flyttade vi från Gamleby i Småland till Uttran söder om Stockholm. Här avslutade jag grundskolan för att sedan fortsätta studera på Realskola i Stockholm.

Under ett av sommarloven jobbade jag på Semper med diverse arbeten på deras kontor.

Efter en tid erbjöd de mig att börja på deras nya dataavdelning i samband med att de skulle flytta till nya lokaler i Wenner-Gren Center, efter noga övervägande beslöt jag mig för att acceptera detta erbjudande istället för att plugga.

Min tid på Semper slutade efter 8 år för att jag ville studera och starta eget företag men av olika anledningar blev det inte så, utan jag sökte och fick jobb som säljare vilket jag arbetade med under ett år för att sedan söka mig tillbaka till datajobb igen.

Jag fick anställning på Dagabs dataavdelning i Årsta som operatör. Vid den tiden bodde jag i Årsta så det passade bra att ha nära till jobbet. Efter några år fick jag flytta till deras systemavdelning och börja skriva program i PL1 som var ett programspråk som IBM hade i sina stordatorer vid den tiden. Efter att ha skrivit mina första program var det dags att gå en kurs i programmering.

Under min tid på Dagab träffade jag min fru Lisbeth med två bonusbarn och det blev flytt till Upplands Väsby där Lisbeth bodde, vi blev kvar där till 1979. Vi letade hus och fann vårt drömhus i Bålsta dit flyttlasset gick och samtidigt födes vår dotter.

Jag slutade på Dagab efter några år som programmerare för att bli konsult på Bofab. Mitt första uppdrag för dem blev att sitta på SPP för att uppdatera det pensionssystemet som försäkringsbolaget SPP ansvarade för vid den tiden. Min tid på Bofab bestod av många uppdrag på flera olika företag och även utbildning i programspråket COBOL.

Efter ca fem år bestämde sig Bofab för att ändra inriktning på sin verksamhet och sluta med konsulting. Det blev startskottet på mitt eget konsult-

bolag med många uppdrag på både outsourcingbolag, oljebolag och de flesta försäkringsbolagen.

Jag fortsatte arbeta i min dataverksamhet tills jag fyllt 70 år.

Efter det att jag blivit pensionär blev jag medlem i SPF och där har min roll blivit att som medlem i Gårdsrådet ta hand om våra datorer och nu håller vi på med att förbereda flytten till vår nya fina lokal. Jag är nu också en del av vår styrelse.

Stanley Nilsson



Jag är född och uppvuxen på Gärdet i Stockholm. När jag var 22 år flyttade min man Roger och jag till Hjulsta och 1977 flyttade vi ut till Bålsta till vårt hus i Viby gård som vi fortfarande bor i.

Vi trivs mycket bra här och våra två söner är uppväxta här. Vi har 4 barnbarn som vi tillsammans med deras föräldrar umgås med så ofta vi kan men det här året har det varit på lite annat sätt med tanke på pandemin.

Jag har arbetat inom bank och finans-branschen över 40 år och 20 år av dessa har jag varit engagerad i Finansförbundet och satt i Förbundsstyrelsen i 8 år samtidigt som jag arbetade fackligt inom SE-Banken.

Jag är kassör i SPF-föreningen och i det arbetet ingår naturligtvis betalningar, bokföring, årsbokslut m.m, men också det trevliga arbetet med att hålla i kassan på våra medlemsmöten och Pub-aftnar och andra tillställningar och jag saknar det jättemycket att jag inte får träffa er alla trevliga medlemmar.

Trots pandemin jobbar vi på inom styrelsen så gott det går och har våra möten på videolänk än så länge. Nu ser vi fram mot att vi får flytta in på Skeppsgården i oktober och hoppas på att vi kan sätta igång alla aktiviteter igen nästa år.

Skall bli trevligt när vi kan träffas i våra nya lokaler.

Inger Smedberg

Omslagsbild: Henry på Pukberget.

Styrelsen i SPF Seniorerna Håbo 2020

Per-Erik "Peje" Josefsson, ordförande, 070-548 80 20, spfhabo.ordf@spant.se

Ursula Edfast, vice ordförande, 070-724 93 63, buedfast@gmail.com

Ulf Bergkvist, sekreterare, 070-551 19 40, spfhabo.sekr@spant.se

Inger Smedberg, kassör, 070-649 67 40, spfhabo.kasso@spant.se

Ralf Diktonius, vice kassör, 073-650 57 77, r.diktonius@icloud.com

Christina "Kicki" Tegré, ledamot, 070-524 22 23, kicki.tegre@telia.com

Leif Svensson, ledamot, 073-020 86 87, leifolovsvensson@gmail.com

Stanley Nilsson, ledamot, 070-555 69 30, stanley.nilsson@lisy.se

Peter Kilger, ledamot, 070-646 16 30, peter.kilger@phf.se

Ralf Abrahamsson, ledamot, 070-726 63 00, ralphoa@gmail.com

Karin Csaszar, ledamot, 073-320 94 69, karincszaszar49@gmail.com

Bankgiro SPF 5111-1425. Bankgiro för resebetalningar SPF 688-1684.

Organisationsnummer: 817001-1079.

Redaktionscirkel för Medlemsforum 2020

Ansvarig utgivare, Bo Lundgren

0171-594 12 , 070-544 84 26.

Lars Hansson, 0171-509 87, 070-453 61 24

Birgitta Liinamaa, 070-827 56 49

Ursula Edfast, 070-724 93 63

För annonsering

Olle Atling 0171-515 80 eller 070-731 29 91

Peter Kilger, 070-646 16 30

Christin Jonsson, utdelning, 070-920 11 93

christinjonsson@telia.com

*Novemhernumret av Medlemsforum utkommer vecka 47 – manus **senast den 30 oktober.***

Obs! Alla bidrag som du vill ha med i Medlemsforum skall skickas in på den nya mail-adressen, **spfhabo.medlemsforum@spant.se**

Vill Du bli medlem? Kontakta Britt-Marie Danielsson telefon 070-497 58 56

eller Gunilla Kjerrström 070-511 03 73,

e-post spfhabo.medlemsregistret@spant.se

SPF Seniorerna Håbo hemsida: www.spfseniorerna.se/habo

Uppgifter/inlägg till hemsidan sänds till: spfhabo.webmaster@spant.se.

Tidningen sätts i Minion 12/14.4.

Kommande månadsmöten:

Månadsmöten inställda.

Kommande pub-kvällar:

Pub-kvällar inställda.



Underhållning på Pomona i matsalen torsdagar klockan 14.00.

Underhållning inställda.

Byfilosofen



Det kan vara svårt att ta farväl av sommaren. När trädgårdsmöblerna tas in på hösten kommer undringarna. Hur är det nästa vår när möblerna ska tas ut igen?

Rullstolspromenad

Promenaderna är tills vidare inställda p.g.a. besöksförbud på Pomona.



Till Medlemsforum

Obs! Alla bidrag som du vill ha med i Medlemsforum skall skickas in på den nya mail-adressen, spfhabo.medlemsforum@spant.se

Detta för att vi skall ha kännedom om vad som kommer in till redaktionen och vad som kommer med i tidningen. Vi är tre i redaktionskommittén som får materialet och på så sätt säkerställer vi att det blir omhändertaget.

*Redaktionskommittén
Bo Lundgren*

Våra sponsorer & annonsörer

Trogna annonsörer som stödjer SPF och vår tidning. Flera lämnar även rabatt (markerade med %) vid uppvisande av medlemskort. Vi uppmanar våra medlemmar att gynna sponsorererna!

- % Bista Bil & Motor AB
- % Bålsta Zoo
- Dragets IT AB
- 15% EYES⁴YOU Bålsta Optik
- Handelsbanken
- % Kalmarsands Restaurang
- % Lydias friska fötter KB
- % Må bra fot och kroppsvård
- % NordSyd resor
- % SafeStore Förrådshotell
- Sparbanken Enköping
- % Susan's Hårteam



Den som ansluter sig ska varje dag före klockan 10.30 ringa en telefonsvarare och meddela att hon/han är på benen.

Om detta inte gjorts när en SPF-are lyssnar av svararen, kontrolleras omedelbart om något inte står rätt till. Därför ska den anslutne uppge anhörig eller granne som skall kontaktas om hon/han inte har ringt och inte svarar i telefon.

Det sköts ideellt av SPF med visst bidrag från Håbo kommun.

Vi vill verkligen uppmana ALLA ensamboende att ansluta sig till trygghetsringningen. Även om ni känner er friska och är relativt unga vet man aldrig vad som kan hända.

Det är helt kostnadsfritt!

Ring Kerstin Jungmarker 070-440 38 71 eller 0171-562 52 för mer information och / eller anmälan.

Natur- och kulturvandring vid Pukberget



Usch en sådan morgon vi vaknade till, prognosen var inte heller speciellt lovande!

En tämligen regnig färd till Åloppe inledde vår dag där vi 28 SPFare från Håbo skulle samlas klockan tio. Vi satte på oss både regnbyxor och regnjackor innan vi tog emot alla våra vandrare.

En smal och fin grusväg tog oss till parkeringen vid starten av Pukbergsstigen. Väl framme vid parkeringen väntade några som tagit en annan väg till vår samlingsplats. En av dessa var Studieförbundet Vuxenskolans representant Helena Elvidotter Forslund som blev vår mycket uppskattade guide under dagens vandring.



Helena berättade initierat om tillkomsten av Pukbergsstigen, Paddebo kulturförening och mycket annat om hennes hembygd. Stigen invigdes 2006 och har sedan dess används tämligen flitigt.

Efter att ha vandrat på en smal och fin skogsväg följde vi åkerkanten till entrén till skogen. Joachim Tiefensee passade då på att berätta att vi hade passerat inte mindre än fyra fina grindstolpar gjorda av sten under denna första del av vandringen. Jag hade bara sett två.

Skogen vi vandrade igenom var mycket starkt angripen av granbarksborren.

Vi fortsatte tålmodigt över stock och sten för att komma fram till målet, det vill säga 11-kaffet och själva Pukberget. Efter starten från parkeringen tog många av sig regnkläderna för solen tittade nästan fram.

Strax innan vi kom fram till Pukberget fick vi oss till livs allt som har hänt och troligen har hänt vid berget i gamla dagar. Emil Ek hittade dock på 1930-talet en offergåva i en av grottorna som påvisar att grottorna användes redan på bronsåldern. Den fina spjutspetsen och den hästtand han hittade renderade hela 50 kronor från Riksantikvarieämbetet och en kopia av spjutspetsen i ersättning för fynden, troligen en bra summa på den tiden.

Många blev nog lite tagna av bergsformationerna och en del klättrade självmant upp för att besöka grottorna redan innan det var dags för lite skaffning från ryggorna.



Efter en välbehörlig paus återstod enbart återfåget till våra bilar och alla blev uppmanade att fortsatt grusvägen mot Hammarby och sedan till Nysätra kyrka för att ta sig till Landsberga för lite eftermiddagsfika eller andra inköp.

Helena fick en stor applåd för sin medverkan under dagens vandring innan vi skiljdes åt.

Det är alltid lika intressant att ta del av Landsbergas "svarta tavla" om vad bondepraktikan har att förtälja om den månad vi lever i just nu.

Vi ser fram emot vår nästa utflykt i Grillby-trakten under oktober. Hoppas ni alla hänger med!

Elisabeth Andersson och Kent Magnusson

PS

Helena är numera vår kontaktperson på SV och har kontaktuppgifter enligt nedan. Dra dig inte för att kontakta henne om du har några frågor om studiecirklar eller andra aktiviteter som har med SV att göra.

Helena Elvidotter Forslund
Verksamhetsutvecklare
Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län
Tel dir: 0171-45 12 16
Tel vxl: 018-102 370
Adress: Kyrkogatan 18, 745 31 Enköping

E-post: helena.elvidotter.forslund@sv.se
Hemsida: www.sv.se/enköping





Lite från ordförande.

Tänk vad lite som behövs för att glädja en medmänniska. Ett glatt hejarop på morgonpromenaden, sakta ner vid ett övergångsställe och vinka fram de passerade. Låta någon gå före. Sätten är enkla och kostar inget men värmer och gläder. Visst är det kul att vara glad. Hjälper vi varandra så blir vi fler. Vilket kan sägas vara en stor del av meningen med vår förening.

Styrelsen har haft sitt 10:e möte. Kommande flytt till Skeppsgården fanns naturligtvis på agendan och vi överlät till Lokalgruppen i Gårdsrådet att sköta det praktiska kring flytten. Lokalgruppen består av Eva Fogelberg SPF, Jan-Olof Olsson PRO, Katja Iggbom BFF, Kennet Jonsson PRO, Leif Svensson SPF, Stanley Nilsson SPF.

Naturligtvis måste vi ha en invigning av vårt nya skepp. Vi överlät till vår kompetenta programkommitté att tillsammans med BFF, PRO och Lokalgruppen utforma förslag på program för detta.

Talltorpsskolan kommer att rivas och vävstolarna måste flytta. Ny lokal för dem blir Kalmarvägen 5.

Pomonas Intresseförening har haft ett senarelagt årsmöte. Där uttryckte man önskemål om ett möte med BFF, KPR, PRO, SPF och Anhörigföreningen för att diskutera Pomonas framtid.

Kontakt har tagits med ansvariga på Pomona om ev. förutsättningar för att återuppta rullstolspromenader.

Styrelsen ska ha ett möte med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) om nya bestämmelser för aktivitetsrapportering.

Sköt om er och hoppas vi ses!

Peje



Skeppsgården var deras arbetsplats i många år

Huset, som ska bli Håbos pensionärers nya hemvist, har många händelserika år på nacken.

Mona Johansson fanns med där redan från starten 1 april 1968, Christin Jonsson kom lite senare.

De ser båda fram emot att få återinträde i lokalerna och pratar livligt om gamla minnen när vi besöker huset. De minns precis hur det såg ut en gång i tiden där inne, vilka rum som användes för vad, vad de första barnen hette och vilka mer som jobbade här.

1968 hade den stora inflyttningen till Bålsta börjat och arbetande föräldrar behövde barnomsorg så kommunalnämnden fick slanta ut pengar till ett första daghem efter barnavårdsnämndens begäran.

I en tidningsartikel i Enköpings-Posten från 4 april 1968 kan man läsa att daghemmet hade sammanlagt 20 platser för barn i åldrarna fyra till sju år. Vid starten var sex platser vakanta, vilket förklarades av att starten skedde mitt i vårterminen.

Mona Johansson, på den tiden Sondell, var en av de tre första anställda. Skeppsgården hette på den tiden Mansängsstugan, och fungerade både som daghem och lekskola. Humlan i gamla Bålsta, som var den allra första lekskolan i kommunen, behövde avlastas i takt med att Håboborna blev allt fler.

Därför byggdes ännu en lokal intill den befintliga barnstugan. Det var då Christin Jonsson kom in för att dra igång en lekskola, Nyckelpigan. Hon berättar att lokalerna på den tiden användes även som fritidsgård på kvällar i början.

– Man fick plocka undan alla leksaker och allt material efter varje dag, och det var ofta stökigt när man kom på morgnarna, minns hon.

– Lekis blev så populärt att kommunen köpte in ett hörnhus här i närheten och öppnade ett till, berättar Mona, som hade sin arbetsplats på Skeppsgården ända fram till 1997.

– Vi var ett stabilt gäng som jobbade här och vi hade så mycket roligt på fritiden, säger hon och visar gamla bilder från diverse sammankomster.

Hon minns också att kontoret låg i ena änden av huset och där fick föräldrarna gå in i slutet av varje månad och betala avgiften, kontant.

Gamla träd





Mona Johansson & Christin Jonsson

Lekskolebarnen flyttade över till skolan och verksamheten byttes till en Öppenförskola. När Novilla byggdes flyttade Öppna förskolan dit och det byggdes en korridor som band samman de båda husen, och hela allt blev daghem, som under årens gång har bytt namn till förskola.

Christin var föreståndare där ett tag och kan berätta att lokalerna har renoverats i omgångar, väggar har slagits ner och byggts om, i takt med krav på anpassningar till nya pedagogiska influenser.

– Sedan blev det nedslag på köket, som var ett vanligt lägenhetskök, svårjobbat och levde inte upp till nya krav och riktlinjer. Men det funkade ju ändå. Skeppsgården var en trivsamt förskola, det var så litet och många i personalen var kvar väldigt länge, säger hon.

Och nu ska vi pensionärer ta över. Förhoppningsvis kommer vi att ha lika roligt där barnen har haft, och det dröjer ju för övrigt inte mer än sju år tills Skeppsgårdens första barn har nått pensionsåldern och kan göra oss sällskap.

Text och foto: Birgitta Liinamaa



SPF Seniorerna Håbo fyller 35 år

Lördagen den 26 september 2015 firade vi 30 år med en ståtlig fest på Skeppet. I år är vi 5 år äldre, eller åldersrikare som låter trevligare. Av känd anledning är det inte möjligt med en fest. Låt oss i stället minnas några händelser under de gångna 5 åren.

Man kan säga att 2015 var året när Skeppet började sjunka. Kommunens kontrakt med ägaren av skeppet skulle sägas upp och vi bli utan lokal. Efter diverse turer i en oenig kommunstyrelse och ett bra jobb av dåvarande ordförande Yvonne Lindström SPF och Kjell Dufvenberg PRO, blev det så småningom ett 5-årskontrakt. Ralph Abrahamsson, Staffan Wohrne och jag insåg att nu gällde det att hitta en ny lokal. 5 år går fort.

Vi hade kontakter med olika delar av kommunen, möten med föreningar för att skaffa oss kunskap om möjligheter. Även "Föreningarnas hus" diskuterades. Så småningom blev det klart att Skeppsgården var lösningen. En Lokalgrupp bildades i Gårdsrådet. Den tog över arbetet med att forma vår nya lokal, vilket innebar många möten med kommunen. Nu är vi framme.

Åren har bjudit på mängder av aktiviteter, underhållningar och värdefull information. Här följer några axplock.

Kommittéer

Många mycket populära och intressanta stadsvandringar med lärarrik information har genomförts. Efter samling vid pendeltågsstationen har man gemensamt åkt in till Stockholm, där man börjat med fika på lämpligt ställe. Efter några timmars vandring på de mest fantastiska ställen har man slutat med lunch på förbokad restaurang. Ett trettiootal vandringar har det blivit. I år blev det inte några stadsvandringar p.g.a. corona.

De minst lika populära kultur- och naturvandringarna har emellertid fortsatt och dessutom blivit fler i år. Här har corona åstadkommit motsatt effekt och antalet vandrare har ökat. Man har dock fått sätta stopp vid 50 deltagare.

Förutom nämnda aktiviteter har ett flertal andra fysiska aktiviteter hållit igång under åren. Här kan nämnas stavgång, golf, dans, yoga, tennis, bordtennis, shuffleboard och bowling. Bowlarna har dessutom arrangerat DM ett flertal gånger.

Bridge är en av vår största inomhusaktivitet med ett 60-tal aktiva. Några är nybörjare och en del har lång erfarenhet. 13 april 2016 genomfördes DM-bridge i Bridgens Hus i Uppsala och som segrare stod paret Gert-Inge Öman och Henry Holmér efter 42 brickors spel.

Resekommittén har också varit mycket aktiva och bjudit på ett flertal intressanta resor under dessa 5 år. Men i år satte tyvärr corona stopp. Då var man uppfinningsrik och har kunnat visa några resor till Rumänien digitalt.

Under åren har det varit full aktivitet med studiecirklar som fram går av bilderna. Dessa genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Studieledarna har lagt ner ett stort arbete till glädje för våra medlemmar. Ett 25-tal olika cirklar har hållit igång. Tyvärr har nu corona satt käppar i hjulet, men några fortsätter i digital form.



Data för noveller

Litteraturcirkel med Göte Eiksson





Digital rapportering

KPR

KPR (kommunala pensionärsrådet) haft många duster med kommunen dessa 5 år.

Det har varit många möten med kommunen för att bevaka våra pensionärs intressen. Upphandling av driften av Pomonas båda hus 2 och 4 har diskuterats. Skulle LOV (lagen om valfrihet) fortsatt gälla eller skulle hus 2 och 4 drivas under samma regi. Beslutet blev dock att hus 2 på Pomona skall fortsätta att drivas i privat regi. När det gäller särskilt boende så är ju nu bygget av kyrkcentrum äntligen på gång. Vi har saknat korttids- och avlastningsplatser. Men början 2019 invigdes korttidsboendet på Plommonvägen 6 vilket glädde KPR oerhört mycket. Men glädjen blev kortvarig p.g.a. corona och brist på personal. Bygge av nytt LSS (lagen om stöd och service) boende har börjat. Tur att vi har en så aktiv KPR.

Ett Seniorråd bildades i Lokalpolisområde (LPO) Enköping/Håbo 2017. Syftet med rådet är att polisen skall få en bättre bild av vilka frågor som är viktiga för seniorer och vilka eventuella problem som finns för seniorer.



Disgen

Distrikt och förbund

Nya rutiner för betalning av medlemsavgiften. Inbetalningskort tillsammans med nytt medlemskort, skickas nu ut centralt från SPF Seniorerna sedan 2016.

Vi har deltagit på Distriktsstämmorna under dessa 5 år. Håbo, som största förening, har representeras av 5 delegater. Dessa var väldigt aktiva under stämmorna och hade synpunkter och förslag både vad gällde budget och verksamhetsplanen.

Vår riksorganisation har bytt till en ny gemensam hemsida. Adressen till vår egen lokala sida är densamma som tidigare, www.spfseniorerna.se/habo

SPF Seniorernas förbunds kongress, som hålls vart tredje år, var 2017 förlagd till Gävle. Kongressen invigdes och förhandlingar vidtog. Det blev heta och långa diskussioner om medlemsregistret Miriam och hemsidan Episerver som inte fungerade liksom höjning av medlemsavgiften. ”Styrelsen bör inte få ansvarsfrihet!” Kongressen beslutade trots detta att fortsätta med Miriam, Episerver och en höjning av medlemsavgiften. Eva Eriksson valdes som förbundsordförande efter Christina Rogestam.

Den 8 september 2016 hade SPF Seniorerna tillsammans med PRO ordnat en politikerutfrågning på Skeppet. Det var ju halvtid mellan valen. Alla partier utom Vänsterpartiet ställde upp. Det var många medlemmar som kom för att lyssna och ställa frågor till våra politiker. Frågan om boende kom att ta lång tid. Även färdtjänsten, fallolyckor och vandalisering diskuterades. Det blev det en bra kväll och det var väldigt roligt att så många av våra politiker och pensionärer kom.



Underhållning och möten.

Unik händelse på Skeppet blev succé. Torsdag kväll den 23 februari 2017 hade ett 60-tal medlemmar samlats på Skeppet för vara med om en händelse som var unik på flera sätt. Det var första gången någonsin som vår förening arrangerade en filmvisning. Åttio år efter premiären var biografmaskinen nu laddad med den ocensurerade originalversionen av "Pensionat Paradiset" från år 1937, känd som pilsnerfilmernas pilsnerfilm. I stället för att locka publiken med en påse pop-corn fick nu alla en pilsnerkorv med bröd, senap och ketchup samt naturligtvis en pilsner! Allt detta ingick i biljettpriset och intogs under gemytlig samvaro i pausen.

Filmen, i vilken Thor Modén och Julia Caesar hade huvudrollerna, rönt stor uppskattning bland publiken och lockade fram stor munterhet. Filmvisningen hade arrangerats av styrelsens "framtidsgrupp", som bl.a. försöker hitta nya aktiviteter för att engagera allt fler av våra medlemmar. Detta första försök i den riktningen blev en succé och gruppen avtackades med rungande applåder.

Pub-aftnar är mycket populära och lockar fullt med medlemmar. Som exempel den 22 maj 2017: Fullsatt på Skeppet. Det serverades Guinness på Puben, eller var det den Irländska musiken som drog? Med 150 personer på Skeppet blir det gärna lite trångt mellan borden men finns det hjärterum brukar det också finnas stjärterum. Maten var lite inspirerad av det Irländska köket och som toppen på tallriken satt en Irländsk flagga.

Sorlet steg mot oanade höjder innan kvällens höjdpunkt introducerades, Nämligen bandet Pure Malt där inte en enda var Irländare. Det blev inte bara musik från Irland utan också en hel del från Skottland. De kunde verkligen skapa hög stämning och en hel del sjöng med i de örhängen som spelades. Programkommittén var tvungna att göra en repris och Pure Malt återkom den 17 maj 2018.

En eftermiddag i oktober 2017 besökte Sveriges äldsta riksdagsman oss på Skeppet. Barbro Westerholm höll ett långt och intressant föredrag titeln "Livskvalitet hela livsresan". Hon introducerade ordet Årsrik som ett alternativ till många mer eller mindre förnedrande beteckningar på oss.

Lions Lucia har besökt oss flera gånger. Vi har då låtit entréavgifterna gå till Lions hjälpverksamhet. Det var en populär tradition. När Lucia besökte oss på Skeppet 2017. Runt klockan 10 serverades kaffe med lussekatt och pepparkakor och programkommittén hade många funderingar på hur stort intresset skulle bli att besöka Skeppet denna dag. Tack och lov hade de garderat sig vid inköpet av kaffebrödet men ingen kunde väl tro att det skulle bli nästan 130 personer på Skeppet.

Ett annat exempel när Skeppet invaderas av publik var när programkommittén bad Bosse Lundgren med gitarrvänner underhålla. Köket hade planerat för att kanske 80 personer skulle besöka Skeppet den kvällen. När Bosse och hans gitarrvänner gjorde iordning och tränade gitarristerna en sista gång visade anstormningen av 110 personer som ville höra en hel del gamla godingar att goda råd blev dyra. 30 tallrikar saknas!

Naturligtvis löste programkommittén problemen och alla fick var sin tallrik (utom vår ordförande, Bosse Lundgren).

Vid månadsmötet 24 januari 2019 gästade förbundsordförande Eva Eriksson oss. Eva började inledningsvis med att tala om att hon tyckte det var väldigt trevligt att få komma till oss i Håbo. Eva redogjorde vad de i förbundet arbetar med och deras ansträngningar för att påverka politikerna i äldrefrågor. Hon beskrev äldrepolitiken i januariavtalet 2019 omfattande Pensioner och skatter, Vård och omsorg, Bostäder, RUT-avdraget, Samhällsservice och Digitalisering.

Marknadskommittén arrangerade en SPF-dag i centrum 2019 där de visade upp flera aktiviteter och informerade om våra verksamheter samt sålde lotter. Även SPF-kören medverkade.

Man ordnade i år även en träff i Skokloster tillsammans med Skoklosters bygdegårdsförening. Syftet var att lyssna till skoklosterbornas önskemål om aktiviteter inom SPF seniorernas och bygdegårdens verksamheter i Skokloster.

Man kom fram till att mjukstarta med tre olika cirklar i Bygdegården nämligen Matlagning/bakning, Skokloster hembygd, Boule och bordtennis.

Som tack till alla funktionärer har styrelsen bjudit på den traditionella och uppskattade funktionsresan med Viking Rosella lagom till jul. I år ställs den in tyvärr p.g.a. corona, men vi hoppas kunna göra det på annat sätt.

Även de traditionella 80+ luncherna har styrelsen bjudit på varje höst. Vi ska se om det är möjligt att genomföra lunchen på något sätt detta Corona-år.

Det finns mycket mer att berätta om dessa 5 år, men detta får bli ett litet axplock.

Om vi håller avstånd och rena händer så kan vi fortsätta historieskrivningen kommande år!

Peje

Försening av bygget

Det har blivit förseningar på bygget och renoveringen av Skeppsgården.

Ny möjlig tid för överlämning från Håbo kommun är nu vecka 46.

Vi ser alla fram mot att få komma in och träffas.

/Bosse



Barndomshemmet



Mitt kära fina hem
vi sågs för längesen.
I dag kände jag doft av syrener,
som fyllde våra lungor
då vi ännu var ungar.
Men sinnet ger mig falska illusioner.

Nu står jag på min balkong
och vägen hem känns lång,
med käppens hjälp jag sakta hasar.
Min bil finns inte mer,
busslinjen har lagts ner
och hemlängtan har jag i massor.

Nu tänker jag på mor
och på vår stuga i norr.
De fina minnena är underbara.
Moraklockan den slår,
Dagarna, de sakta går.
Men i fantasin kan jag hemåt fara.

Bild och text Arne E Due

Har du alla tjänster du behöver?

Hos oss får du hjälp att komma igång med de självbetjäningstjänster du behöver för att sköta din ekonomi på egen hand.

Välkommen in så berättar vi mer.

Centrumstråket 7, Bålsta
0171-537 70
handelsbanken.se/balsta

Handelsbanken



Rummen i Skeppsgården

Nummer nedan motsvarar nummer på ritningen.

- 1 = Entré
- 2 = Kapprum
- 3.10 = Kopiatorrum gemensamt för våra föreningar
- 3.11 = BFF expedition
- 3.12 = PRO expedition
- 3.13 = SPF expedition
- 4 = Samvaro
- 5 = **Kajutan 25 platser.** Kan bokas för aktivitet
- 6 = Hall
- 7 = **Klipper 150 platser.** Kan bokas för aktivitet
- 8 = Kafé ca 25 platser
- 9 = Förråd
- 10 = Samvaro
- 11 = Farleden



- 12 = **Bryggan 15 platser.** Kan bokas för aktivitet
- 13 = **Kök 25 m².** Kan bokas för aktivitet.
- 14 = Omklädnad
- 15 = Förråd
- 16 = Förråd
- 17 = **Ekan 15 platser.** Kan bokas för aktivitet
- 18 = Uteplats
- 19 = **Briggen 25 platser.** Kan bokas för aktivitet
- 20 = Hall & kapprum
- 21 = **Piken 5 platser.** Kan bokas för aktivitet
- 22 = **Jollen 15 platser.** Kan bokas för aktivitet
- 23 = Gårdsrådets expedition

Det är mörkt framöver

Om du får stopp på bilen och måste ut på vägen, hur förberedd är du... Var har du reflexvästen och var ligger varningstriangeln? Lite tips.

Här är bästa platsen för reflexvästen. I ficka på högra framstolen. Då når du den från förarplatsen. Gå ut, gå runt bilen och sätt på västen. Sen är du klar för att sätta ut varningstriangeln.



Handen på hjärtat, var förvarar du varningstriangeln? Under lastgolvet, under all packning? Den borde ligga lättillgängligt. Alltså när du lastar fullt i skuffen, låt triangeln ligga framme. Större är den inte. Ett tips, pröva med att fälla ut den. Det svåra är att få in den i plastfodralet igen, men lugn, den finns på BILTEMA för 42,90.



Och reflexer finns i otaliga upplagor mestadels med reklam.



En extra koll att reflexen är med. Praktiskt att alltid ha den fastsatt i fodret till fickan. Att snodden på dragkedjan var reflex var något som visade sig först nu.



Men alla LYSER, det är viktigast.



Ett tips, när det gäller fritidskläder. En del kläder har faktiskt reflexer insydda, som dessutom är diskreta i dagsljus.

Annars använd gärna de här reflexbandet som rullar fast sig på benet. En reflex syns bäst när den sitter närmast marken.

*En trafiksäker vinter önskar dina trafikombud
Bengt-Olof Olsson & Björn Burström.*

Hur får jag in
appen i mobilen?

Det finns inga dumma frågor.

Vad är
Mobilt BankID?



Elin Johansson-Aminder
Tel. 0171-654 25

Fråga oss så hjälper vi
dig att komma igång
med banken i mobilen.
Välkommen in!

Hur hittar jag
mitt lösenord?

Sparbanken i Enköping



Bålstakontoret - Stockholmsvägen 85
www.sparbankenenkoping.se



Medicinsk fotvård

Lydias friska fötter KB

Välkommen att boka tid för en skön
och avkopplande fotvård hos mig

LYDIA LINDH

Dipl. Medicinsk fotvårdsterapeut
070-528 69 96

Jag finns på Olavis Kiropraktik
Stockholmsvägen 109 D
(Scalahuset, Bålsta)



Reducerat pris för ungdomar och pensionärer.
Jag gör hembesök och erbjuder zontterapi massage.
Diabetiker med remiss är också välkomna!

Susan's Hårteam

Måndag - onsdag - torsdag 10.00-18.00
Tisdag - fredag 10.00-14.00
Lördag 10.00-13.00

Pensionärsrabatt vardagar 10.00 - 13.00
Gäller klippning & permanent.

Centrumstråket Bålsta
0171-500 00

Hos oss får du alltid 15% rabatt

Gäller ej för redan prisnedsatta produkter,
paketprisprodukter eller synundersökning.

Medlemskort eller denna annons skall uppvisas vid
beställning av produkterna och inte vid leverans.

Hos oss betalar du och din familj endast 295 kr/månad

Du får ett livslångt köputrymme på 20 000 kr och så länge du
har en skuld dras 295 kr/månad via autogiro.

Inga räntor och uppläggningsavgifter tillkommer.
Av månadsbeloppet ingår en kontoavgift på 14 kr.

Hos oss får du 36 månaders skadegaranti

Gäller vid skada eller totalskada av glasögonen.
Värdeminskning med 0,08% per dag från leveransdagen.
Självrisk 250 kr per skadetillfälle.

Hos oss får du 36 månaders KöpBonus

Vid köp av ytterligare ett par glasögon eller solglasögon med
styrka, alternativt köp av nya glas så erhålles en KöpBonus på 50%
med en linjärt fallande skala ned till 6% under 36 månader.

EYES4YOU®

Bålsta Optik

En del av KlarSynt.
Centrumstråket 11, Bålsta,
Tel 0171-561 09

Vi nöjer oss inte med nöjda kunder.
Vi skall verka och agera så att vi får beröm.

Våra släktnamn - en historisk återblick

Hur har våra olika släktnamn, våra efternamn bildats och hur länge har de varit ärftliga? Ja, de har inte varit ärftliga så länge. Det började egentligen med att adeln på 1500- och 1600-talet skaffade sig släktnamn, som gick i arv. Adelsmännen följdes strax av prästerna.

På medeltiden gick efternamnen – i den mån de förekom – i regel inte i arv. Vissa förnamn kunde dock ärvas inom slakten, och redan under vikingatiden kunde en del av faderns förnamn återkomma i sönerns namn, t.ex. från fadern Styrbjörn till sonen Husbjörn eller från fadern Torsten till sonen Torleif.

För att lättare hålla reda på vem som var vem, kunde man komplettera namnet med ett binamn. Det kunde vara en ort, en plats som i Lisa på Skäret, Ida i Brotorp, Olof på Kullen – eller namn som talade om vems dotter eller son någon var: Estrid Torsdotter, Ingvar Larsson. Dessutom använde man ibland yrkesbeteckningar som Sven Skräddare eller Anders Skrivare. Ett par kända yrkesmän var Albert Målare, i latiniserad form Albertus Pictor, samt Urban Målare. Dessa två använde även andra namnvarianter.



Vädersolstavlan i Storkyrkan, vår äldsta bild av Stockholm. Staden är avbildad från Södermalm. Originalen anses vara utfört av Urban Målare år 1535 – på uppdrag av Olaus Petri. Tavlan är en kopia målad under 1600-talet.

Historiskt sett använder vi binamn även om högt uppsatta personer som Erik läspe och halte i Sverige, Harald Blåtand i Danmark och Harald Hårfager i Norge. Det gäller även ledaren för Ingvarståget på 1000-talet, som tros vara den som omnämns i *Ingvar den vittfarnes saga*.

De första som skaffade sig släktnamn som gick i arv var alltså adelsmännen. De blev påverkade av det tyska och franska bruket att använda sådana ärftliga namn. Till att börja med var det endast männen som bar släktnamn. De utgick från sina gods eller vapensköldar, när de bildade namnen. Familjen Oxenstierna t.ex. har en vapensköld som är lite speciell. Den visar ett kranium, en oxpanna, med horn. Efterleden –stierna kan anknyta till tyska Stirn, vilket betyder just panna.

Det var säkert inte så vanligt att adelssläkter sedan bytte namn, men ibland ansågs det nödvändigt. Det tyckte uppenbarligen slakten Anckarström, som efter mordet på Gustav III bytte namn till Löwenström och donerade pengar till det Löwenströmska lasarettet i Upplands Väsby.

Många präster och lärda latiniserade sina efternamn på 1600- och 1700-talet. Man utgick ofta från namnet på hemorten. Av orten Berg kunde man bilda namnet Montanus eller Bergius. Släkterna Hazelius och Sibelius latiniserade sina namn med anknytning till orten Hassela i Hälsingland, respektive gården Sibbe i sydöstra Finland. Även faderns yrke kunde vara underlag för ett namn, t.ex. Fabricius (faber - smed). Man kunde även använda latinsk förled och grekisk efterled. Sonen till en mjölnare kunde anta namnet Molander (mola - kvarn; ander - man).

Min anfader (min farfars farfars farfars far) bonden Anders Christophersson och hans fru Ella (Elin) Jonsdotter fick år 1695 en son som sedermera antog släktnamnet Jungmarker efter sin födelsesocken *Jung* i Västergötland och markerna däromkring. (Det kan även ha varit så att han fick det nya släktnamnet redan vid inskrivningen till skolan.) Denne förste Jungmarker latiniserade alltså inte sitt namn – trots att han blev präst (kyrkoherde i Habo, Skara stift). En liten klassisk variant använde han ändå. Ibland lade han till, med syftning på sin far, namnet Andreae – Anders' (son) – före Jungmarker.

Flera svenska släkter, med namn som börjar med Jung, och med den stavningen, har sina rötter i den socknen, vilket också gravinskrifterna på Jungs kyrkogård vittnar om.

Egentligen hade prästerna börjat latinisera sina namn redan innan namnen blev ärftliga. Då kunde det gälla både för- och efternamn, t.ex. bröderna Lars och Olof Pettersson blev de kända bibeltolkarna Laurentius och Olaus Petri.



Reformatorn Olof Pettersson, alias Olaus Petri, utanför Storkyrkan. Staty av Johan Theodor Lundberg.

Efter bröderna Petri kan nämnas ärkebiskopen Abraham Angermannus (alltså ångermanlänning). Senare tog den förste med namnet Celsius sitt namn efter prästgården Högen (hög på latin *celsus*).

Poeten Lars Wivallius latiniserade namnet på sin hemort i Närke, Wivalla. I boken *Latin för släkthistoriker* av Urban Sikeborg finns en utförlig beskrivning av hur de latiniserade namnen har bildats.

Den norsk-danske författaren Ludvig Holberg skrev på 1700-talet komedin Erasmus Montanus, vilken är en satir över akademisk högfärd. Den handlar om Rasmus Berg som efter att ha blivit upphöjd till de lärda förändrade sitt namn till Erasmus Montanus, ett namn i klassisk stil. Om jag själv

hade levt då och velat förändra mitt namn, kunde jag ha latiniserat åtminstone tilltalsnamnet Karl-Axel till Carolus Axelius.

När sedan franskan fick stort inflytande slopades ofta de latinska ändelserna, Nobelius (ursprungligen från Nöbbelev) blev Nobel, Carl (Carolus) Linnæus blev Carl von Linné efter adlandet och Montanus ändrades ofta till Montan.



Carl (Carolus) Linnæus blev Carl von Linné efter adlandet. Målning av Alexander Roslin.

Mot slutet av 1600-talet hade man även inom borgerskapet (köpmän och hantverkare, invånare i städerna) börjat anta ärftliga släktnamn efter mönster av adel och präster. Det kunde vara naturbeteckningar som Ström, Lindberg, Hasselgren eller en kombination av ortnamn och naturbeteckning, som i mitt eget namn, Jungmarker. Inom den här gruppen finns också många utländska, framför allt tyska, släktnamn såsom Becker, Müller och Meyer. Även de latinska eller franskinspirerade ändelserna som i Runius och Tegnér har levt kvar länge i vår namnbildning.

Soldatnamnen började delas ut sporadiskt redan på 1500-talet, men mer systematiskt först i slutet av 1600-talet, då det militära indelningsverket infördes. Namnen var ofta enstaviga och betecknade egenskaper (Rask, Stark, Modig) eller var benämningar på bl.a. vapen (Svärd, Dolk, Klinga).

De var till en början inte ärftliga, men har senare ofta övergått till släktnamn.

Systemet med växlande efternamn, alltså att Ivar Perssons son fick efternamnet Ivarsson, har funnits länge även hos adeln. Det gällde också kung Gustav I, som hette Eriksson efter sin far (men släktnamnet blev ju senare Vasa). För adelns del bestämdes det 1626, att familjerna måste använda ärftliga efternamn.

Först under 1800-talet blev son-namnen ärftliga, men bruket med växlande namn mellan generationerna levde kvar i vissa delar av landet en bit in på 1900-talet. (Jämför med Island, där förnamnet är det viktiga och växlingen av efternamn lever kvar.) Ett efternamn bildat av faderns förnamn (Andersdotter, Månsdotter eller Andersson, Månsson) brukar kallas *patronymikon*, viket är grekiska och betyder namn efter fadern. Ett efternamn bildat på motsvarande sätt av moderns förnamn kallas *metronymikon* (Ragnhild Margitsdotter eller den danske kungen Sven Estridsson).

Under årens lopp har många utnyttjat möjligheten att byta namn eller som en del artister och författare att använda artistnamn eller pseudonym (grek. "falskt namn"). Så är det ju fortfarande och många byter för- eller efternamn. Andra profilerar sig genom att inkludera initialer av sina övriga förnamn. Vad vore t.ex. Leif Persson utan GW?

I sin nya, stora biografi över Vilhelm Moberg nämner författaren och forskaren Jens Liljestrand att flera av Mobergs generationskamrater bland författarna bytte eller ändrade sina namn för att profilera sig mer. Det gällde bland andra Johan Fridolf ("Fride") Johansson som ändrade till Jan Fridegård, Edvin Jonsson som ändrade till Eyvind Johnson och Moa Martinssons som föredrog Moa framför Helga Maria. Själv hade Moberg en del olika pseudonymer förstås men ändrade även tilltalsnamn från Karl till Vilhelm.

En annan författare som tidigare hade skapat sig ett nytt efternamn var Erik Axel Eriksson, som antog namnet Karlfeldt efter födelseorten Karlbo by i Dalarna. Liksom Fridegård skapade Karlfeldt ett namn med en riktigt genuin och naturlig klang.

Jag har här försökt göra en historisk återblick på släktnamnens utveckling fram till en bit in på 1900-talet. År 1901 kom en släktnamnsförordning för att skydda de namn som var i bruk, och år 2017 fick vi den senaste namnlagen, där reglerna mjukats upp något. Vilka regler som gäller nu, och hur nya efternamn bildas i dag, är också intressant. Men det får tas upp i ett annat sammanhang.

Karl-Axel Jungmarker

Att bygga broar!



Barnbarnet sa till sin morfar: "Du är byggmästare och bygger broar, det måste vara ett intressant arbete som underlättar mycket för människorna". Det stämmer svarade morfar och tillade, det finns människor som bygger broar mellan människor och det är ännu viktigare.

Vad ska du syssla med då du blir stor frågar morfar? Jag ska bygga broar mellan människor. Morfar svarar, broarna jag bygger ser man men broarna mellan människorna syns inte, de skapar kontakter och är betydelsefullare än mina broar. Då blir du en stor och viktig brobyggare som skapar omtanke och tacksamhet mellan människorna.

Nu under Corona-epidemin är det verkligen viktigt att bygga broar mellan oss människor. Många människor och föreningar har under denna svåra tid blivit stora brobyggare genom att engagera sig i andra människors situation. Ett telefonsamtal, brev eller mejl kan också förändra sinnesstämningen på den man kontaktat. Vi är övertygade om, att många i SPF har varit och är brobyggare.

Annagreta & Joachim Tiefensee

PS

Gamla landsvägsbron Vattholma från 1758

Lite ur Medlemsforum nr 7 för 10 år sedan.

En tillbaka blick på vår verksamhet och hur Medlemsforum speglade det i reportage och artiklar för tio år sedan.

På första sidan hälsades välkommen till månadsmöte 28/10 2010 där man bjöd på denna underhållning.

Hans Dahlman är den lika trovärdige som otillförlitlige nyhetsuppläsaren "Lelle Printer" i radions satirgrupp "På Håret" som roade radiolyssnarna i 18 år mellan 1982 – 2000, tidigare också medlem av redaktionen för TV-succén "Snacka om Nyheter".

Under rubriken Styrelsen har ordet, kåserade "Peje" om det kommande valet och fortsatte med information om vår förening. Tänk, vi har samma kåsör vid rodret i dag som försöker att spegla händelser i nutid.

Resekommittén annonserade om:

Man skulle göra ett besök på Stockholms opera och uppleva operan Rigoletto.

För att underlätta för besökarna erbjöd man en introduktion av föreställningen. Detta för att alla skulle få en bättre behållning av föreställningen.

En Lucia konsert på Globen annonserades också ut för 340 kr med buss tur och retur.

Det skulle bli mer av julstämningen och då lockade man med en julbordsresa på Ålandshav för 690 kr/person.

2011 planerades en bussresa runt Vättern. Fyra inplanerade informations träffar erbjöds för att diskutera upplägget.

Barbro Larsson, som ansvarade för Medlemsforum i många år snappade upp denna artikel hos fotvården.

Vinkännaren

Först och främst skiljer man mellan röda och vita viner:

Lättast skiljer man dessa båda vintyper från varandra om man skvalpar ut en skvätt på en vit bordsduk. Det vin som lämnar en lila fläck efter sig, är ett rött vin.

Riktiga kännare kan på bara smaken avgöra om vinet är vitt eller rött. Vita viner smakar i regel ättika medan röda smakar stämpelfärg.

Man kan alltså genom att suga på en vanlig kon-torsstämpel och sedan jämföra smaken med ett vin, konstatera om det är rött eller inte.

Till fiskrätter, såsom fiskbullar och matjessill föredrar de flesta vitt vin, medan man till kötträtter som falukorv och sylta bör ha ett rött vin.

Portvin är ett vin som man serverar i porten. Har man inte någon port, kan man bjuda på det i trappuppgången eller i hissen.

När man serverar torra viner bör man se till att det inte är tvärdrag eller att någon av gästerna råkar nysa, ty i sådana fall dammar vinet omkring i lägenheten. När man serverar torrt vin är det därför lämpligt att ha en dammsugare i beredskap.

Om man själv ska bära hem sina flaskor från systembolaget gör man klokt i att köpa lättvin, så man inte får så mycket att känka på.

Till vilt bör man välja något vildvin, medan man till grillat och annat vidbränt kött serverar brännvin. Renstek sköljer man ner med renat.

Saker som är svåra att säga när du druckit för mycket vin: Ööverträffat, innovativt, preliminärt, kvastskaft. Saker som är väldigt svåra att säga när du druckit för mycket vin: Väst kustigt, konstitutionerad, substantiellt, tillvägagångssätt.

Lycka till med vindrickandet!

I detta nummer var det flera artiklar som speglade vår förening's olika aktiviteter. Några exempel:

SPF dag i centrum.

Reportage om en resa till Strängnäs.

Artikel om rundtur till Snytan och Hinhåles hörna.

Det fanns fler artiklar om händelser, resor och lokala upplevelser som inte är angivna här.

Vad jag vill visa med denna återblick, är att ni kan återuppleva tidigare årgångar av Medlemsforum på vår hemsida. Gå in under rubriken Medlemsforum och välj tidningsarkiv. Vi har alla utgåvor sedan 2010 i vårt tidningsarkiv.

Ta er tid och återupplev vår förening's olika aktiviteter genom åren.

Bo Lundgren

Utflykt gjord av ”Våra fordon, gamla som nya”



Vi var ett gäng där för fem år sedan, men vissa av oss tyckte att det var så pass intressant att det var värt ett ytterligare besök.

Så vi blev ett gäng på 9 nyfikna själar från SPF som bilade ner till bilmuseet i Sparreholm.

Det finns tre museer där, bilmuseet, tekniska museet och vagnsmuseet. Tekniska museet är en samling på spelmaskiner, b.l.a. jukeboxar (skall vara sveriges största enl. utsago). Vagnsmuseet innehåller vagnar av olika slag som skall dras av häst(ar). Vi besökte bilmuseet.

Den som samlade allt detta hette Helge Karinen, finansman, entreprenör vars kall gav en bra avkastning. Han hade ett stort brinnande teknikintresse för gammalt och nytt. Med en välfylld ”plånbok” kunde således Helge förverkliga sitt samlarintresse. Hans samlingar är unika.

Vi träffade Helge när vi var där 2015 men tyvärr så gick Helge bort 2017. I dag ägs samlingen av Helges två döttrar som vill att samlingarna skall finnas kvar för att kunna beses av alla framöver. En kanske svår uppgift eftersom risken alltid finns att föremålen säljs ut och sprids för vinden.

Så passa på och åk dit och gästa Sparreholm och besök några av museerna medans de fortfarande finns kvar.

Bilsamlingen som nu residerar bredvid slottet visar utvecklingen av fordonet från slutet av 1800-

talet och fram till 70-talet. Ett enormt fint urval som ger en bra historik på hur bilarna har utvecklats sig över tiden. Förutom bilar finns det mängder med andra tekniska prylar, bl.a. en stor samling av modellflygplan. Tågmodeller och vardagsprylar som fanns i bilismens barndom.

Vi beställde en egen visning och som guide hade vi ingen mindre än en av Helges barnbarn.

Att ha en guidad visning är ett måste för att insupa dels historien och de tekniska specialiteterna för respektive bil.

Det går inte att redovisa allt vi fick se i denna artikel utan är bara ett axplock av samlingen.

Efter det trevliga besöket i bilmuseet förflyttades vi oss till Malmköpings hotell där vi bokade en 2-rätters lunchmeny.

I Coronastil så var det dukat med respektabelt avstånd så vi kunde gottas oss i lugn och ro.

Efter lunchen vände vi bilnosarna hem mot Bålsta och alla var nöjda med dagens aktivitet.

Vår studiecirkel är inte på något sätt maxad utan känner du att det här med bilar, bilismen och trafik är intressant så är du välkommen till vår studiecirkel.

Ring eller mejla till Bengt Olof Olsson och anmäl ditt intresse.

Text: Björn Burström, foto: Lennart Bergsten



Mercedes Benz 170 cabriolet A årsmodell 1950. I dag en 3-millionersbil. Vi har en renoverare här i Bålsta som har hållit på i 15 år att renovera sin ögonsten, som snart är klar och som vi kanske, om vi har tur, få se på vägarna här i Bålsta. Håll utkik, den är grön cabriolet.



Mercedes Benz 300SL "måsvingemersan". En stor ikon för samlare. Värde? Många många miljoner så glöm det där med ett något köp. I bakgrunden inglasad bokhylla med fina bilmodeller och däremellan en av 1800-talets första bilar.



Volvo P1900. Även Volvo chokade marknaden med en glasfiberkaross. Bilen togs fram med lite tissel och tassel innan den presenterades för ledningen. Ett fåtal bilar tillverkades men bilmarknaden togs på sängen av att Volvo kunde göra något dylikt.



För er som tycker att dagens instrument och reglageuppsättning i moderna bilar verkar komplicerad så vad kräver denna uppsättning av föraren? En utbildad instrumenttekniker? Men helt underbart vacker i en Renault.



Studieansvarig:
Åsa Öman, telefon 070-212 21 27
Mail: asa.oman@mail.bktv.se

**Jag efterlyser cirkelledare
och intresserade av
Akvarellkurs, Teckningskurs
& Digital bildbehandling!**

**Ansvarig för fysiska
aktiviteter:**
Kent Magnusson,
telefon 070-715 73 40
kent_magnusson@msn.com



Friskvårdsprogram våren 2020 i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

De flesta cirklarna helt utan avgifter för deltagarna.



Studieförbundet
Vuxenskolan

Studiecirklar:	Dag och tid:	Anmälan:
Odla på liten yta Robin Welch	Start våren 2021	070-728 79 13
Konstcirkel Eva Fogelberg och Kenneth Eriksson	Återkommer.	070-563 61 98
Må bra i knopp & kropp Margareta Persson	Inställt p.g.a. Corona. Tisdagar klockan 9.00	073-372 03 94
Må-bra-träffar Mari Starbakovic' En cirkel som handlar om hälsa och välmående! Vi gör bland annat ansiktsbehandling, handspa och fotspa. Vi anpassar delar av programmet utifrån deltagarnas önskemål. Passa på att få dig några härliga Må-bra-stunder samtidigt som du får veta hur och varför du skall ta hand om din hud.	Inställt p.g.a. Corona. Torsdagar klockan 11.00.	070-585 74 38
Disgen fortsättning Gerf Lidö	Inställt p.g.a. Corona. Klockan 08.00.	070-553 34 12
Öppen texttydning S-E Svensson, Isa Breemark, Eva Lidö Vi tittar på gamla texter	Inställt p.g.a. Corona. Klockan 9.00.	0171-467 268
Vardagsspanska Barbro de Trochez	Återkommer,	076-562 38 18
Italienska Lillemor Ring lillemor.e.ring@telia.com	Inställt p.g.a. Corona. Varannan tisdag klockan 13.00	070-295 12 73
Franska Lillemor Ring lillemor.e.ring@telia.com	Inställt p.g.a. Corona. Varannan tisdag klockan 13.00	070-295 12 73
Snacka om nyheter Bibbi Lundgren	Inställt p.g.a. Corona. Varannan måndag klockan 13.00	0171-594 12
Historia Alvar Harell	Inställt p.g.a. Corona. Tisdagar ojämnta veckor klockan 9.00.	070-617 70 71
Vardagsjuridik	Anmälan till Åsa Öman.	070-212 21 27
Spela Canasta Ritva Valenkamph	Inställt p.g.a. Corona. Klockan 13.00.	070-368 68 67
Screentryck & textilfärgning Ann-Marie Alskog	Inställt p.g.a. Corona. Knarrbacken.	072-588 21 44

Studiecirklar:	Dag och tid:	Anmälan:
Sånggruppen Duromoll Bernt Gahn	Inställt p.g.a. Corona. bernt.gahn@telia.com	0171-502 06
Litteratur Göte Eriksson	Återkommer.	0171-500 24
Readaktionscirkeln Bo lundgren	Inställt p.g.a. Corona. Klockan 14.	0171-594 12
Släktforskning, nybörjare & fortsättning. Catharina Josefsson	Sker digitalt p.g.a. Corona. Udda veckor, 8.45 - 11.00. Start 24/9.	070-548 80 52
Släktforskning grupp 1 Sven-Erik Svensson	Inställt p.g.a. Corona. Fredagar ojämna veckor 8.30.	070-733 24 89
Släktforskning grupp 2 Sven-Erik Svensson	Inställt p.g.a. Corona. Fredagar jämna veckor 8.30	070-733 24 89
Släktforskning grupp 3 Sven-Erik Svensson	Inställt p.g.a. Corona. Fredagar ojämna veckor 11.30.	070-733 24 89
Släktforskning grupp4 Sven-Erik Svensson	Inställt p.g.a. Corona. Fredagar jämna veckor 11.30.	070-733 24 89
Släktforskning grupp 5 Sven-Erik Svensson	Inställt p.g.a. Corona. Fredagar ojämna veckor 14.30.	070-733 24 89
Släktforskning grupp 6 Sven-Erik Svensson	Inställt p.g.a. Corona. Fredagar jämna veckor 14.30.	070-733 24 89
Data för noveller + Dropp in Olle Atling	Återkommer. Boka gärna. Dropp-in för problemlösning.	070-731 29 91
Våra fordon, gamla som nya Bengt Olof Olsson. bolov.ol@telia.com	Inställt p.g.a. Corona. Vad vi har haft & kanske har kvar i garaget.	070-566 50 90
Knyppling Ella Andersson	Inställt p.g.a. Corona. Klockan 9.00. Materielkostnad.	070-440 06 36
Hantverk Helena Löfgren	Inställt p.g.a. Corona. 10.00. Materielkostnad.	073-875 57 76
Busk- & trädbeskränning Robin Welch	Start 15 september. Ring om intresserad. Tisdagar fm. och tisdag em. Max 8 personer i varje grupp & bara utomhus.	070-728 79 13
Män i köket ”på egen hand” Bo Lundgren	Inställt p.g.a. Corona. Onsdagar klockan 17.	0171-594 12
Goda och lättlagade måltider Tillsammans med Gert-Inge lagar vi god mat, som är lätt att laga utan krångliga recept. Gert-Inge Öman	Återkommer.	070-931 59 91
Vi spelar gitarr Bo Lundgren	Inställt p.g.a. Corona. Måndagar 11.00.	0171-594 12
Vävning Inger Mobrin	Inställt p.g.a. Corona. Talltorpskolan. I samarbete med PRO.	070-323 14 18
Surfplatta & telefon i vardagen Lennart Carlsson	Inställt p.g.a. Corona.	070-569 75 74

Fysiska aktiviteter:	Dag och tid:	Anmälan:
Rullstolspromenader Peje Josefsson	Inställt tills vidare p.g.a. Corona.	070-548 80 20
Stavgång vid Granåsen Solveig Fredriksson	Start 2/9. Onsdagar 9.00. Anmäl dagen före om du är ny.	070-246 09 43
Bowling, 120 kr/gång. 10-kort 95 kr/gång Hans Renner	Start 11/8 - 15/12, tisdagar. Grp 1, 09.40. Grp 2, 11.00. Grp 3, 12.20. Grp 4, 13.40.	070-750 32 37
Bowling nybörjare Hans Renner	Anmäl intresse.	070-750 32 37
Boule nya banan vid Gipsvägen Sonja Fahlström, Kristina Holländer	Tisdag & fredag kl. 10.00. T.o.m. 22/9	073-154 83 83 070-571 12 74
Boule Skokloster Bygdegården Björn Öhlén	Tisdagar klockan 10.00.	070-413 72 46
Shuffleboard Britt-Marie & Per-Olof Pettersson	Inställt p.g.a. Corona.	0171-46 77 56
Bordtennis Karl-Åke Palm	Inställt p.g.a. Corona.	076-186 56 25
Tennis Staffan Wöhrne	Intresserad? Kontakta Staffan.	076-186 56 51
Golf Bo Ekberg Leif Lindberg	Inställt p.g.a. Corona.	070-224 60 07 070-687 63 32
Senior-yoga Svea Sahlén	Inställt p.g.a. Corona.	073-632 85 61
Senior-dans Birgitta Pettersson & Monica Källberg	Inställt p.g.a. Corona.	0171-500 32 0171-544 18
Skidåkning Kenneth Eriksson	Vi väntar på snö. Kvarnkojan. romoraf@balsta.net	0171-506 61
Övrig verksamhet:	Dag och tid:	Anmälan:
Bridge Staffan Wöhrne	Inställt p.g.a. Corona.	070-287 22 50
Bridge vidarutbildning Berth Lundström	Inställt p.g.a. Corona.	073-991 46 25
Lagbridge 2020 Berth Lundström	Onsdagar 12.00.	073-991 46 25
Nybörjarbridge Berth Lundström	Inställt p.g.a. Corona.	073-991 46 25
Träslöjd på f.d. Träffen Olle Atling	Är du intresserad? Tag kontakt.	070-731 29 91
MC-gruppen Bengt Bremark Royne Eriksson	Samling vid Gamla Järnvägsstationen kl. 10.00 varje torsdag.	073-967 64 46 070-225 49 38



Vår expedition finns på SKEPPET, Kalmarvägen 3, 746 31 Bålsta.
Tills vidare är det stängt. Telefon och e-post öppen alla tider.
E-post till SPF-expeditionen: spfhabo@spant.se
Telefon 0171-557 47.