

## Kalvdans á la Korch



De flesta känner väl till att kalvdans är en slags maträtt, även om få haft förmånen att smaka delikatessen som grundas på råmjölk. Om Sten Korch (tidigare presenterad som [En profil utöver det vanliga](#)) har ätit rätten vet vi inte, men däremot känner vi till att han upplevt en helt annan form av kalvdans, som så när hade kostat honom livet.

Det hände en vårdag under tiden på gården i Nyckelby. Gårdens kalvar skulle säljas och därför lastas ombord på en djurtransport. Man hade på bästa cowboy-manér arrangerat en fålla som skulle leda kalvarna från ladugården och in i transportfordonet. Kalvarna var ystra, när de efter en vinter inomhus åter fick se ljuset och känna vårsolen. Tre av dem var så till den milda grad uppspelta att de forcerade avspärrningen och försvann i helt andra riktningar än den mot fordonet. Sten gjorde en snabb bedömning och beslöt att först försöka fånga in den kalv som tycktes mest vital och sannolikt skulle kunna försvinna långt bort. Tillsammans med två medhjälpare tog han gårdens terränggående bil och följde kalven som i första skedet satte kosan mot Valla. Och det gick undan!

Kommen till Valla gjorde kalven en tvär kursförändring och medhjälparna lämnade bilen för att jaga till fots medan Sten fortsatte med bilen mot den väg som kalven kunde förväntas välja. Kalvens turer blev många och långa, delvis längs järnvägsspåret, men så småningom kom den mot det ställe som Sten förutsett. Han hade nu lämnat bilen och kunde fånga in kalven med ett skickligt lassokast runt dess horn. Kalven var fortfarande vild av vårens berusning och Sten beslöt att binda den vid ett fruktträd i väntan på att medhjälparna till fots skulle nå fram. Sten går fram till trädstammen och gör fast repet. Kalven vill till varje pris återta sin frihet och strävar bort från trädet samtidigt som den springer runt stammen, varv efter varv. Sten hinner inte undan utan blir fastvirad vid trädet, från topp till tå!



I slutskedet kommer kalvens horn i farlig närhet av Stens huvud och med uppbyggande av alla sina krafter får han tag i hornen och lyckas hålla kalven på armlängds avstånd. På detta sätt står Sten när medhjälparna efter en stund når fram och kan frigöra honom från den prekära positionen.

Hur gick det då för de två övriga kalvarna som rymde? Jo, den ena kom tillrätta redan samma dag, medan den andra hittades först tre veckor senare.

*Den fullkomligt sanna historien är återberättad av  
Bo Hansson & Ulla Carlsson*

*Illustrationer: Vilde Andersson, 10 år*