

En profil utöver det vanliga (full version för hemsidan)

Vi är alla unika och har var och en egen profil. Bland oss finns också personer som av olika anledningar "sticker ut" lite mer än andra. Dessa har **En profil utöver det vanliga** och under den rubriken presenterar vi i slumpartad ordning ett antal SPF-medlemmar på hemsidan och i Medlemsforum (i tidningen i allmänhet en kortare version p.g.a. utrymmesskäl).

Vi kör gamla E18 mot Enköping i vackert sommarväder. Strax före Litslenakorset tar vi till vänster och hamnar på en smal grusväg som leder till Hällby, en lantlig idyll som tillhör Enköpings kommun. När vi skymtar villan mellan de solbelysta träden kan vi se att flaggan är hissad. Han brukar göra så, Sten Korch, när han väntar besök.



När vi parkerar vid sidan av garaget kommer Sten ut och välkomnar oss. Vi har kommit för att samla information om honom och hans innehållsrika leverne för att presentera honom som *En profil utöver det vanliga*.

Här i Hällby bor Sten ensam sedan hustrun Ingrid avled för 5 år sedan. Den trevligt inredda villan har två plan och omfattar drygt 150 m². Tomten är även den omfattande med stora gräsmattor, grusgångar, lusthus och växthus där det bland annat finns en tomatodling.

Genom vardagsrumsfönstren har han en betagande utsikt över hagar och ängar där han ofta kan beskåda traktens vilda djur.

Snart 93 fyllda sköter Sten hem och hushåll helt på egen hand. Och som om det inte skulle räcka för att hålla kroppen i trim, så fyller han på med dagliga pass på sin motionscykel eller (när vädret tillåter) cykelturer i Guds fria natur. Vintertid åker han skidor i omgivningarna och får då själv anlägga och underhålla spåren.

Höst, vinter och vår deltar han också i seniordansen varje måndag i Skeppet. Sten är också en trogen gäst på de thé-danser och andra festligheter som arrangeras i samma lokal. Vid dessa tillfällen är han sannolikt den flitigaste dansören av alla. Utan att visa minsta tecken på ansträngning kan han hålla igång under praktiskt taget alla danser. När man förvånat undrar hur han kan och orkar, så får man svaret att han lärde sig dansa på Kungliga Krigsskolan i Karlberg och att konditionen grundlades i skidlöparbataljonen i Kiruna under andra världskriget!

Sten är också en kulturell kämpe som vill att så mycket som möjligt av vår historia ska dokumenteras och göras tillgänglig för kommande generationer.

Med avbrott för en militär karriär på ca 15 år har han vuxit upp och bott i Enköpings och Håbo kommuner under alla år. Här har han samlat en imponerande kunskap om det förgångna och har bl. a. lämnat värdefulla bidrag till den torpinventering som Håbo Kultur & Hembygdsförening fortfarande arbetar med.

Likaså har han med stort intresse och djupa kunskaper om militär materiel varit med om att skapa [Arsenalen](#), Sveriges Försvarsfordonsmuseum i Strängnäs. Här har han bidragit med ovärderliga kunskaper om såväl inhemska som utländska pansarfordon.

Museet invigdes den 17 juni i år och Sten var då en av de inbjudna gästerna, i gott sällskap med bland andra Hans Majestät Konungen!



Under en tidigare period av sin tid som pensionär var Sten också mycket intresserad av träslöjd, inspirerad av de hantverkare han minns från sin barndom. Det blev med tiden en ansevärd samling av fina slöjdalster.

Efter avslutad slöjdkarriär har Sten nu skänkt alstren till sina närmaste vänner i SPF Håbo, som tack för den gemenskap han där upplever.

Biografi

Sten föddes den 1 november 1918 i Danderyd. Modern var skånska och fadern var immigrerad dansk, tidigare verksam som officer inom Skånska trängregementet i Hässleholm. Fadern, som nu lämnat det militära, blev lantbrukare när han efter Stens födelse köpte Nyckelby gård nära Krägga. Här växte Sten upp som den näst äldste i en syskonskara på fem barn. Han gick två år i den närbelägna småskolan och fick därefter under ett år gå som extra elev hos den informator som ägaren av Wij gård anställt för sina två söner.

Trots denna korta grundutbildning kom han vid tio års ålder in på den femåriga realskolan i Enköping. Efter fyra år i realskolan blev det gymnasiestudier på latinlinjen i Västerås.



Redan innan den fyraåriga gymnasietiden var till ända hade Sten ryckt in som officersaspirant vid Kungliga Upplands regemente i Uppsala. Livet som aspirant började med ett år i Linköping och följdes av två år på Kungliga Krigsskolan i Karlberg. Lite kuriosas från den tiden är att Sten gick på Sportpalatset vid S:t Eriksbron för att lära sig simma och hade då ingen mindre än simlegenden Arne Borg som lärare!

Våren 1939 blev Sten utexaminerad som fänrik från Krigsskolan med placering vid I8 i Uppsala. På senare år har han insett att han under en kort tid (innan han fyllde 21) förde befäl som omyndig!

Året därpå placerades Sten på skidjägarbataljonen i Kiruna. Här fick han uppleva en osedvanligt hård fältövning i extrem kyla (-53°C) då många soldater drabbades av köldskador och blev apatiska. Riksdag och media fick vetskap om händelsen och ifrågasatte om det var nödvändigt att ha övningar under så extrema förhållanden. Det gick så långt att befälen ställdes inför krigsrätt. Där inträffade det mirakulösa att soldaterna tog på sig hela ansvaret och ansåg att befälen gjort vad de kunnat för att hjälpa dem.

Under en strapatsrik bestigning av Kebnekajse nåddes Sten av en försenad regementsorder med ett erbjudande om att anmäla intresse för överföring till pansartrupperna. Tiden var egentligen ute, men han lyckades ändå övertyga beslutsfattarna om att han var en lämplig kandidat. Det slutade med att han och ett 20-tal andra officerare samlades i Strängnäs sommaren 1941. Han fick under det första året tjänstgöra i Skövde på ett kompani som utbildade värnpliktiga i stridsvagnstjänst.

Efter året i Skövde kom Sten tillbaka till Strängnäs där han snart träffade Ingrid Laufke, som arbetade som kanslist vid regementsstaben. De upptäckte att de hade många gemensamma intressen, även om Sten (trots den bästa av lärare, se ovan) inte riktigt räckte till i Ingrids favoritsport - simning. Men i övrigt stämde allt och de gifte sig år 1947. Året därpå föddes sonen Göran. Efter en kontrovers med en chef tog Sten tacksamt emot ett erbjudande om att återvända till Skövde för att leda försöksverksamheten inom den teknikutveckling som där bedrevs.

År 1950 avslutade han sin militära karriär och började praktisera på Vappa gård utanför Enköping. Gården ägdes av en gammal skolkamrat och blev även familjens bostad under en tid. Efter ett år på gården började han studera vid en numera nedlagd lantbruksskola nära Strängnäs.



Nyckelby gård idag

Efter avslutade lantbruksstudier 1953 flyttade han med familjen till Stens föräldragård i Nyckelby, där han fick axla ansvaret för gårdens drift (det var här som den berömda [Kalvdansen](#) ägde rum).

Sonen lämnade hemmet efter sin studentexamen och inledde en marin u-båtskarriär. Hustrun började arbeta som bibliotekarie och utan barn i huset beslöt hon och Sten att köpa ett eget hus i Apalle.

Under tiden på Nyckelby gård hade Sten också tid med konsultuppdrag åt Försvarets Materielverk (FMV). En uppmärksam insats var när Sten (nu major på reservstat), uppvaktade högsta försvarsledningen med ett förslag om ett icke dödligt försvarsvapen mot pansarfordon. Idén var så intressant att den testades av FOA på 1980-talet med framgångsrika resultat. Men det militära etablissemanget var vid den tiden (av allt att döma) måttligt intresserad av human krigföring och av Stens idé blev det då ingenting. Kanske får vi se den förverkligas i framtiden.

Tiden gick och Stens föräldrar avled. När Sten senare nådde pensionsåldern, avyttrades Nyckelby gård, eftersom ingen arvinge var intresserad av att driva den vidare.

När vägverket på 1980-talet projekterade motorvägens fortsättning mot Enköping blev det uppenbart att huset i Apalle måste offras. Vägverket löste ut familjen från fastigheten och Sten med hustrun Ingrid blev tvungna att söka efter en ny bostad. Efter många turer runt Mälardalen fastnade man slutligen för huset i Hällby, där Sten fortfarande bor och idag välkomnade:

Bo Hansson & Ulla Carlsson



Stens hus i Hällby



Epilog

Sten är i dubbel bemärkelse en riktig krut-"gubbe".

Dels genom hans makalösa vitalitet med tanke på åldern, dels genom hans tidigare engagemang i det svenska försvaret .

Det senare till trots har han en mycket medmänsklig livssyn och lider med alla offer i krigens fasor.