
RESA

Skottland med SPF

En liten reseberättelse från en resa i Skottland som vi gjorde i mitten av maj 2019.

Vi kom först till Edinburgh (de sju kullarnas stad) som formats av jordbävningar för 400 miljoner år sedan. Men varför åker vi till Skottland? Billig whisky är ju billigare i Tyskland och dyr whisky är ju billigare på systembolaget! Vi åker för att titta på den fantastiska naturen.



På Arlanda flygplats startade resan med en räksmörgås och lite vin. Alla i vår grupp var samlade och flyget startade enligt plan.

Vi anlände till Edinburgh flygplats sent på kvällen. Efter passkontrollen, gick det smidigt att ta sig in till Edinburgh och vidare norr upp till vårt hotell i Perth (Salutation Hotel). Kvällen avslutades med lite förtäring på hotellets pub.

Dag två, börjar med en typisk engelsk frukost innan resan startade mot fiskebyn/staden Oban. Vädret var lite sämre denna dag, men inget att klaga på. Gröna kullar med små får så lång ögat kunde se. Vi åkte utmed Glencoedalen med sina fantastiska dalar och kullar som gav oss en bild av Skottlands landskap. Givetvis blev det ett stopp för att sträcka på benen och fika. Vid lunchtid var vi framme i den gamla



fiskebyn Oban. Här åt vi fish and chips på en gemytlig uteservering Lite kallt var det, men stämningen var god. Här hade vi vår första whiskyprovning. Oban destilleriet grundades 1793 och deras mest berömda whisky är en 14 årig singel malt. Whisky har en fruktig smak med en ton av sherry.



Efter en lång resa i mycket vackert landskap var vi åter på vårt hotel i Perth, för att inta vår middag. Alla middagarna på hotellen var trerättersmenyer och därefter tog vi en lång promenad utmed stadens flod Tee. Här finns en fantastisk statsträdgård alldeles intill floden.

Vi smakade Haggis. (Haggis är en maträtt från Skottland, traditionellt gjord på lever, lunga och hjärta från får, havregryn, lök, fårtalg eller ister samt olika kryddor. Den är närmast att beskriva som en korsning av kornkaka och pölsa, med havregryn i stället för korngryn, traditionellt tillagad i fårmage).

Dag tre for vi till högländerna. Vädret var blandat. Åter njuter vi av det vackra landskapet med dalar, berg, floder, får och hjortar. Så småningom når vi den lilla orten Tomintoul med den stora whiskyaffären och här fick vi se nästan alla Skottlands whiskysorter och även provsmaka vissa. Vid lunchtid jagade vi runt för att hitta något lämpligt matställe i orten Ballatre, till slut blev det en omelett på ett litet kaffe. Trädgårdarna till husen vi såg utmed vägarna var fulla med blommor och fina häckar runt tomterna. Tyvärr blommade inte ljungen på de stora hedarna.



Vi for förbi Balmoral Castle vid floden Dee. Detta är drottningens privata residens, vi hoppade över ett besök hos drottningen och fortsatte tillbaka till Perth.

Fjärde dagen var det slottsbesök på Blair Castle, ett slott beläget i den lilla byn Blair Atholl i Perthshire. Det är stamgods för klanen Murray vars överhuvud bär titeln Duke of Atholl. Det nuvarande klanöverhuvudet John Murray, (född 1929) bor dock nu i Sydafrika. Det sägs att uppförandet av slottet påbörjades 1269 av John I Comyn, Lord of Badenoch, en nordlig granne till Earl of Atholl.



Därefter ännu en whisky provning på ett av Skottlands minsta destillerier. Väl framme vid Edradour ett av landets minsta destillerier vars huvudsakliga affärsidé är att blanda whisky på beställning från olika kunder. Trots att det mesta av produktionen går till blended whisky har ägarna de senaste åren satsat på ett allt större sortiment av single malts; lagrade i 10, 14, 16 eller 21 år.

Därefter for vi till den lilla staden Pitlochry som har en viktoriansk arkitektur. Tro mig eller ej här blev det åter fisch and chips och sedan gick resan mot Perth för en fri eftermiddag i staden.

Femte dagen startar hemfärden med riktning mot Edinburgh där vi åkte runt och tittade på staden och vi fick också tid att ströva omkring själva. Vi fick också möjlighet att titta närmare på de berömda broarna över Firth of Forth.



Vår lokalguide (James) berättade om staden och dess invånare m.m. på ett trevligt sätt och lockade till många skratt.

Denna dag intog vi Lunch på Puben Haymarket. Solen tittade fram och vi fick en skön promenad med shopping.

Den sista dagen i Skottland var vi ganska trötta när vi kom tillbaka till hotellet (Edinburgh Grosvenor) efter en dag med långa promenader, pubbesök m.m. Dagen avslutades med middag på hotellet.

Morgonen därpå väntade oss en flygreså tillbaka till Stockholm.

Vi vill tacka Ina för en trevlig resa.

Gun & Ingvar Glimälv